

STUKWERK

Contactblad voor kerk(be)zoekers
van de
Abdij van Berne



Jaargang 39, juli 2021 nr. 7

Contactgegevens	<p>Abdij van Berne Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk-Dinther Tel: 0413-299299 Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 E-Mail: secretariaat@abdijvanberne.nl http://www.abdijvanberne.nl</p>
Stukwerk	<p>Verschijnt maandelijks op de 1^e zondag van de maand Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: stukwerk@abdijvanberne.nl</p>
Abdijkerkpastoraat	<p>Abt Denis Hendrickx o.praem. Kees den Boer o.praem. E-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl Koster-diaken: Kees den Boer o.praem. E-Mail: koster@abdijvanberne.nl</p>
Vieringen weekdays	<p>07:00 uur: Morgengebed 12:15 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers</p>
Vieringen zondagen	<p>08:00 uur: Morgengebed 10:30 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen (1 november).</p>
Bijzondere vieringen	<p>Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem. E-Mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</p>
Misintenties	<p>Koster-diaken Kees den Boer o.praem. e-mail: koster@abdijvanberne.nl of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.</p>
Vrijwillige Kerkbijdrage	<p>E-Mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne Onder vermelding van "Kerkbijdrage".</p>
Gastensecretariaat	<p>Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 09.30 – 12.30uur. E-mail: secretariaat@abdijvanberne.nl</p>

INHOUD

EEN BIJZONDERE VAKANTIE.....	4
VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA.....	6
KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK.....	3
MEDEDELINGEN	
- Abdij weer meer toegankelijk.....	7
- Ontmoetingen.....	7
- De wereldwinkel.....	7
-	
TWEE KEER DIAMAND EN EEN KEER SMARAGD.....	8
DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID.....	8
DE KRANT.....	9
TE DOEN GERECHTIGHEID	
- Amnesty International.. ..	10
- Caritas	11
ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ	13
BERNE ABDIJCONCERTEN.....	13
BERNE MEDIA.....-	14
WERKGROEPEN, ADRESSEN, CONTACTEN, E-MAIL, TELEFOON.....	15

Redactie Stukwerk:

Abt Denis Hendrickx o.praem, Kees den Boer o.praem, Frans van Baars,
Martien van Iersel en Harry van de Ven.

E-mail: stukwerk@abdijvanberne.nl

Kopij voor Stukwerknummer van augustus 2021,
s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail,
uiterlijk donderdag 22 juli inleveren.
E-mailadres: stukwerk@abdijvanberne.nl

EEN BIJZONDERE VAKANTIE.....

Vorig jaar zat het er nauwelijks in. Vakantie vieren en zeker niet in het buitenland. Dit jaar zijn er veel meer mogelijkheden, al blijft de waarschuwing gelden om voorzichtig te zijn: het virus blijkt moeilijk te bedwingen. Velen snakken ernaar en dat is best begrijpelijk. Ter voorbereiding van deze bijdrage vond ik inspiratie in een tekst van een onbekende auteur, gevonden in een kerk in Baltimore.

Vakantie, tijd van rust....

Een tijd om los te komen van wat bindt, tijd om te genieten van de zon, een mooi klein kerkje binnen te lopen en de levensverhalen, die opklinken uit de eeuwenoude stenen, tot je door laten dringen. Een rustig plekje zoeken bij een beeld en kijken hoe het licht door de gekleurde ramen binnenkomt. Je ogen sluiten en voelen hoe de stenen op de vloer mensen hebben gedragen. Het gebed om hulp hebben gehoord, doden hebben gedragen, tranen hebben opgevangen.

Kinderen, gedoopt, zochten en gingen hun weg, leefden hun leven en kwamen terug. In al je vezels weten van het bidden van mensen, die voor ons uitgingen. Verlangen naar de stilte, voelen dat je verbonden bent met de bron van alle leven.

Vakantie, tijd van nieuwe kansen.....

Ruimte maken voor die andere talenten.

Een mooie tekst schrijven, schilderen, zomaar rusten en even nietsdoen. Genieten van een mooie wandeling, bramen plukken en stilstaan voor een ree op het bospad. Luisteren naar het ruisen van de zee en de wind door je haar voelen.

Vakantie.....

Tijd van afstand nemen om verder te kunnen gaan. Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk, welke vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid, rustig en duidelijk, en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest.

Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt, als van je plannen. Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd. Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na en overal is het leven vol heldendom.

Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich, zoals het zich ontvouwt en zo is het goed. Heb daarom ook vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn; houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld.

Waar je tijdens de komende vakantiedagen ook verblijft, ver weg, dichterbij of gewoon thuis, mag er zegen rusten op de tijd die komt. Gods Rijk een schat, ergens verborgen in een dal. Daal af en kijk goed om je heen.

Gods Rijk een schat, ergens verscholen op een hoge klif, klim en zoek daarboven naar verbinding.

Gods Rijk een schat, ingegraven ergens op een strand. Graaf desnoods diep: God laat zich vinden.

Moge die Ene jou zegenen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Abdijkerkpastoraat,
Abt Denis Hendrickx.

VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

Juli 2021

04	14 ^{de} zondag door het jaar. Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. Lector Karl Tax..	10.30
07	Maria, Zoete Moeder van Den Bosch	
09	Martelaren van Gorcum. Adrianus en Jacobus, norbertijnen.	
11	15 ^{de} zondag door het jaar Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30
14	Hroznata, norbertijn.	
18	16 ^{de} zondag door het jaar. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector Karl Tax.	10.30
22	Maria Magdalena.	
23	Brigitta.	
25	17 ^{de} zondag door het jaar. Voorganger Joost Jansen o.praem. Lector Anneke Steeghs.	10.30
27	Titus Brandsma.	

Augustus 2021

01	18 ^e zondag door het jaar. Voorganger Joost Jansen o.praem. Lector Harry van der Pas.	10.30
----	--	-------

MEDEDELINGEN

ABDIJ VAN BERNE WEER MEER TOEGANKELIJK

Door de versoepelingen van het coronabeleid zijn in de abdijkerk vanaf 27 juni maximaal 65 personen welkom. Voor de door-de-weekse vieringen van 12.15 uur hoeft men zich niet van tevoren aan te melden. Voor de zondagviering van 10.30 uur is dat wel noodzakelijk. Dat kan vrijdag voor de betreffende zondag tussen 09.00-15.00 uur telefonisch: 0413-299299.

De volgende maatregelen blijven van kracht, zoals:

- * Ontsmetten van handen bij binnenkomst.
- * Reserveren op vrijdagochtend voor de eucharistie op zondagochtend.
- * Registratie bij binnenkomst voor de eucharistie op zondagochtend.
- * 1,5 meter afstand houden.
- * Geen volkszang.
- * Uitreiken communie van achter het hoestscherm.

De abdij ontvangt ook weer gasten, zowel individuele als gasten in groepsverband. Daarvoor kan men zich aanmelden via het secretariaat op werkdagen tussen 9.30-12.30 uur en of via e-mail: secretariaat@abdijsvanberne.nl

ONTMOETINGEN

De coronamaatregelen zijn nog altijd zodanig, dat ontmoetingen met koffie en thee, respectievelijk op de 2^e en de 4^e zondag van de maand, niet mogelijk maken.

WERELDWINKEL

De wereldwinkel in Nistelrode is open zijn van woensdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Op de website zijn de nieuwe producten te zien.

www.wereldwinkelnistelrode.nl

Mocht iemand iets willen bestellen bel dan naar 0634254915 (Anke).

We bezorgen boven €25,- gratis.

Anke van Rijsewijk.

TWEE KEER DIAMAND EN ÉÉN KEER SMARAGD



Xaveer van der Spank o.praem en Piet van Dongen o.praem zijn op 16 juli 1961 tot priester gewijd. Zij vieren dus deze maand hun diamanten priesterfeest.



Jan Onland, een inwonend priester en participant van de Essenburgh, viert op 9 juli zijn smaragden feest: 55 jaar priester. Een korte levensbeschrijving van de heren kunt u vinden vanaf pagina 19 in het zomernummer van het kwartaalblad Berne. De redactie van Stukwerk wenst de jubilarissen van harte proficiat en een fijne dag met een gezellig feest.



DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHIED



TINE VAN GAAL - BOMINAAR

Geboren te Ravenstein,
28 oktober 1929.

Overleden te Uden,
31 mei 2021.

Uitvaartviering in de abdijkerk
te Heeswijk,
4 juni 2021.

THEO KERSTEN



Geboren te Meerlo
29 juli 1936.

Overleden te Uden,
12 juni 2021.

Uitvaartviering in de abdijkerk,
18 juni 2021.

DE KRANT

In onze recreatie liggen op een lange tafel kranten. Ze zijn al in de vroege morgen onze brievenbus binnengevallen, Trouw, Nederlands Dagblad en Brabants Dagblad. We kunnen ze niet missen, vinden wij.

Daarnaast ligt er ook het weekblad Tijdgeest en het voortreffelijke maandblad De HaDeejer. In de loop van de morgen kijken we ze door. De een loopt vlug de titels langs om een mogelijk interessant onderwerp te pakken, de ander blijft er meer tijd aan besteden, geïnteresseerd als degene is in overlijdensberichten, in sport, in nieuws van dichtbij, in de speciale editie van het Brabants Dagblad, naast het nieuws over het verloop van het coronavirus, de landelijke politiek en het weerbericht. Bijzonder zijn wij geïnteresseerd in kerkelijk nieuws in Nederland en wereldwijd. Gespreksstof levert het op als we aan tafel zitten of 's morgens om half elf bij een kop koffie of thee.

Het loopt soms uit op een humoristische discussie, want we zijn het niet precies allemaal met elkaar eens. Gelukkig! En toch samen gemeenschap, dat is waar we voor willen staan.

Waarom houd je eigenlijk de krant bij? Als jongeman heb ik zelf, jaren geleden, besloten om een jaar lang geen krant te lezen. Ik had niet het gevoel iets te missen; het belangrijkste nieuws kreeg ik toch wel van anderen te horen. Na een jaar heb ik dat opgeheven. Waarom eigenlijk? O.a. om even een onderbreking van het gewone dagritme. Zeg maar om ontspanning, nieuwsgierig, bv. naar het stripverhaal van Dingemans in Trouw, of naar een puzzel als een codekraker. Maar het gaat natuurlijk om meer dan dat. We willen geen geïsoleerd eilandje zijn dat ongeïnteresseerd langs zich heen laat gaan wat er in de samenleving allemaal gebeurt. We zijn ons ervan bewust dat we deel uitmaken van de ene grote mensenfamilie. In het bijzonder willen wij niet onverschillig blijven voor de armoede en ellende op de wereld of voor de milieuproblemen. Anders gezegd, op de lijn blijven van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato si. In die richting gaan dan ook verschillende voorbeden in de Eucharistie.

De een is met de krant in een kwartier klaar, de ander neemt er meer tijd voor naargelang ieders interesse. Wat ervan blijft hangen? Zelf weet ik achteraf nauwelijks wat ik gelezen heb.



Over het algemeen even een vluchtige kijk op het nieuws. Het belangrijkste blijft toch wel hangen hoop ik. Zo gaat de stroom van al het nieuws langs me heen en word ik er zelf in meegesleurd, een beetje spartelend soms om niet uit de koers te raken. Vanuit ons geloof, dat heel ons mensengedoe toch in de hand van God ligt. Met daarbij soms ook Zijn vraag: "Wat doe jij daaraan?" Ik moet zeggen: niet erg veel, maar toch een klein beetje, hoop ik. Ook op mijn oude dag.

Titus de Kemp, o praem.

UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL



Het goede nieuws! Wat er bereikt is:

Het Hooggerechtshof van Lahore, Pakistan, heeft Shagufta Kausar en haar echtgenoot Shafqat Emmanuel, vrijgesproken. Het christelijke echtpaar werd in 2014 ter dood veroordeeld op beschuldiging van het 'sturen van godslasterlijke teksten'.



Pakistan

'De beslissing maakt een einde aan de 7 jaar durende beproeving van een echtpaar dat niet veroordeeld had mogen worden', zegt Dinushika Dissanayake van Amnesty International. 'Zaken die gaan om 'godslastering' zijn vaak gebaseerd op zwak bewijs. In een omgeving waar een eerlijk proces niet is gegarandeerd, is deze

uitspraak extra belangrijk. De autoriteiten moeten nu onmiddellijk Shafqat, Shagufta, hun familie en hun advocaat Saiful Malook, bescherming bieden. 'Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel werden in 2014 ter dood veroordeeld nadat naar verluidt 'godslasterlijke' sms'jes waren verzonden vanaf een telefoon die op Kausars naam stond geregistreerd. De twee zaten 7 jaar gevangen in afwachting van hun beroep tegen hun doodvonnis, zoals de Pakistaanse wet verplicht.

De blasfemiewetten van Pakistan zijn breed, vaag en dwingend waardoor ze misbruikt kunnen worden en ze schenden de internationale wettelijke verplichtingen van Pakistan om de mensenrechten, zoals de vrijheid van godsdienst, te respecteren en te beschermen. Ze zijn vaker gebruikt om religieuze minderheden aan te vallen en persoonlijke vendetta's te beslechten. Op basis van weinig of geen geloofwaardig bewijs is het voor de beschuldigen uiterst moeilijk om hun onschuld te bewijzen, terwijl boze en gewelddadige mensen de politie, getuigen, openbare aanklagers, advocaten en rechters proberen te intimideren.

Schrijfacties, vanuit Berne of je eigen huiskamer!



Polen

Een Poolse rechter sprak de activisten Elzbieta, Joanna en Anna na een maandenlange rechtszaak op 2 maart 2021 vrij van het beledigen van religieuze gevoelens. De drie hadden posters verspreid van de maagd Maria met een

regenbooghalo in de kleuren van de lhbti-vlag. Dat was een enorme opluchting voor de vrouwen. Maar nu gaat de aanklager in hoger beroep tegen de vrijspraak. De vrouwen hangt weer een celstraf van 2 jaar boven het hoofd.

De vrouwen zijn dappere activisten die zich inzetten voor rechten van vrouwen en lhbti'ers in een klimaat van haat en discriminatie. Ze hebben geen enkel misdrijf gepleegd. In Polen worden mensenrechtenverdedigers vaak lastiggevallen en geïntimideerd. Teken de petitie op <https://www.amnesty.nl/forms/spoedactie-polen3vrouwen>.

Wat kun jij ook doen?

De leden van de diaconale werkgroep zorgen ervoor dat er brieven van andere acties van Amnesty International achter in de kerk liggen op de tweede zondag van de maand. Dit voor de mensen die dat gemakkelijker vinden, of voor hen die minder handig zijn met de computer. Deze brieven kunnen opgestuurd worden. Het enige dat je zelf moet doen is een envelop pakken, postzegel erop, adresseren en de ondertekende brief erin versturen.

Brieven die na de dienst over zijn, kunnen ook op een ander tijdstip meegenomen worden.

Namens Amnesty, en al die mensen die hierdoor steun ervaren, onze hartelijke dank.

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,
Gabriël Roes.

CARITAS



www.caritasuden.nl

De stichting stelt zich ten doel: helpen van minderbedeelden hier en op andere plaatsen op de wereld.

Een aanzienlijk deel van de verworven goederen worden verdeeld in Uden en omgeving aan minderbedeelden.

Geef uw textiel, kleding en schoenen een tweede kans. U helpt er anderen mee en maakt op deze manier de afvalstroom kleiner en dat is weer beter voor het milieu! Dat uw ingeleverde spullen goed van pas komen kunt u lezen in de vele artikelen op de site.

Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557.

Adres: Voormalige Piuskerk, Piusplein 115 5402 EA Uden.
U kunt goederen voor Caritas Uden ook neer zetten, goed verpakt,
in de toegangshal van de abdijkerk. Deze is overdag dagelijks open.

Transporten Caritas

Montenegro	Kroatië	Ghana	Roemenië	Zagreb	Syrië	Kenia
						

ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ

Voor uitgebreide informatie over de activiteiten (aanmelden, kosten, opgave en verdere praktische informatie): zie www.abdijvanberne.nl vervolgens klikken op Abdij van Berne Heeswijk, daarna op tabblad “actueel” en vervolgens op “agenda”.

BERNE ABDIJCONCERTEN

Op zondag 4 juli zal organist Evan Bogerd een concert verzorgen. Evan (geboren in 1993) is sinds vorig jaar organist van de Westerkerk in Amsterdam, alwaar hij de opvolger is van zijn leermeester Jos van der Kooy.

Deze jonge organist heeft al een enorme reputatie en geeft vele orgelconcerten in binnen- en buitenland. Hij brengt in de Abdij een programma met muziek van Sweelinck, Buxtehude en Franck

Aanvang van het concert is 16.00 uur.

Iedereen is van harte welkom. Voor niet-abonnees is de toegang €10,--
Aanmelden via tel. 0413 299 299 op vrijdag 2 juli van 9.00 tot 15.00.
Maximaal 60 personen Vol=Vol.

Verder planning van de Berne Abdijconcerten dit jaar:

1-08-2021 Laurens de Man.

Organist van de Janskerk in Utrecht. Speelt werken van o.a. J.S. Bach, Buxtehude, C. Franck en Dupré.

Aanmelden via Tel. 0413 299 299 op vrijdag 30 juli van 9.00 tot 15.00.

05-09-2021 Peter van Dijk.

Organist van de Tuindorpkerk in Utrecht.

03-10-2021 Pascale van Coppenolle

Organist van de Stadtkirche te Biel, Zwitserland.

07-11-2021 Henny Heikens.

mmv. Jelte Althuis, basklarinet

19-12-2021 Kerstconcert Ton van Eck

organist Kathedrale basiliek Haarlem,
mmv. Michelle Mallinger, sopraan.

BERNE MEDIA



**BERNE
MEDIA**

boek- en abdiywinkel, uitgeverij,
liturgie en ontwikkeling



In juli verschijnt het boek *Onuitsprekelijk Paradijs*, waarin auteur en docent Kick Bras de groene spiritualiteit van Thomas Merton belicht. Het boek komt uit tijdens de Studieweek Mystiek, een jaarlijks evenement van het Titus Brandsma Instituut, dit jaar van 5 t/m 8 juli. In deze Studieweek geeft Bras colleges over de natuurmystiek van Thomas Merton naar aanleiding van zijn boek.



Wergroepen	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Wergroep Lectoren: Prior Frank van Roermund o.praem. E-mail: lectoren@abdijvanberne.nl ✚ Wergroep Bezoekgroep: Julia Timmerman. E-Mail: bezoek@abdijvanberne.nl ✚ Diaconale Wergroep Abdijkerk: Gabriël Roes, tel.06 10744429, e-mail: gabroes@hotmail.com e-mail diaconaat@abdijvanberne.nl ✚ Financiële Wergroep Abdijkerk: Klaartje Wedemeijer 073-50.31.070. E-Mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl ✚ Klankbordgroep: Contactpersoon Martien Korsten. E-mail: mamkorsten@gmail.com ✚ Wergroep voor Liturgie: Contactpersoon prior Frank van Roermund o.praem. Contactpersoon: Nel van Doornik. E-mail: participanten@abdijvanberne.nl
Participanten	
Bernekring	<ul style="list-style-type: none"> Secretaris Henriëtte Ausems 073-54.76.747. E-mail: bernekring@abdijvanberne.nl Penningmeester Peter Coppes: 0492-53.92.76 bernekring-penningmeester@abdijvanberne.nl
Orgelkring	<ul style="list-style-type: none"> Orgelconcerten op de 1^e zondag van de maand om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. Contactpersoon: Peter Damen o.praem. orgelkring@abdijvanberne.nl
Berne Anders	<ul style="list-style-type: none"> Contactpersoon: Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. E-mail: berne-anders@abdijvanberne.nl
Ruach	<ul style="list-style-type: none"> Contactpersoon: Cobi Voskuilen 024-37.81.672 E-mail: ruach@abdijvanberne.nl
Stichting Vrienden van Bandra East	<ul style="list-style-type: none"> Sponsoring kansarme kinderen in India. Sponsoradministratie: Corrie de Ruiter, 0345-61.93.26 Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam. E-mail: dirk.corriederuite@gmail.com
Stichting Solidair met India	<ul style="list-style-type: none"> Contactpersoon: Anja Bekkers, 06 4285 6729 p/a Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk. E-mail anja.bekkers@solidairmetindia.nl E-mail: info@solidairmetindia.nl Informatie: http://www.solidairmetindia.nl.
Tijdschrift Berne	<ul style="list-style-type: none"> Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne. E-mail: tijdschriftberne@abdijvanberne.nl Info: www.berneboek.com
Boekhandel Berne	<ul style="list-style-type: none"> Telefoon: 0413-29.13.94, Dagelijks geopend. Ook open op zondag na de Eucharistieviering.

