

# STUKWERK

Contactblad voor kerk(be)zoekers  
van de  
Abdij van Berne



Jaargang 39, november 2021 nr. 11

Contactgegevens	<p>Abdij van Berne  Abdijstraat 49  5473 AD Heeswijk-Dinther  Tel: 0413-299299  Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08  E-Mail: <a href="mailto:secretariaat@abdijvanberne.nl">secretariaat@abdijvanberne.nl</a>  <a href="http://www.abdijvanberne.nl">http://www.abdijvanberne.nl</a></p>
Stukwerk	<p>Verschijnt maandelijks op de 1<sup>e</sup> zondag van de maand  Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan:  <a href="mailto:stukwerk@abdijvanberne.nl">stukwerk@abdijvanberne.nl</a></p>
Abdijkerkpastoraat	<p>Abt Denis Hendrickx o.praem.  Kees den Boer o.praem.  E-mail: <a href="mailto:abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl">abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</a>  Koster-diaken: Kees den Boer o.praem.  E-Mail: <a href="mailto:koster@abdijvanberne.nl">koster@abdijvanberne.nl</a></p>
Vieringen weekdagen	<p>07:00 uur: Morgengebed  12:15 uur: Eucharistie  18:00 uur: Vespers</p>
Vieringen zondagen	<p>08:00 uur: Morgengebed  10:30 uur: Eucharistie  18:00 uur: Vespers  Feestdagen die als zondag worden gevierd:  Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag,  Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag,  Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming  (15 augustus), Augustinus (28 augustus),  Allerheiligen (1 november).</p>
Bijzondere vieringen	<p>Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart:  Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem.  E-Mail: <a href="mailto:abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl">abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</a></p>
Misintenties	<p>Koster-diaken Kees den Boer o.praem.  e-mail: <a href="mailto:koster@abdijvanberne.nl">koster@abdijvanberne.nl</a>  of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.</p>
Vrijwillige Kerkbijdrage	<p>E-Mail: <a href="mailto:bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl">bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl</a>  IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne  Onder vermelding van "Kerkbijdrage".</p>
Gastensecretariaat	<p>Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag  09.30 – 12.30uur. E-mail: <a href="mailto:secretariaat@abdijvanberne.nl">secretariaat@abdijvanberne.nl</a></p>

## INHOUD

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK .....	6
INLEIDING .....	4
VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA.....	6
MEDEDELINGEN	
- Deurcollectes	7
- Wist u dat ....	7
- Ontmoetingen.....	8
- Gevraagd	8
DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID	9
BOEKPRESENTATIE.....	10
ÓUDERDOM .....	11
TE DOEN GERECHTIGHEID	
- Amnesty International .....	13
- Caritas.....	15
BERNE ABDIJCONCERTEN .....	16
ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ .....	17
BERNE MEDIA.....	18
BERNE ANDERS .....	18
KERSTEXPOSITIE IN DE ABDIJ VAN BERNE... ..	19
VRIENDENSTICHTING ALS CADEAU VOOR DE ABDIJ.....	20
EEN HOMMAGE AAN DE BERNEKRING.....	21
WERKGROEPEN, ADRESSEN, CONTACTEN, E-MAIL, TEL.....	23

Redactie Stukwerk:

Abt Denis Hendrickx o.praem, Kees den Boer o.praem, Frans van Baars,  
Martien van Iersel en Harry van de Ven.

E-mail: [stukwerk@abdiijanberne.nl](mailto:stukwerk@abdiijanberne.nl)

*Namen van schrijvers zijn bekend of worden vermeld. Anonieme kopij wordt niet geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen. Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te overleggen.*

## OP WEG NAR MORGEN

Op 9 oktober opende Paus Franciscus in aanwezigheid van een groot aantal bisschoppen de eerste fase van voorbereiding van de bisschoppensynode in 2023. Onderwerp van deze synode is wat heet de synodaliteit van de kerk. Zo'n thema lijkt in eerste instantie nogal veel weg te hebben van navelstaarderij: degenen die de kerk besturen denken na over hoe ze de kerk moeten besturen. Het doet al snel denken aan al die onderzoeken naar het functioneren van de politiek en het bestuur in ons land en aan de eindeloze rapporten met lijsten fouten en aanbevelingen om het in het vervolg beter te doen. En als je dan de dagelijkse praktijk ziet, dan blijft het voortdurend aanmodderen. Onze belastingdienst is daarvan wel een speciaal voorbeeld.

Ook in de kerk schuilt het gevaar dat er te veel nagedacht wordt over het eigen functioneren. Over wat ze eigenlijk zou moeten doen en hoe dan, over of zij daarvoor wel toegerust is, etc. Moet onze reactie niet zijn: er is geen weg naar kerkzijn, kerkzijn is de weg. Kerkzijn is altijd proberen kerk te zijn, de kerk is altijd bezig zichzelf op te bouwen om te kunnen doen wat hier en nu haar missie is. Zij is kerk doordat zij kerk wil zijn en doordat zij gelooft dat dit haar roeping is. Naar mijn bescheiden mening is het juist dit wat Paus Franciscus voor ogen staat met de voorbereiding van de komende bisschoppensynode. Duidelijk moet wat hem betreft worden, dat de kerk niet af en toe nadenkt over hoe zij beter en efficiënter kan functioneren. Het hoort bij de kerk dat zij zoekt naar hoe zij kerk kan zijn onder de gegeven omstandigheden.

In zijn openingstoespraak van dit synodale proces waarschuwde onze Paus tegen wat hij noemt "de verleiding van zelfgenoegzaamheid, de houding die zegt: we hebben het altijd zo gedaan." Deze houding noemt hij "vergif voor het leven van de kerk", niet omdat het oude per definitie niet goed is, maar omdat deze opstelling de tijd waarin wij leven niet serieus neemt.

### LUISTEREN EN NOG EENS LUISTEREN,

Dat hij zo weinig zegt over de precieze aanpak is de paus al op veel kritiek komen te staan. Maar voor hem is het nadenken over een synodale kerk zelf bij uitstek een synodaal proces. Het gaat er allereerst om dat de Geest gehoord wordt.

Het belangrijkste is, wat de paus betreft, dat iedereen betrokken wordt, om te beginnen de 'gewone gelovigen' die elke dag weer hun leven gelovig vormgeven en zo de bouwstenen van de kerk vormen. In een recente toespraak stelde de paus dat herders in de kerk afwisselend voorop moeten lopen om hun kudde te leiden, in het midden om ze aan te moedigen en de geur van de kudde te bewaren, en achteraan, omdat de mensen dankzij de Geest ook zelf hun intuïties hebben over waar leven gevend voedsel te vinden is en zij daarvan kunnen delen.

Franciscus is er zich ten volle van bewust dat het synodale proces ook kan ontsporen. Behalve door zelfgenoegzaamheid wordt het bedreigd door wat hij aanduidt als formalisme en intellectualisme. In het ene geval gaat er te veel aandacht uit naar procedures en structuren, in het andere geval zijn groepen in de kerk eropuit hun eigen programma's en projecten erdoor te drukken.

Het is nog onduidelijk hoe de afzonderlijke bisschoppenconferenties en bisschoppen met het proces willen gaan werken. Misschien moeten gelovigen hun bisschoppen duidelijk maken dat zij alleen vertrouwen hebben dat er leven gevend voedsel is als ook degenen, die hierover iets denken te kunnen zeggen, laten zien dat zij van dit voedsel leven. Waar, met andere woorden, bisschoppen en andere voorgangers laten zien dat zij als herders moeten leren van hun kudde en de geur moeten aannemen van hun schapen. Zodat de bisschoppen zich vervolgens van hun kant kunnen afvragen, of zij daar inderdaad van overtuigd zijn en hoe zij deze overtuiging overbrengen.

Een mooie uitdaging wordt ons voorgehouden.

Abt Denis Hendrickx

(Bij het formuleren van mijn gedachten heb ik mij graag laten inspireren door Erik Borgman)

## VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

### November 2021

06	Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken	
07	Willibrord, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie. Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. Lector Anneke Steeghs. <i>1<sup>ste</sup> lezing: Jesaja 52, 7-10. 2<sup>de</sup> lezing: Hebr. 13,7-9a.</i> <i>Evangelie: Mc 16. 15-20 of Mt 28, 16-20.</i>	10.30
09	Kerkwijding van de Lateraanse basiliek.	
13	Alle heiligen van de orde van de Norbertijnen.	
14	33 <sup>ste</sup> zondag door het jaar. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector Harry van der Pas. <i>1<sup>ste</sup> lezing: Dan. 12, 1-3; 2<sup>de</sup> lezing: Hebr. 10, 11-14. 18.</i> <i>Evangelie: Mc. 24-32.</i>	10.30
21	Christus, Koning van het heeal. Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. Lector Karl Tax. <i>1<sup>ste</sup> lezing: Dan. 7, 13-14. 2<sup>de</sup> lezing: Apok. 1, 5-8.</i> <i>Evangelie: Joh. 18, 33b-37.</i>	10.30
28	1 <sup>ste</sup> zondag van de Advent. Voorganger Jan Nabuurs o.praem. Lector <i>1<sup>ste</sup> lezing: Jer.33, 14-16. 2<sup>de</sup> lezing: 1Tess.3, 12-4,2.</i> <i>Evangelie: Luc. 21, 25-28, 34-36.</i>	10.30

### December 2021

05	2 <sup>de</sup> zondag van de Advent. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector <i>1<sup>ste</sup> lezing: Bar.5, 1-9. 2<sup>de</sup> lezing: Fil. 1, 3-6.</i> <i>Evangelie: Luc. 3, 1-6.</i>	10.30
----	--	-------

Kopij voor Stukwerknummer van december 2021, s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, **uiterlijk donderdag 25 november** aanleveren.  
E-mailadres: stukwerk@abdijvanberne.nl

## MEDEDELINGEN

### OPBRENGST DEURCOLLECTES

De opbrengst van de deurcollecte in de abdijkerk t.b.v. de vredesweek bedraagt €123,50

De opbrengst van de deurcollecte in de abdijkerk t.b.v. Missio bedraagt €217,50

Dank voor uw bijdrage.

### WIST U DAT?

\* de Abdij een vernieuwde site heeft:

[www.abdijvanberne.nl](http://www.abdijvanberne.nl)

\* er heel veel interessante tabbladen zijn.

\* als u iets wilt vinden u wellicht snel resultaat boekt door het gezochte woord bij de zoekfunctie in te typen.

\* het actuele nummer van Stukwerk weer op de website te vinden is, maar u moet er wel wat zoekwerk voor verrichten.

\* dat er onder de talrijke tabbladen een schat aan informatie verborgen zit.

\* er veel verschillende informatieve “Abdij Talks” te vinden zijn.

\* er veel vragen bij de centrale komen over “Bierproeverij en rondleidingen. Alles daarover staat op de website onder “Wat we doen”

\* de preek van afgelopen zondagen terug te vinden zijn, om ze nog eens na te lezen.

\* u altijd via het e-mailadres: [stukwerk@abdijvanberne.nl](mailto:stukwerk@abdijvanberne.nl) kunt reageren op wat in Stukwerk vermeld is.

\* iedereen die Stukwerk maandelijks digitaal wil ontvangen dit alleen maar hoeft te melden via e-mail: [stukwerk@abdijvanberne.nl](mailto:stukwerk@abdijvanberne.nl)

De redactie denkt dat door bovenstaande rubriek mensen geprikkeld worden om de website regelmatig te raadplegen.

Vaak worden aangekondigde activiteiten op de website uitvoerig toegelicht.

## ONTMOETINGEN

Zoals aangekondigd is, zijn de ontmoetingen na de zondagse eucharistieviering weer mogelijk. U bent op de 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> zondag van harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u elkaar weer van nabij ontmoeten.

## GEVRAAGD.

De abdij heeft diverse kerstbeeldengroepen die jaarlijks rond Kerstmis een plaatsje vinden in het gebouw. De vraag is nu wanneer u ergens in een verborgen hoekje overcomplete beelden van een kerstgroep heeft, of misschien een kerstgroep die u niet meer gebruikt, deze aan de abdij wilt schenken. Het materiaal wordt dan gebruikt om de kerstgroepen van de abdij aan te vullen. U kunt het materiaal in de maand november afgeven bij de hoofdingang van de abdij t.a.v. pater Jan Nabuurs, o.praem. Wellicht kunnen wij er ook iets van gebruiken bij de kerstexpositie waarover u op pagina 19 meer kunt lezen. Bij voorbaat dank.





## DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID

### **ZUSTER CLARY BRAUN JMJ**

Geboren op 2 december 1933  
te Katwijk aan Zee.

Overleden 23 september 2021  
te Heeswijk.

Uitvaartviering 1 oktober 2021  
in de Abdijkerk.



### **FRANS VOSS**

Geboren op 4 juni 1931,  
te Rotterdam.

Overleden 22 oktober 2021  
Te Nijmegen.

Uitvaartviering 29 oktober  
In de Abdijkerk.



## BOEKPRESENTATIE

### NORBERT - MAN VAN ONZE TIJD.



Dat de orde van de norbertijnen 1e Kerstdag 2021 900 jaar bestaat, zal vrijwel niemand meer zijn ontgaan. Ondanks Covid-19, waardoor meerdere activiteiten in het kader van dit jubileum geen doorgang is er aan de geschiedenis van de norbertijnen door Pieter Butz, die 1<sup>e</sup> Kerstdag zijn 88<sup>e</sup> verjaardag hoopt te vieren, wel de nodige aandacht besteed.

Pieter is vanaf 1994 participant van de abdij en maakte al in 1988 als overtuigd protestant op aanraden van zijn vrouw kennis met de Abdij van Berne. Hij zocht er de stilte en maakte zich verdienstelijk in het

Abdijhuis als assistent cursusleider en met het verrichten van hand- en spandiensten in keuken en refter.

Met deze betrokkenheid leerde hij de orde en de norbertijnen in hun dagelijkse doen en laten kennen, waarderen en ook hun zoektocht in leven en werken waarnemen.

Pieter heeft de norbertijnse abdijen in Europa bezocht en de geschiedenis in zijn vele facetten mogen aanschouwen en werd daardoor geraakt, mede door het begrijpen wat de norbertijnen beweegt te leven en te werken in een kloostergemeenschap. Hierbij heeft Pieter zich laten inspireren door zijn leermeesters zowel van katholieke als protestantse huize, zoals de protestantse organist Kees van Eersel en de katholieke liturgisten Wilfried Verbakel o.praem, Joost Jansen o.praem en Ton Baeten o.praem.

De lezer van 'het boekje', zoals Pieter zijn werk van toch 220 pagina's noemt, laat ook de worsteling zien van de schrijver zelf als gelovige in zijn weg door het leven.

900 jaren norbertijnse geschiedenis vraagt ook om een visie op de toekomst. 'Hoe verder met het gedachtegoed van het norbertijnse ideaal'. Wat is nodig om 'die Bevrijder aan het kruis' na te volgen. Welke rol is voor de norbertijnen in deze tijd weggelegd, juist nu het kerkelijk leven zo terugloopt. Deze vraag en het proces waarin de kerk zich nu bevindt, is en kan ook het proces zijn waarin zich elke gelovige bevindt en ook de schrijver die de lezer hierin wil meenemen en inspireren.

Pieter is van mening dat hij niet mag zwijgen en wil door dit boek zijn stem laten horen om het licht van Berne niet te laten doven.

De boekpresentatie vindt op 12 november a.s. om 16.00 uur plaats in de boekhandel Berne te Heeswijk, naast de Abdij, Abdijstraat 49. Aan de presentatie gaat een lezing vooraf van musicoloog en theoloog Martien Hoondert.

Titel boek: Norbert – Man Van Onze Tijd. 220 pagina's. Prijs €18,50. Uitgever: Dabar-Luyten te Heeswijk.

Aanmelden deelname presentatie: Telefonisch: 06-14465447 of per mail: [sonjavandalen@hotmail.com](mailto:sonjavandalen@hotmail.com) of per brief: Sonja van Dalen, Deken van Miertstraat 21, 5461 JN, Veghel.

Redactie .Stukwerk, F.v.B.

## OUDERDOM

In onze gemeenschap tellen we twee negentigjarigen. Over een paar jaar zal dat aantal licht toenemen. Hoe voelt dat om zo oud te worden? In ieder geval willen we geen ouwe knorrighe heren worden, die hun eigen boontjes doppen. We blijven gewoon meedraaien in onze gemeenschap en genieten ondertussen van de ouderenzorg. Die kunnen we al lang niet meer met eigen krachten geven, maar krijgen hulp van Laverhof aan de overkant, zoals bv. bij het aantrekken van steunkousen of het toedienen van geneesmiddelen.

Regelmatig wordt ons gevraagd om vragenlijsten in te vullen, of we over hun hulp tevreden zijn. Daarbij is de huisartsenpraktijk vlakbij. We houden wat dat betreft elkaar ook een beetje in de gaten, zo van: "En wat zei de dokter?"

En daarbij niet te vergeten onze huishoudelijke hulp voor het onderhoud van onze kamers en andere ruimtes, voor de verzorging in de wasserij. Kortom, we voelen ons gezegend met een voortreffelijke ouderenzorg. Soms komt wel de vraag in ons op: "Is dat allemaal niet te veel luxe als je kijkt naar veel andere bejaarden"?

Hoe beleef ik zelf mijn stokoude dag? Och, er zijn natuurlijk wat gebreken bijgekomen, dat ik bv. een rollator nodig heb en niet meer heerlijk kan wandelen en fietsen zoals vroeger. Vervelend ook dat mijn geheugen wat minder wordt. Vooral namen willen niet in mijn kop tevoorschijn schieten als ik ze direct nodig heb. Als troost hoor ik anderen dan zeggen: "Oh, daar heb ik al een hele tijd last van". Ondertussen is mijn laatste horizon ook dichterbij gekomen. Ik denk daar vaker aan dan vroeger, maar ik kijk liever naar de dag van vandaag.

Iedere dag als een geschenk. Veel verder kan ik niet kijken. In dit verband vind ik het boek boeiend van de Groningse prof F. de Lange over oud worden met de intrigerende titel "Eindelijk volwassen. De wijsheid van de tweede levenshelft". "Er zijn er," zegt hij, "die zo lang mogelijk jong willen blijven, fysiek gezond, creatief, mentaal weerbaar en sociaal actief." Er is een andere groep die hun ouderdom vooral als een last ervaren. Zo van: "Het is mooi om oud te worden, maar niet om het te zijn" Zelf stelt hij een derde weg voor. Je laatste levensfase zien als een tijd om werkelijk wijs te worden en daardoor nog meer mens. Een eerste stap daarin is komen tot meer zelfkennis. Gaandeweg een reëlere kijk op je eigen negatieve en positieve kwaliteiten. Je leert daarbij jezelf ook te relativieren. Steeds minder de neiging om rond je eigen ego te cirkelen, alsof je het middelpunt van de belangstelling moet zijn.



Zodoende word je ook meer mens. Een heel positieve kijk dus op de laatste levensfase. Regelmatig komt bij ons een gespreksgroep samen om met elkaar over geloofszaken te praten.

De komende keer nemen we daartoe dit boek. Als je toevallig daarin ook interesse hebt, neem dan contact op met bv. Stukwerk.

*Titus de Kemp o.praem.*

## TE DOEN GERECHTIGHEID

AMNESTY INTERNATIONAL

### UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL

Het goede nieuws! Wat er bereikt is:  
De journalisten Maria Ressa en Dmitry Muratov hebben de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen als erkenning voor hun strijd voor de vrijheid van meningsuiting in respectievelijk de Filipijnen en Rusland.



Maria Ressa

‘Dat Maria Ressa en Dmitry Muratov de Nobelprijs voor de Vrede hebben gewonnen, is niet alleen een overwinning voor de onafhankelijke, kritische journalistiek in de Filipijnen en Rusland, maar ook voor de strijd voor gerechtigheid, verantwoordelijkheidszin en vrijheid van meningsuiting, waar ook ter wereld’, zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International.

In januari 2012 was Maria Ressa mede-oprichter van de online nieuwssite Rappler, die zeer kritisch staat tegenover de Filipijnse president Duterte en zijn ‘oorlog tegen drugs’.

Onder de regering-Duterte hebben Maria Ressa, voormalig journalist Reynaldo Santos en de directeurs van Rappler te maken gehad met bedreigingen en meerdere rechtszaken en onderzoeken, waaronder naar vermeende belastingontduiking en smaad.

In juni 2020 werd Maria Ressa schuldig bevonden aan ‘cybersmaad’, nadat ze was veroordeeld op grond van de controversiële wet tegen cybercriminaliteit. Voor deze veroordeling, en als ze schuldig wordt bevonden aan talloze andere aanklachten, kan ze tot zestig jaar gevangenisstraf krijgen.

Amnesty International was een van de talloze mensenrechtenorganisaties over de hele wereld die haar veroordeling veroordeelden als een aanval op de persvrijheid. Dmitry Muratov was in 1993 mede-oprichter van Novaya Gazeta en is sindsdien redacteur. Volgens het Comité voor de bescherming van journalisten zijn ten minste zes van zijn journalisten, onder wie Anna Politkovskaja, vermoord tijdens de uitoefening van hun werk. Dmitry Muratov en zijn collega's bij Novaya Gazeta hebben de afgelopen decennia de Russische samenleving geïnformeerd over essentiële onderwerpen, ondanks aanvallen, bedreigingen en arrestaties.

De afgelopen maanden is in Rusland een toenemend aantal mediaorganisaties en journalisten aangewezen als 'ongewenste organisaties' of 'buitenlandse agenten', die ofwel hun werk moeten staken ofwel met ernstige beperkingen te maken krijgen.

Zie: <https://www.amnesty.nl/actueel/nobelprijs-voor-de-vrede-voor-maria-ressa-en-dmitry-muratov-is-overwinning-voor-de-persvrijheid-wereldwijd>



### Schrijfacties, vanuit Berne of je eigen huiskamer!

Een Poolse rechter sprak de activisten Elzbieta, Joanna en Anna na een maandenlange rechtszaak op 2 maart 2021 vrij van het beledigen van religieuze gevoelens. De drie hadden posters verspreid van de maagd Maria met een regenbooghalo in de kleuren van de lhbti-vlag.

Dat was een enorme opluchting voor de vrouwen. Maar nu gaat de aanklager in hoger beroep tegen de vrijspraak. De vrouwen hangt weer een celstraf van twee jaar boven het hoofd.

De vrouwen zijn dappere activisten die zich inzetten voor rechten van vrouwen en lhbt'ers in een klimaat van haat en discriminatie. Ze hebben geen enkel misdrijf gepleegd. In Polen worden mensenrechtenverdedigers vaak lastiggevallen en geïntimideerd. Roep de Poolse aanklager op te stoppen met de vervolging van Elzbieta, Joanna en Anna.

Onderteken je de petitie?

Zie: <https://www.amnesty.nl/forms/spoedactie-polen3vrouwen>

## ***Wat kun jij ook doen?***

De leden van de diaconale werkgroep zorgen ervoor dat er brieven van andere acties van Amnesty International achter in de kerk liggen op de tweede zondag van de maand. Dit voor de mensen die dat gemakkelijker vinden, of voor hen die minder handig zijn met de computer. Deze brieven kunnen opgestuurd worden. Het enige dat je zelf moet doen is een envelop pakken, postzegel erop, adresseren en de ondertekende brief erin versturen.

Brieven die na de dienst over zijn, kunnen ook op een ander tijdstip meegenomen worden.

Namens Amnesty, en al die mensen die hierdoor steun ervaren, onze hartelijke dank.

Gabriël Roes,  
Diaconale Werkgroep Abdijkerk.

CARITAS



Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar [caritaspetrus@gmail.com](mailto:caritaspetrus@gmail.com) of bel naar 06 4200 0557.

Ook kunt u gewenste goederen neerzetten, goed verpakt in een doos of plastic zak, achter in de abdijkerk.

Voor meer informatie zie bovengenoemde site.

## BERNE ABDIJCONCERTEN

**07-11-2021:** Henny Heikens.  
mmv. Jelte Althuis, basklarinet.

Op zondag 7 november zal organist Henny Heikens samen met basklarinettist Jelte Althuis een concert verzorgen in de Abdij van Berne. Henny Heikens en Jelte Althuis vormen al een aantal jaren een vast duo. Ze speelden in o.a. Het Orgelpark en de Philharmonie en de Grote of St.-Bavokerk in Haarlem en brachten samen een aantal nieuwe werken voor basklarinet en orgel in première. Ze stellen zichzelf tot doel het repertoire voor deze bezetting uit te breiden met zowel nieuwe composities als eigengemaakte arrangementen uit de bestaande muziekliteratuur.

**Jelte Althuis** studeerde klarinet bij Herman Braune en George Pieterse aan het Conservatorium van Amsterdam en behaalde zijn examen Uitvoerend Musicus in 1993. Gelijktijdig studeerde hij basklarinet bij Harry Sparnaay; deze studie voor Uitvoerend Musicus sloot hij cum laude af. Hij is een specialist op het gebied van hoe je de basklarinet inzet in de kamermuziek. Dit doet hij al bijna dertig jaar als basklarinettist van Calefax Rietkwintet.

**Henny Heikens** (Amsterdam, 1960) is sinds 1994 cantor-organist van de Oude Kerk te Rijswijk. Hij is hier vaste bespeler van het Reichner-orgel uit 1786, dat enkele jaren geleden op zijn initiatief werd uitgebreid met een vrij pedaal. Ter gelegenheid hiervan verscheen een CD met werken van o.a. Bach, Mendelssohn en Ritter.

Hij studeerde orgel bij o.a. Piet Kee en Jacques van Oortmerssen (diploma Uitvoerend Musicus), koördirectie en kerkmuziek aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam. Aan datzelfde instituut is hij als docent verbonden voor de vakken mensurale notatie, harmonie aan de piano en protestantse kerkmuziek.

- |   |                    |                                  |            |
|---|--------------------|----------------------------------|------------|
| 1 | Daan Manneke       | Organum Florium 2021             | Geb. 1939. |
| 2 | Sergei Rachmaninov | Vocalise                         | 1873-1943. |
| 3 | Felix Mendelssohn  | Sonate in Bes gr.t.opus 65 nr. 4 | 1809-1847. |
| - |                    | Allegro con brio                 |            |
| - |                    | Andante religioso                |            |
| - |                    | Allegretto                       |            |
| - |                    | Allegro maestoso e vivace        |            |



4 Oene van Geel	Salto voor basklarinet en orgel Arr. Jelte Althuis 2021	Geb. 1973.
5 César Franck	Prélude Fugue,et variation Arr. Jelte Althuis	1822-1890.
6 Billie Holiday	God bless the child Eric Dolphy Raaf Hekkema Arr. Jelte Althuis	1915-1959. 1928-1964. Geb. 1968.

### **19-12-2021: Kerstconcert Ton van Eck.**

organist Kathedrale basiliek Haarlem,  
mmv. Michelle Mallinger, sopraan.

## ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ

**Voor uitgebreide informatie over de activiteiten (aanmelden, kosten, opgave en verdere praktische informatie): zie de vernieuwde website [www.abdijvanberne.nl](http://www.abdijvanberne.nl)**

**In verband met de coronamaatregelen zijn bij activiteiten in een binnenruimte de Corona QR code en legitimatie noodzakelijk.**



### **6 november: 'Een rustige geest, een mild hart' met Ton Roumen.**

Tijdens deze dag is er tijd voor meditatie en verstillig.

Zie website onder actueel voor meer informatie.

**26 november - 28 november:  
'Verbinding' – Chi Neng Oigong  
en andere vormen van  
meditatie in beweging.**

Verzorgd door  
Ron en Anna van Amsterdam.  
Zie website onder actueel voor  
meer informatie.



**17 december – 19 december:  
Levenswijsheden....wie heeft ze niet?  
Wij allemaal toch?**

**Praktische informatie:**

Datum: vrijdagavond 17 december 2021 –  
zondagmiddag 19 december 2021

Aanvang vrijdag: 19.30 uur | Vertrek  
zondag: 15.00 uur.

Kosten: € 175,00 – u krijgt een zit-slaapkamer met douche en toilet  
– handdoeken en lakens zijn aanwezig.

Dieetwensen: met gangbare dieetwensen wordt rekening gehouden  
als u ze van tevoren aan het gastensecretariaat doorgeeft.

Opgave, verdere informatie en eventueel dieet: neemt u contact op  
met het gastensecretariaat: 0413 299299 (maandag, woensdag en  
vrijdag van 09.30 – 15.00 uur) – email:

[secretariaat@abdijvanberne.nl](mailto:secretariaat@abdijvanberne.nl)



Geen mededelingen.

**BERNE ANDERS**

**15 november 20.00 uur Rien de Visser geeft in de Abdijs van Berne  
voor Berne-Anders een presentatie in woord en beeld over “Berne  
als biotoop”.**

Praktische informatie: [berne-anders@abdijvanberne.nl](mailto:berne-anders@abdijvanberne.nl)

## KERSTEXPOSITIE IN DE ABDIJ VAN BERNE



Het is bekend dat jaarlijks in de Abdijs verschillende kerstgroepen worden geplaatst, vaak aangevuld met elementen uit de rijke historie van de Abdijs.

Jan Nabuurs o.praem. is de grote stimulator van dit gebeuren. Maanden van tevoren maakt hij plannen voor telkens weer een verrassend geheel. Met een groep vrijwilligers wordt in december alles uitgevoerd.

Dit jaar is de opstelling gebaseerd op 900 jaar Norbertijnen. Met de kerststal als uitgangspunt – de Norbertijnen zijn immers met Kerstmis 1121 gesticht – zijn de plannen gebaseerd op een symbolische reis door de tijd vanuit het verleden naar het heden en gericht op de toekomst.



*Kerststal in de pandgang 2020.*

Dit alles wordt uitgewerkt in de Norbertus zaal, waardoor de expositie dagelijks 14.00 uur tot 16.00 uur tussen Kerstmis en Driekoningen voor iedereen toegankelijk wordt. Naast het kijkplezier is er koffie, thee of iets fris en gelegenheid voor een praatje. Voor kinderen wordt er een activiteit uitgewerkt. Als entree wordt een bijdrage gevraagd. Definitieve bijzonderheden worden t.z.t. via website en regionale bladen bekend gemaakt.

## VRIENDENSTICHTING ALS CADEAU VOOR ABDIJ VAN BERNE

De Abdi van Berne in Heeswijk-Dinther heeft een gloednieuwe vriendenstichting. Onder de naam “Stichting Vrienden van de Abdi van Berne” gaat deze organisatie de eeuwenoude kloostergemeenschap ondersteunen waar dat maar kan.



Vlnr.: Guido Schakenraad, Peter Verleg, Joke van Zutphen, Jan Hendrikx, Abt Denis Hendrickx.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Jan Hendrikx.

Secretaris: Guido Schakenraad.

Penningmeester: Joke van Zutphen.

Lid: Peter Verleg.

Lid: Denis Hendrickx o.praem, abt.

Op verschillende manieren zijn de Norbertijnen van Berne in hun eigen gemeenschappen, parochies en elders actief. Zij kunnen dit goede werk echter niet alleen doen.

De Stichting Vrienden van de Abdij van Berne wil daarom een steunpunt zijn en ondersteunt projecten van de norbertijnen financieel. Daarnaast organiseert de stichting jaarlijks een ontmoetingsdag voor haar vrienden.

### **Organisatie**

Het bestuur van de stichting bestaat uit leden die over veel bestuurlijke ervaring beschikken vanuit de diverse domeinen van de samenleving. Zij doen dit onbezoldigd. Zij worden ondersteund door een secretariaatsmedewerker en een pr-medewerker.

Het Brabants Dagblad besteedde onlangs uitgebreid aandacht aan de nieuwe vriendenstichting, stuurde zelfs een fotograaf naar Berne om de bestuursleden te fotograferen.

Bron: Brabants Dagblad.

<b>EEN HOMMAGE AAN DE BERNEKRING.</b>
---------------------------------------

Onlangs ontvingen wij onderstaand schrijven als reactie op het artikel in het Brabants Dagblad.

Wij willen de inhoud graag met u delen en nemen de brief in zijn geheel over.

Geachte redactie,

In Stukwerk van oktober las ik dat de naam Bernekring is verwijderd en plaats heeft gemaakt voor Vrienden van de Abdij van Berne.

Een groot artikel hierover was te lezen in het Brabants Dagblad van zaterdag 18 september j.l.

De eerste zin hiervan heeft mij zeer getroffen.

Ik citeer: “De Heeswijkse Abdij had al wel een zogeheten Kring van mensen die de Norbertijnen helpen, maar een echte vriendenstichting is nieuw. Door onder meer de financiële steun van de stichting zal de abdij meer armslag krijgen om activiteiten te organiseren en projecten te houden”.

Einde citaat.

Die “zogeheten” Kring van mensen was de stichting Bernekring. Het initiatief daartoe werd genomen door mevrouw J. van der Knaap van den Eerenbeemt en haar man Simon, mevrouw Truus Lommen, de heren Toon Riemen en Hein Heinzberger en als afgevaardigde van de abdij, abt Ton Baeten.

Deze stichting vastgelegd op 28 september 1993, ruim 25 jaar geleden, bestond uit een groot aantal (over 150) kringgenoten, die zich zeer betrokken voelde bij het wel en wee van de abdij en deze ook zeer royaal financieel steunde.

Hierdoor werden veel projecten mogelijk gemaakt en uitgevoerd. Enkel voorbeelden: de inrichting van de Bernekringzaal, reparatie van een orgel, vervanging altaartafel en kruisbeeld, aanschaf stoelen in de abdijkerk, verbetering van geluidsinstallatie en verwarming, fitness ruimte met apparatuur voor de heren Norbertijnen, nieuwe kazuifels, etc.

De Bernekring was een ware vriendenkring, zeer begaan met de Abdij van Berne.

Er werd uitgekeken naar de brieven waarin alle nieuws van de abdij werd gemeld en informatie over de uit te voeren projecten.

Uit alle windstreken kwam men naar de jaarlijkse kringgenotendag met een goed verzorgd programma en heerlijke lunch. Onderling werden veel contacten uitgewisseld en er ontstonden vriendschappen.

Terugkomend op de eerste alinea in het Brabants Dagblad vind ik de Kringgenoten van de toenmalige Bernekring hierdoor tekortgedaan. Er was een jarenlang dus al wel een vriendenkring en een zeer substantiële ondersteuning.

Helaas door omstandigheden de laatste jaren minder nadrukkelijk aanwezig.

Het bestuur van de nieuw opgerichte Vriendenkring van de abdij wens ik veel succes.

Met vriendelijke groet,  
Nel Wijgergangs- Nelissen.

Werkgroepen	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Werkgroep Lectoren: Prior Frank van Roermund o.praem. E-mail: <a href="mailto:lectoren@abdijvanberne.nl">lectoren@abdijvanberne.nl</a></li> <li>✚ Werkgroep Bezoekgroep: Julia Timmerman. E-Mail: <a href="mailto:bezoek@abdijvanberne.nl">bezoek@abdijvanberne.nl</a></li> <li>✚ Diaconale Werkgroep Abdijkerk: Gabriël Roes, tel.06 10744429, e-mail: <a href="mailto:gabroes@hotmail.com">gabroes@hotmail.com</a> e-mail <a href="mailto:diaconaat@abdijvanberne.nl">diaconaat@abdijvanberne.nl</a></li> <li>✚ Financiële Werkgroep Abdijkerk: Klaartje Wedemeijer 073-50.31.070. E-Mail: <a href="mailto:bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl">bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl</a></li> <li>✚ Klankbordgroep: Contactpersoon Martien Korsten. E-mail: <a href="mailto:mamkorsten@gmail.com">mamkorsten@gmail.com</a></li> <li>✚ Werkgroep voor Liturgie: Contactpersoon prior Frank van Roermund o.praem. Contactpersoon: Nel van Doornik. E-mail: <a href="mailto:participanten@abdijvanberne.nl">participanten@abdijvanberne.nl</a></li> </ul>
Participanten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stichting Vrienden van de Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk=Dinther. E-mail: <a href="mailto:vrienden@abdijvanberne.nl">vrienden@abdijvanberne.nl</a>.</li> <li>Website: <a href="http://www.abdijvanberne.nl/vriendenvanberne">www.abdijvanberne.nl/vriendenvanberne</a>.</li> </ul>
Vrienden van de Abdij van Berne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orgelconcerten op de 1<sup>e</sup> zondag van de maand om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. Contactpersoon: Peter Damen o.praem. <a href="mailto:orgelkring@abdijvanberne.nl">orgelkring@abdijvanberne.nl</a></li> </ul>
Orgelkring	
Berne Anders	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contactpersoon: Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. E-mail: <a href="mailto:berne-anders@abdijvanberne.nl">berne-anders@abdijvanberne.nl</a></li> </ul>
Ruach	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contactpersoon: Cobi Voskuilen 024-37.81.672 E-mail: <a href="mailto:ruach@abdijvanberne.nl">ruach@abdijvanberne.nl</a></li> </ul>
Stichting Vrienden van Bandra East	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sponsoring kansarme kinderen in India. Sponsoradministratie: Corrie de Ruiter, 0345-61.93.26 Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam. E-mail: <a href="mailto:dirk.corriederuite@gmail.com">dirk.corriederuite@gmail.com</a></li> </ul>
Stichting Solidair met India	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contactpersoon: Anja Bekkers, 06 4285 6729 p/a Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk. E-mail <a href="mailto:anja.bekkers@solidairmetindia.nl">anja.bekkers@solidairmetindia.nl</a> E-mail: <a href="mailto:info@solidairmetindia.nl">info@solidairmetindia.nl</a> Informatie: <a href="http://www.solidairmetindia.nl">http://www.solidairmetindia.nl</a>.</li> </ul>
Tijdschrift Berne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne. E-mail: <a href="mailto:tijdschriftberne@abdijvanberne.nl">tijdschriftberne@abdijvanberne.nl</a> Info: <a href="http://www.berneboek.com">www.berneboek.com</a></li> </ul>
Boekhandel Berne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telefoon: 0413-29.13.94, Dagelijks geopend. Ook open op zondag na de Eucharistieviering.</li> </ul>

