

# STUKWERK

Contactblad voor kerk(be)zoekers  
van de  
Abdij van Berne



Jaargang 40, januari 2022 nr. 1

Contactgegevens	<p>Abdij van Berne  Abdijstraat 49  5473 AD Heeswijk-Dinther  Tel: 0413-299299  Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08  E-Mail: <a href="mailto:secretariaat@abdijvanberne.nl">secretariaat@abdijvanberne.nl</a>  <a href="http://www.abdijvanberne.nl">http://www.abdijvanberne.nl</a></p>
Stukwerk	<p>Verschijnt maandelijks op de 1<sup>e</sup> zondag van de maand  Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan:  <a href="mailto:stukwerk@abdijvanberne.nl">stukwerk@abdijvanberne.nl</a></p>
Abdijkerkpastoraat	<p>Abt Denis Hendrickx o.praem.  Kees den Boer o.praem.  E-mail: <a href="mailto:abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl">abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</a>  Koster-diaken: Kees den Boer o.praem.  E-Mail: <a href="mailto:koster@abdijvanberne.nl">koster@abdijvanberne.nl</a></p>
Vieringen weekdagen	<p>07:00 uur: Morgengebed  12:15 uur: Eucharistie  18:00 uur: Vespers</p>
Vieringen zondagen	<p>08:00 uur: Morgengebed  10:30 uur: Eucharistie  18:00 uur: Vespers  Feestdagen die als zondag worden gevierd:  Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag,  Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag,  Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming  (15 augustus), Augustinus (28 augustus),  Allerheiligen (1 november).</p>
Bijzondere vieringen	<p>Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart:  Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem.  E-Mail: <a href="mailto:abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl">abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</a></p>
Misintenties	<p>Koster-diaken Kees den Boer o.praem.  e-mail: <a href="mailto:koster@abdijvanberne.nl">koster@abdijvanberne.nl</a>  of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.</p>
Vrijwillige Kerkbijdrage	<p>E-Mail: <a href="mailto:bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl">bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl</a>  IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne  Onder vermelding van "Kerkbijdrage".</p>
Gastensecretariaat	<p>Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag  09.30 – 12.30uur. E-mail: <a href="mailto:secretariaat@abdijvanberne.nl">secretariaat@abdijvanberne.nl</a></p>

## INHOUD

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK .....	3
INLEIDING. EEN NIEUW JAAR LIGT OPEN.....	4
VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA.....	6
MEDEDELINGEN	
- Opbrengst adventsactie .....	7
- Toegang tot eucharistievieringen op zondag.....	7
- Ontmoetingen .....	7
- Lezingen op zondagen.....	7
- Stukwerk op de website.....	7
JUBILEA 2022.....	8
DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID.....	8
KLEDING.. .....	10
TE DOEN GERECHTIGHEID	
- Amnesty International .....	12
- Caritas.....	13
ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ.....	14
BERNE MEDIA.....	14
Norbert, man van onze tijd.....	14
WERKGROEPEN, ADRESSEN, CONTACTEN, E-MAIL, TEL.....	15

Redactie Stukwerk. Email [stukwerk@abdijvanberne.nl](mailto:stukwerk@abdijvanberne.nl)  
Abt Denis Hendrickx o.praem, Kees den Boer o.praem, Frans van Baars,  
Martien van Iersel en Harry van de Ven.

Kopij voor Stukwerknummer van februari 2022, s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, **uiterlijk donderdag 28 januari** aanleveren.  
E-mailadres: [stukwerk@abdijvanberne.nl](mailto:stukwerk@abdijvanberne.nl)

*Namen van schrijvers zijn bekend of worden vermeld. Anonieme kopij wordt niet geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen. Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te overleggen.*

## EEN NIEUW JAAR LIGT OPEN

Kerstmis 2020 en de daarop volgende jaarwisseling moesten noodgedwongen in lockdown worden doorgebracht vanwege het Coronavirus. We hielden toen elkaar voor dat zo'n vieren op afstand voor een jaar opgebracht moest kunnen worden. We stimuleerden elkaar om het vol te houden want volgend jaar zou het weer als vanouds zijn. Het jaar 2021 was veelbelovend. Zeker binnen de Norbertijnse beweging leefden er hoge verwachtingen. 900 jaar orde van Prémontré zou gedurende het gehele jaar aandacht krijgen en gevierd worden. In de kerstnacht van 2021 zou het precies 900 jaar geleden zijn dat Norbertus met enkele eerste volgelingen het ja-woord uitsprak tegenover God en de beginnende gemeenschap.



Wat zou het mooi geweest zijn als daar nadrukkelijk bij stilgestaan had kunnen worden, uitgerekend in een van de weinige bijzondere nachten van het jaar. Het heeft niet waar mogen zijn. Als in ordes verband op zondag 9 januari het jubileumjaar min of meer officieel wordt afgesloten, zal er dan zeker ook met gemengde gevoelens op teruggekeken worden.

We zijn aangekomen bij een volgende jaar, maar het is helemaal niet als vanouds. Wat niemand had verwacht – en zeker niet gehoopt – is toch werkelijkheid geworden. Grote onzekerheid over de nabije toekomst noodzaakte om nadrukkelijk beschermende maatregelen te nemen. Veel is niet mogelijk en om elkaar nabij te zijn moeten we weer nadrukkelijk afstand houden. Op afstand moeten we elkaar goede wensen overbrengen voor het jaar dat open is gelegd en we stellen ons heel wat vragen hoe de – zeker nabije – toekomst er uit zal zien.

Vragen als een terugblik op wat was en vragen als een vooruitkijken op wat komen kan.

\*Waren er opgaven die te zwaar waren en die niet uitgevoerd konden worden?

\*Waren er teleurstellingen voor dingen die pijn hebben gedaan, voor de verwachtingen die niet uitkwamen en voor de plannen die zijn mislukt?

\*Welke momenten waren er waarop we op adem konden komen en onze ziel rust konden geven?

\*We roepen in herinnering de fijne verrassingen en geslaagde ontmoetingen en dat opgedane gevoel dat mensen van je houden zoals je bent.

\*We werden weer geconfronteerd met zwaar afscheid, met de tranen die zijn gehuild en de tranen waarmee ons hart zich vulde.

\*We zien voorbijkomen de tijden van leegte en oppervlakkigheid.

\*We vierden kerstmis voor een tweede achtereenvolgende keer in lockdown, maar het kerstlicht is in onze wereld gekomen en doet ons misschien toch herinneren aan alle lichte en heldere momenten van het oude jaar en doet ons hopen voor het nieuwe jaar.

Aan het einde van de periode 2021 en staande aan het begin van 2022 hebben we misschien heel wat antwoorden bedacht en gevonden over datgene wat we graag van de afgelopen tijd willen meenemen naar morgen en over datgene waarvan we afscheid willen nemen.

Ik wens u allen Zalig Nieuwjaar, een jaar waar de Eeuwige zijn armen omheen slaat. Dat het toch goed komt als wij het niet meer zien. Dat Hij onze verwachting niet uitdooft maar verruimt en flexibel maakt, en richt op wat God voor heeft: vrede voor alle mensen. Mag het ons gegeven worden toekomst voor onszelf en voor anderen open te houden, het vol geduld uithouden met elkaar, luisterend, speurend naar openingen, bedacht op het onverwachte dat een geschenk uit de hemel kan zijn. Zalig nieuwjaar.

Abdijkerkpastoraat,  
Abt Denis Hendrickx.

## **KERSTEXPOSITIE**

De kerstexpositie: Een reis door de tijd – 900 jaar Norbertijnen traditie kan door de strenge lockdown regels niet door publiek bezocht worden.

Er is een video impressie van gemaakt die o.a. via de site: [www.abdijvanberne.nl](http://www.abdijvanberne.nl) bekeken kan worden.

Open de site en u ziet een maquette, klik aan: “naar video” en aan het eind van het artikel kunt u de video dan starten of kunt u ook als zoekopdracht bij het vergrootglas intypen: “Een reis door de tijd” U vindt dan ook de video.

<b>VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA</b>
-------------------------------------

### Januari 2022

01	Nieuwjaar. Maria Moeder van God. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. Lector Anneke Steeghs.	10.30
02	Openbaring des Heren. Drie Koningen. Voorganger Jan Nabuurs o.praem. Lector Harry van der Pas.	10.30
09	Doop des Heren. Voorganger abt Denis Hendrickx, o.praem. Lector Karl Tax.	10.30
14	Petrus Donders.	
16	<sup>2de</sup> zondag door het jaar. Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30
16-23	Gebedsweek voor de eenheid.	
23	<sup>3de</sup> zondag door het jaar. Voorganger Joost Jansen o.praem. Lector Hans Gilissen.	10.30
25	Bekering van de apostel Paulus.	
30	<sup>4e</sup> zondag door het jaar. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector Anneke Steeghs.	10.30

### Februari 2022

02	Opracht van de Heer in de tempel. Herstel van het conventsleven in Heeswijk.	
04	Fredericus van Hallum. Norbertijn.	
06	<sup>5de</sup> zondag door het jaar. Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. Lector Harry van der Pas.	10.30

**Vanwege de corona-maatregelen is de Abdijkerk tot nader order vanaf 17.00 uur gesloten.**

## MEDEDELINGEN

De opbrengst van de deurcollectes tijdens de advent brachten tezamen 293,20 euro op. Hartelijk Dank.

### TOEGANG TOT DE EUCHARISTIEVIERING OP ZONDAGEN

- Op de vrijdag voorafgaand aan de zondag dient men zich telefonisch aan te melden
- Handen desinfecteren bij binnenkomst.
- 1,5 meter afstand houden. Volg de aanwijzingen van de gastheren.
- Bij binnenkomst, uitgaan en lopen dient men een mondkapje te dragen.
- Ná 17.00 uur is de Abdijkerk gesloten voor publiek.
- Vóór 17.00 uur maximaal 50 kerkgangers in een viering, exclusief convent en bedienaren.
- Bij uitvaarten zijn meer kerkgangers toegestaan mits op 1,5 meter afstand. In de praktijk betekent dit maximaal 65.

De meeste vieringen kunnen weer via livestream gevolgd worden.

### ONTMOETINGEN

Zoals aangekondigd is, zijn de ontmoetingen na de zondagse eucharistieviering **niet mogelijk** in verband met de coronaregels. U krijgt bericht wanneer het weer mogelijk wordt.

### LEZINGEN EN EVANGELIE OP DE ZONDAGEN

In het nummer van Stukwerk van november en december zijn de lezingen aangegeven in het overzicht “vieringen en bijzondere data”.

Hiermee zijn we m. i. v. het januarinummer weer gestopt.

Het vergt veel extra typewerk en het neemt extra ruimte in beslag.

Bovendien is er een alternatief: op de publicatiekast bij de ingang van de Abdijkerk ligt een compleet overzicht van het hele jaar. U kunt dit gratis meenemen als u daar behoefte aan heeft. Ook sturen wij in januari een kopie mee van dat overzicht. Wanneer u het opslaat, kunt u het op elk moment van het jaar raadplegen.

### STUKWERK OP DE WEBSITE

Voor diegenen die zoeken naar Stukwerk op de website van de abdijs moeten dan de volgende links gebruiken:

<https://www.abdijvanberne.nl/over-ons/abdijkerkpastoraat/>

Aan het einde van het artikel kunt u Stukwerk aanklikken.

## JUBILEA 2022

- |          |   |                          |
|----------|---|--------------------------|
| 20 maart | Joke Kingma, 12,5 jaar participant      | - Priorij De Essenburgh. |
| 2 juli   | Harrie van de Berg, 55 jaar priester    | - Tilburg, Par. Heikant. |
| 17 sept. | Piet van Dongen, 65 jaar professie      | - Abdij van Berne.       |
| 17 sept. | Xaveer van der Spank, 65 jaar professie | - Em. pastoor Bokhoven.  |

## DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID

### MARTIEN VAN NULAND

Geboren te Heeswijk,  
op 12 februari 1930.

Overleden te Heeswijk-Dinther,  
op 26 november 2021.

Uitvaartviering in de abdijkerk  
op 1 december 2021.  
Martien is begraven op  
natuurbegraafplaats Maashorst.



### JOHANNA ATTEVELT – VAN LIESHOUT

Geboren te Utrecht,  
op 27 december 1937.

Overleden te Uden,  
op 1 december 2021.

Uitvaartviering te Heeswijk  
in de Abdijkerk op 9 december 2021.





## **JAN VAN ZUTPHEN**

Geboren te Dinther,  
2 augustus 1937.

Overleden te 's-Hertogenbosch,  
30 november 2021.

Uitvaartviering te Dinther,  
8 december 2021.



## **PETER AUSEMS**

Geboren te Schijndel,  
30 augustus 1945.

Overleden te Schijndel,  
27 november 2021.

Uitvaartdienst in de Abdijkerk,  
2 december 2021.



## KLEDING

Aan tafel en in de recreatie kaarten we nu en dan onze kleding aan, hoe wij vroeger in en buiten de kerk heel de dag ons witte habijt droegen. Iedere drie weken moest die gewassen worden en kreeg je een nieuwe schone. Maar in de zestiger jaren is dat veranderd. Het werd meer en meer gewoonte om in burger rond te lopen, behalve natuurlijk bij de diensten in de kerk. Zelf heb ik het lang volgehouden om de toog te blijven dragen. Ook in de klas op het gymnasium. Tot mijn laatste schooldag alweer jaren geleden. Nieuwe eerstejaars vonden dat de eerste keer vreemd en eentje sprak me zelfs bij vergissing met juffrouw aan. Maar ze waren er gauw aan gewend. Ik bleef zagezegd ouderwets. Dat lijkt nu weer nieuwerwets te worden. Steeds meer gaan nieuwe kloosterlingen ook in het openbaar hun habijt dragen, zoals dominicanen in Rotterdam. Je hoeft het niet te verbergen dat je religieus bent

Een enkele keer komt in ons gesprek kleding ter sprake. Met bv een opmerking als: "Wat heb je een mooi nieuw colbert aan of een sjiek overhemd. Zeker van iemand cadeau gekregen?" Overigens vinden we kleding minder belangrijk. Alhoewel, je gaat er niet slordig mee om en je wilt er netjes uitzien. We genieten van het voorrecht over een wasruimte te beschikken met vier wasmachines. Een paar voormiddagen in de week zijn een paar dames daar doende. Strijken gebeurt in de ruimte daarnaast, de vesterie. Daar hebben we ook allemaal een aparte bak voor het schone en gestreken wasgoed. Daar kunnen we ook terecht voor handdoeken, lakens en zakdoeken. Kortom, we komen niets tekort.

Is het niet kleinburgerlijk om zo over dit onderwerp te schrijven? Eigenlijk wel denk ik. Maar je hoeft je neus er ook weer niet over op te halen. Je hebt gewoon goede kleding nodig o.a. in het koude seizoen. En we willen ook niet voorbijgaan aan foto's van vluchtelingen in schamele kleding. Wat dit betreft, elke drie à vier weken liggen er bij de ingang van de kerk stapels afgedankt textielgoed. In Stukwerk kun je lezen hoe dat bij Caritas in Uden terecht komt om geselecteerd te worden en naar Roemenië en Moldavië gebracht om daar uitgedeeld te worden. Op deze manier iets afstaan van je eigen overvloed voor anderen die tekortkomen. Op zich beschouwd niet veel, maar toch.

Ondertussen blijft de vermaning van Jezus door mijn kop spelen. In de Bergrede zegt Hij: "Wat maak je je druk over je kleren?" Een paar keer komt Hij er uitdrukkelijk op terug. Waar maken we ons eigenlijk zo druk over? Altijd meelopen met de nieuwste mode? Liever aandacht blijven schenken aan initiatieven in de samenleving, zoals die van Caritas.



*Titus*

## NIEUWJAARSWENS



*De redactie van Stukwerk wenst u allen een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar.*



### UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL

Het goede nieuws!



*Egypte*

Op 7 december oordeelde een Egyptische rechtbank dat Patrick George Zaki voorwaardelijk moet worden vrijgelaten. Hij kon 5 jaar cel krijgen omdat hij een artikel schreef over discriminatie van koptische christenen in Egypte. Zijn zaak is uitgesteld tot februari 2022. De arrestatie van Patrick George Zaki vond plaats in de context van het hardhandig optreden tegen demonstranten na protesten in september 2019.

Patrick Zaki werkt als onderzoeker van onder meer vrouwenrechten bij een Egyptische mensenrechtenorganisatie. Hij zat sinds 7 februari 2020 vast op beschuldiging van het 'verspreiden van nepnieuws', en het 'aanzetten tot protesten, geweld en terroristische daden' in een andere zaak. Tijdens zijn verhoor werd hij ondervraagd over zijn mensenrechtenwerk en is hij gemarteld. Voor meer informatie: <https://www.amnesty.nl/actueel/in-egypte-is-patrick-zaki-voorwaardelijk-vrijgelaten>

Schrijfacties, vanuit Berne of je eigen huiskamer!

De Tunesische lhbtï-activist Badr Baabou, liep op 21 oktober 2021 s 'avonds naar een taxistandplaats toen hij door twee mannen werd aangesproken. De mannen duwden hem een donkere steeg in en sloegen hem in elkaar. Toen hij bloedend op de grond lag, pakten ze zijn computer en mobiel. De twee zeiden dat ze agenten waren en dat Badr gestraft werd omdat hij een klacht tegen de politie had ingediend en lhbtï'ers verdedigde.



*Tunesië*

Badr Baabou is medeoprichter van een prominente Tunesische lhbti-organisatie. Hij is al vaker beledigd en lastiggevallen door agenten. Hij diende meerde klachten in, maar daar is tot op heden niets mee gedaan. Roep de Tunesische openbaar aanklager op om de gewelddadige aanval op Badr Baabou te onderzoeken en de daders voor de rechter te brengen. Onderteken je de petitie? Zie: <https://www.amnesty.nl/forms/spoedactie-tunesie-baabou>

### ***Wat kun jij ook doen?***

De leden van de diaconale werkgroep zorgen ervoor dat er brieven van andere acties van Amnesty International achter in de kerk liggen op de tweede zondag van de maand. Dit voor de mensen die dat gemakkelijker vinden, of voor hen die minder handig zijn met de computer. Deze brieven kunnen opgestuurd worden. Het enige dat je zelf moet doen is een envelop pakken, postzegel erop, adresseren en met de ondertekende brief erin versturen.

Brieven die na de dienst over zijn, kunnen ook op een ander tijdstip meegenomen worden.

Namens Amnesty, en al die mensen die hierdoor steun ervaren, onze hartelijke dank.

Gabriël Roes,  
Diaconale Werkgroep Abdijkerk.

CARITAS



Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar [caritaspetrus@gmail.com](mailto:caritaspetrus@gmail.com) of bel naar 06 4200 0557.

Ook kunt u gewenste goederen neerzetten, goed verpakt in een doos of plastic zak, achter in de abdijkerk neerzetten.

Voor meer informatie zie de site: [www.caritasuden.nl](http://www.caritasuden.nl)

Geef uw textiel, kleding en schoenen een tweede kans. U helpt er anderen mee en maakt op deze manier de afvalstroom kleiner en dat is weer goed voor het milieu!

Een aanzienlijk deel van de verworven goederen, worden verzonden naar landen waar de nood hoog is. Daarnaast worden deze goederen, door middel van de kledingbank, verdeeld in Uden en omgeving aan minderbedeelden.

Stichting Caritas St. Petrus heeft zijn opslag in de voormalige Piuskerk en is van maandag t/m zaterdag geopend van 9:00 tot 12:00 uur. Op deze locatie wordt alles gesorteerd en gereed gemaakt voor verzending en verdeling. Hebt u een bijdrage voor Caritas, dan kunt u uw spullen neerzetten op de verzamelplek achter in de Abdijkerk. Ook kunt u op bovengenoemde tijden uw spullen afgeven in Uden in de Piuskerk.

Bij voorbaat heel veel dank voor uw bijdrage, in het bestrijden van armoede in Uden en omgeving en in de rest van de wereld!

## ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ

**Voor uitgebreide informatie over de activiteiten (aanmelden, kosten, opgave en verdere praktische informatie): zie de vernieuwde website [www.abdijvanberne.nl](http://www.abdijvanberne.nl)**

**In verband met de coronamaatregelen zijn bij activiteiten in een binnenruimte de Corona QR code en legitimatie noodzakelijk.**

**5 februari:** Retraitedag "Uit je hoofd in je lijf".  
Begeleiding Ton Roumen.

**25-27 februari:** Weekend Yoga en Schrijven.  
Begeleiding Lia Hesemans en Marjan Heerkens.

## BERNE MEDIA



**BERNE  
MEDIA**

Geen aankomende evenementen.

In het kader van het 900-jarig bestaan van orde van de Norbertijnen is in november een actueel boekje, geschreven door Pieter Butz, verschenen: "NORBERT, man van onze tijd"

Het boek is verkrijgbaar via iedere boekhandel en bij boekhandel Berne Heeswijk-Dinther. De prijs is €18,50.

Werkgroepen	<ul style="list-style-type: none"> <li>✪ Werkgroep Lectoren: Prior Frank van Roermund o.praem. E-mail: <a href="mailto:lectoren@abdijvanberne.nl">lectoren@abdijvanberne.nl</a></li> <li>✪ Werkgroep Bezoekgroep: Julia Timmerman. E-Mail: <a href="mailto:bezoek@abdijvanberne.nl">bezoek@abdijvanberne.nl</a></li> <li>✪ Diaconale Werkgroep Abdijkerk: Gabriël Roes, tel.06 10744429, e-mail: <a href="mailto:gabroes@hotmail.com">gabroes@hotmail.com</a> e-mail <a href="mailto:diaconaat@abdijvanberne.nl">diaconaat@abdijvanberne.nl</a></li> <li>✪ Financiële Werkgroep Abdijkerk: Klaartje Wedemeijer 073-50.31.070. E-Mail: <a href="mailto:bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl">bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl</a></li> <li>✪ Klankbordgroep: Contactpersoon Martien Korsten. E-mail: <a href="mailto:mamkorsten@gmail.com">mamkorsten@gmail.com</a></li> <li>✪ Werkgroep voor Liturgie: Contactpersoon prior Frank van Roermund o.praem. Contactpersoon: Nel van Doornik. E-mail: <a href="mailto:participanten@abdijvanberne.nl">participanten@abdijvanberne.nl</a> Stichting Vrienden van de Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther. E-mail: <a href="mailto:vrienden@abdijvanberne.nl">vrienden@abdijvanberne.nl</a>.</li> </ul>
Participanten	
Vrienden van de Abdij van Berne	<p>Website: <a href="http://www.abdijvanberne.nl/vriendenvanberne">www.abdijvanberne.nl/vriendenvanberne</a>.</p>
Orgelkring	<p>Orgelconcerten op de 1<sup>e</sup> zondag van de maand om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. Contactpersoon: Peter Damen o.praem. <a href="mailto:orgelkring@abdijvanberne.nl">orgelkring@abdijvanberne.nl</a></p>
Berne Anders	<p>Contactpersoon: Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. E-mail: <a href="mailto:berne-anders@abdijvanberne.nl">berne-anders@abdijvanberne.nl</a></p>
Ruach	<p>Contactpersoon: Cobi Voskuilen 024-37.81.672 E-mail: <a href="mailto:ruach@abdijvanberne.nl">ruach@abdijvanberne.nl</a></p>
Stichting Vrienden van Bandra East	<p>Sponsoring kansarme kinderen in India. Sponsoradministratie: Corrie de Ruiter, 0345-61.93.26 Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam. E-mail: <a href="mailto:dirk.corriederuite@gmail.com">dirk.corriederuite@gmail.com</a></p>
Stichting Solidair met India	<p>Contactpersoon: Anja Bekkers, 06 4285 6729 p/a Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk. E-mail <a href="mailto:anja.bekkers@solidairmetindia.nl">anja.bekkers@solidairmetindia.nl</a> E-mail: <a href="mailto:info@solidairmetindia.nl">info@solidairmetindia.nl</a> Informatie: <a href="http://www.solidairmetindia.nl">http://www.solidairmetindia.nl</a>.</p>
Tijdschrift Berne	<p>Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne. E-mail: <a href="mailto:tijdschriftberne@abdijvanberne.nl">tijdschriftberne@abdijvanberne.nl</a> Info: <a href="http://www.berneboek.com">www.berneboek.com</a></p>
Boekhandel Berne	<p>Telefoon: 0413-29.13.94, Dagelijks geopend. Ook open op zondag na de Eucharistieviering.</p>

