

Van de redactie

 Fons Boom o.praem.

Zonder toekomst is er geen heden en geen verleden. Maar ook: zonder verleden geen toekomst. Het heden blijft dan altijd centraal staan als resultaat van het verleden en als bron voor de toekomst.

Zo kunnen we de artikelen van deze Berne opbouwen: een blik naar de toekomst in het artikel 'de toekomst van de kerk' en het drieluik over participatie, verhaald door drie participanten ieder met een eigen beleving en ervaring. Zo wordt duidelijk dat participatie een uitdaging is in de drie huizen van onze abdij. Zonder de steun en inzet van participanten en vrijwilligers kan de Abdij van Berne geen toekomst bouwen.

De toekomst is ook ingezet door de oprichting van de 'Stichting Vrienden van de Abdij van Berne', als jubileumcadeau. En daarmee slaan we meteen een brug van verleden (jubileum 900 jaar) naar de toekomst (vriendenkring en betrokkenheid).

Verskillende activiteiten in verband met het 900-jarig bestaan van de orde gingen niet door vanwege corona. Maar we stonden niet stil. Verskillende activiteiten worden belicht vanuit datzelfde jubileum. Ook de zusters van Sint-Catharinadal vierden hun jubileum: 750 jaar norbertinessenleven. Een groots feest voor alle betrokkenen en verbondenen.

Ook wordt er vanuit het heden teruggekeken naar het kloosterleven van de afgelopen 60 jaar: een tentoonstelling in het Krona-museum te Uden. De vraag is wat er op gemeenschappelijk en op persoonlijk gebied ervaren en veranderd is na de omwenteling in het Tweede Vaticaans Concilie?

Ten slotte kunt u een reisverhaal lezen over de ontwikkeling van jodenhaat naar ontwikkelingshulp. Deel 6 van het reisverhaal.

In de gebruikelijke kronieken lezen we over het heden. Kronieken van wat er gebeurde in de verschillende huizen van de orde. En een aankondiging van alles wat er staat te gebeuren.

Kortom, een bomvol nummer met wetenswaardigheden en lezenswaardige artikelen voor allen die de Abdij van Berne een warm hart toedragen. Zoals gebruikelijk in het winternummer vraagt de redactie, via de bekende brief van abt Denis Hendrickx, om een financiële bijdrage om dit tijdschrift ook in de toekomst uit te kunnen geven. U kunt het allemaal lezen in dit nummer. Het laat zich ook graag uitdelen aan mensen die u kent.

De redactieleden wensen u een zalig Kerstmis en een voorspoedig 2022, een jaar waarin we het jubileum afsluiten, op weg naar de toekomst. ♦



Foto omslag: Klosterkirche St. Petri, Magdeburg (D)
Foto pagina 2: Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen, Magdeburg (D), de voormalige kloosterkerk (Foto: © Wikipedia)