



In het vorige nummer van Berne schreef Henriëtte Ausems over haar participatie bij de Abdij van Berne. Zij schreef liefdevol over haar man Peter, voor wie de coronatijd moeilijk was vanwege zijn dementie.

Nu – een paar maanden later – moeten we u melden dat Peter is gestorven. Op 27 november heeft hij zijn leven teruggegeven aan zijn schepper. Wij wensen Henriëtte veel sterkte in deze, toch al moeilijke, tijd.

In datzelfde nummer van Berne schreef Jan Hendrikkx, kersverse voorzitter van de Stichting Vrienden van Berne, over de nieuwe stichting. Geheel onverwacht is Jan, na een zeer kort ziekbed, op 11 november overleden. Wij wensen zijn dierbaren sterkte bij dit overlijden.



Voor kinderen was het altijd al moeilijk te vatten dat (bijvoorbeeld) het jaar 1672 in de zeventiende eeuw was. En met dezelfde ‘som’ leerden ze dat een jaargang begint bij nummer 1. Zo lezen we in dit nummer van Berne, dat we op weg zijn naar de 75ste jaargang. In 2023 zullen dan de 75 jaargangen voltooid zijn. Jan Sanders en Theo Kennis zijn in de geschiedenis gedoken om te zien hoe dat allereerste begin van Berne er uit zag.

Onze trouwe kroniekschrijvers houden zich meer bezig met de tijd die vlak achter ons ligt. Theo Kennis, Ingrid Beerens, Mieke van den Hoven en Maria Magdalena schrijven ieder vanuit hun eigen huis over wat er zoal gebeurd is de laatste maanden. Voor alle norbertijnen geldt dat het grote jubileum niet uitbundig gevierd kon worden in verband met de coronamaatregelen.

Er komen in dit nummer van Berne meer mensen aan het woord. Saskia verlangt naar het einde van de lange corona-weg. Dan kunnen er weer gasten komen en kan zij, samen met Sonja, verder werken aan de administratie en planning.

Abt-generaal Jos Wouters laat een stukje zien van achter de artikelen en schrijft over de totstandkoming van zijn boek, samen met Leo Feyen.

En onze abt Denis Hendrickx blikt vast in de toekomst en schrijft over het synodaal proces en de vasten.

Janny Verwijs laat zich van haar creatieve zijde zien en gaat in op het woord “Chesed”, toegewijd leven.

Kortom: genoeg te lezen in de komende weken! ♦

Foto kافت: Compositie van lettertekens in reliëf en spiegelschrift voor het handmatig zetten van teksten (handzetsel) met inzet van de eerste gedrukte uitgave van het tijdschrift Berne

Foto pagina 2: Lente, merel met haar jonkies (©Pixabay)

Foto pagina 3: Vergankelijkheid. Macro-opname van door de wind gedragen zaadjes van een paardebloem (©Pixabay)