

STUKWERK

Contactblad voor kerk(be)zoekers
van de
Abdij van Berne



Jaargang 40, mei 2022 nr. 5

Contactgegevens	<p>Abdij van Berne Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk-Dinther Tel: 0413-299299 Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 E-Mail: secretariaat@abdijvanberne.nl http://www.abdijvanberne.nl</p>
Stukwerk	<p>Verschijnt maandelijks op de 1^e zondag van de maand Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: stukwerk@abdijvanberne.nl</p>
Abdijkerkpastoraat	<p>Abt Denis Hendrickx o.praem. Kees den Boer o.praem. E-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl Koster-diaken: Kees den Boer o.praem. E-Mail: koster@abdijvanberne.nl</p>
Vieringen weekdagen	<p>07:00 uur: Morgengebed 12:15 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers</p>
Vieringen zondagen	<p>08:00 uur: Morgengebed 10:30 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen (1 november).</p>
Bijzondere vieringen	<p>Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem. E-Mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</p>
Misintenties	<p>Koster-diaken Kees den Boer o.praem. e-mail: koster@abdijvanberne.nl of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.</p>
Vrijwillige Kerkbijdrage	<p>E-Mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne Onder vermelding van "Kerkbijdrage".</p>
Gastensecretariaat	<p>Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 09.30 – 12.30uur. E-mail: secretariaat@abdijvanberne.nl</p>

INHOUD

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK.....	3
DE KERKMOET POLITIEK ZIJN.....	4
VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA.....	6
MEDEDELINGEN.....	7
- Ontmoeten.....	7
- Wereldwinkel.....	7
- Nieuwe voorzitter bij Stichting Vrienden van de Abdij.....	7
- Kloostermarkt.....	8
DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID.....	8
KRUISBEELD.....	10
BEDANKT.....	11
TE DOEN GERECHTIGHEID.....	12
- Amnesty International.....	13
- Caritas.....	14
ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ.....	14
Lichtpunt.....	14
Gregoriaans Concert: de aarde zingt.....	15
BERNE ANDERS.....	16
- Carmina Ludens: Hart dat luistert.....	16
BERNE MEDIA.....	17
-Lezing door Willem Jan Otten.....	17
ANDERS IN DE KERK – BOKHOVEN.....	17
JAARPROGRAMMA BERNE ABDIJ CONCERTEN.....	18
WERKGROEPEN, ADRESSEN, CONTACTEN, E-MAIL, TEL .	19

Redactie Stukwerk. Email stukwerk@abdijvanberne.nl
Abt Denis Hendrickx o.praem, Kees den Boer o.praem,
Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven.

Kopij voor Stukwerknummer van juni 2022, s.v.p. zoveel mogelijk
per e-mail, **uiterlijk donderdag 24 mei** aanleveren.
E-mailadres: stukwerk@abdijvanberne.nl

Namen van schrijvers zijn bekend of worden vermeld. Anonieme kopij wordt niet geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen. Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te overleggen.

DE KERK MOET POLITIEK ZIJN

Sinds 24 februari krijgen we elke dag in de media beelden te zien van de oorlogsgruwel in Oekraïne. Het wekt gevoelens van verontwaardiging en medeleven op. De leiding van de Russisch orthodoxe geloofsgemeenschap – Mgr. Kyril – schaart zich achter het vernietigingsbeleid van Poetin en de zijnen. Persoonlijk heb ik het daar ontzettend moeilijk mee, want is het niet zo dat christenen toch zonder enige terughoudendheid op dienen te komen voor sociale rechtvaardigheid. Dat was en is toch de missie van Jezus. Paus Franciscus spreekt over de politiek van de liefde en over het ‘nobele beroep’ van politici en publieke dienstverleners. Ik denk dat kerkleden een slechte dienst wordt bewezen met een pleidooi voor een niet politieke Kerk, want dat zou een Kerk zijn, die zich afzijdig houdt van de zorgen van de mensen. En dat lijkt me toch precies het tegenovergestelde van de Kerk, zoals die door het Tweede Vaticaans Concilie is beschreven in het beroemd geworden document ‘Gaudium et Spes’. De Kerk moet politiek zijn maar tegelijkertijd niet partijgebonden.

De Kerk is conservatief in de zin dat zij doordrenkt is van traditie en gelooft in het doorgeven van haar aloude boodschap aan nieuwe generaties in nieuwe omstandigheden. Maar ze is ook liberaal in de zin dat Christus ons bevrijdt van beperkingen en de mens in staat stelt zich te ontplooiën en vooruit te komen. Maar de Kerk kan zich niet opsluiten binnen een bepaalde partij en zich vereenzelvigen met haar streven naar macht of haar ideologie. Toen onder leiding van de niet herkozen president Trump de Amerikaanse democratie letterlijk en figuurlijk werd bestormd was o.a. de bisschop van Kentucky – John Stowe – volstrekt duidelijk in zijn afkeuring. Hij argumenteerde met het gezegde dat de radicale boodschap van Jezus echt nodig is.

Toen Jezus aandacht had voor de armen en barmhartigheid bewees aan zondaars, verwierpen de machtigen hem en smeedden ze plannen om hem te vernietigen. Er zal altijd een spanning zijn tussen enerzijds degenen die bezorgd zijn over de stemmen, die niet worden gehoord, de rechten die niet worden gerespecteerd, de waardigheid die niet wordt gehandhaafd en anderzijds degenen die tevreden zijn wanneer zij maar winst maken, comfortabel leven en onverschillig kunnen zijn voor de behoeften van de meerderheid van de mensen.

In deze dagen van verschrikkelijke oorlogsellende komt bij mij weer sterk naar boven of ik ooit nog wel begrip zal kunnen hebben voor degenen die denken dat ze de leer van Jezus kunnen volgen en tegelijk Donald Trump of Poetin kunnen verafgoden: dat is een fundamentele tegenstrijdigheid. Hoe kun je Jezus volgen en tegelijkertijd geen berouw tonen over massavernietiging, een niet verwelkomen van vreemdelingen (en dat gaat veel verder dan Oekraïners), niet begaan zijn met de noden van de armen of niet geïnteresseerd zijn in het algemeen welzijn.

Regelvader Augustinus zei al: 'Het verlangen bidt altijd.' We staan als mensen van nature gericht op het goede, het schone en het ware. Daarachter verbergt zich het Geheim van God. Solidariteit bidt ook altijd en doet je zoeken naar mensen in de knel. Nu verbinden we het met Oekraïners, ook als zij de wapens hebben opgenomen. Laten we bidden voor hen en voor de misleide Russische soldaten, die van niks wisten en voor niks sterven. We moeten dat doen vanuit het geloof dat de dood niet per definitie zinloos is, in het besef dat het ergste wat je kan overkomen een zinloze dood is, die je wordt aangedaan. Ik heb dan ook erg te doen met die jonge Russische dienstplichtigen.

In deze dagen van herdenken van onze oorlogsslachtoffers en het vieren van bevrijding kunnen en mogen we niet vergeten welke onrecht er elders in de wereld voortwoekert. We moeten ook hun doden betreuren en meewerken aan vrijheid, het liefst zo snel mogelijk.

Abdijkerkpastoraat,
Abt Denis Hendrickx.

NATIONALE DODENHERDENKING 4 MEI 2022

Deze zal dit jaar voor Heeswijk-Dinther plaatsvinden op woensdag 4 mei in de Abdijkerk. Aanvang 18.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

MEI

01	3de zondag van Pasen. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector Harry van der Pas.	10.30
03	Filippus en Jacobus, apostelen.	
04	Nationale Dodenherdenking, abdijkerk.	18.30
05	Bevrijdingsdag.	
08	4 ^{de} Zondag van Pasen. Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. Lector Karl Tax.	10.30
14	Mattias, apostel.	
15	5 ^e zondag van Pasen. Voorganger Jan Nabuurs o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30
22	6 ^e zondag van Pasen. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector Hans Gilissen.	10.30
24	Herman-Jozef, norbertijn.	
26	Hemelvaart van de Heer. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. Lector	10.30
29	7 ^e zondag van Pasen. Voorganger Prior Frank van Roermund o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30
31	Maria bezoekt haar nicht Elizabeth.	

JUNI

05	Pinksteren. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. Lector Karl Taks.	10.30
06	Tweede Pinksterdag Hoogfeest van Norbertus. Voorganger abt Denis Hendrickx Lector Henriëtte Ausems. In verband met de kloostermarkt kan er om 18.00 uur geen vespers gevierd worden.	10.30

MEDEDELINGEN

ONTMOETEN

Op de 2e en 4e zondag van elke maand kunt u elkaar - na de Eucharistieviering van 10.30 uur - ontmoeten in de Norbertuszaal van het Abdijhuis.

Koffie en thee staan klaar. U bent welkom.

WERELDWINKEL

Beste lezers van Stukwerk,

Graag willen wij onszelf even aan u voorstellen.

Wij zijn Will van Boxtel en Ria van de Veerdonk en zijn vrijwilligsters van de wereldwinkel in Oss.

Al enige jaren zijn we actief in de winkel en ook in de inkoopgroep.

Zoals U wellicht weet, heeft de wereldwinkel Nistelrode vorig jaar noodgedwongen zijn deuren moeten sluiten.

Elke 2e zondag van de maand, na de eucharistieviering, bood de wereldwinkel zijn artikelen ter verkoop aan.

Wij willen dat graag van hen overnemen.

Zondag 13 maart zijn we voor de 1e keer geweest.

Van onze kant hebben we dat als heel prettig ervaren. We voelden ons welkom. Graag willen we dit voortzetten.

In de maand mei komen we de 4e zondag van de maand i.p.v. de 2e zondag. We willen U dan, op 22 mei, heel graag ontmoeten en met u kennis maken op 24 april en 22 mei.

Graag tot ziens, Will en Ria.

NIEUWE VOORZITTER VRIENDEN VAN DE ABDIJ VAN BERNE



Oud-wethouder Peter van Boekel is sinds kort de nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden van de Abdij van Berne.

De redactie wenst hem veel succes met zijn werkopdracht.

Wilt u uitgebreid kennismaken met zijn achtergrond en motivatie om hem beter leren kennen?

Op 1 april hield Greco Idema een uitgebreid interview met hem. Zie: www.abdijvanberne.nl onder tabblad actueel.

KLOOSTERMARKT

De norbertijnen nodigen u graag uit voor de feestelijke Kloostermarkt. Op Tweede Pinksterdag en Norbertusdag, maandag 6 juni 2022 wordt de markt om 12.00 uur officieel geopend en tot 18.00 uur vinden talrijke activiteiten plaats op het terrein van de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. Met deze kloostermarkt willen de norbertijnen iedereen in de gelegenheid stellen om elkaar te ontmoeten en nader kennis te maken met de vele mogelijkheden van en rond de abdij. De toegang is gratis.

Zie flyer in de abdijskerk en de website www.abdijvanberne.nl

DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID

In dankbare herinnering aan

MARCELLUS JOHANNES TE MEIJ

Geboren te Den Haag, 9 april 1956.
Overleden te Wijbosch, 27 maart 2022.

Marcel was een zoekende en zocht – het zijn zijn woorden – rust, regelmaat en ruimte. Op 27 augustus 2014 werd hij ingekleed in onze orde en met nieuwe moed begon hij aan een nieuw leven in het spoor van Jezus.

Maar goed en wel begonnen met het noviciaat overviel hem een hersenbloeding. Dat maakte de voortgang van zijn noviciaat onmogelijk.

Hij werd in 2017 aanvaard als oblaat van de canonie en bleef in de abdij wonen. Daar was hij trouw aanwezig in het koorgebied en maakte zich verdienstelijk in het gemeenschapsleven.

Marcel was een Hagenaar en bleef dat ook in Heeswijk. Graag vertelde hij over die stad. Nu is hij verhuisd naar de Hemelse Stad.

Daar is rust, regelmaat en ruimte, daar is God.



De tekst van de verkondiging door abt Denis bij de afscheidsviering van Marcel vindt u op de website onder actueel.

ANTONIA HENRICA VAN ASPERT



Geboren te Heeswijk,
21 april 1924.

Overleden te Wijbosch,
29 maart 2022.

Uitvaartviering in de abdijkerk,
aansluitend de begrafenis op het kerkhof
te Heeswijk, 5 april 2022.

PIET VAN OERS



Geboren te Driel 23 juli 1944.

Overleden te Heeswijk-Dinther,
12 april 2022.

Uitvaartviering in de abdijkerk,
20 april 2022.

KRUISBEELD

In de loop van de dag en bijzonder aan tafel en in de recreatie vertellen we elkaar over van alles en nog wat. Een enkele keer vrij heftig, maar meestal gewoon, met een vleugje humor. Zo communiceren wij met elkaar door woorden en taal. We kunnen niet zonder. Maar we communiceren met elkaar ook met gebaren en tekens. En dat nog veel meer dan met woorden. Soms zie je mensen elkaar even aankijken en dan in een lach schieten. De uitdrukking van de ogen is voldoende. Een gelaatsuitdrukking zegt al veel, of iemand blij of somber gestemd is, opgewekt of terneergeslagen.



En let eens op de handen!. En verder die kleine sprekende dingen: een bosje bloemen, een hand die wordt toegestoken, een arm om je schouder, een opgestoken vinger, een glimlach, een kus, een omhelzing, enz. We leven van tekens van bemoediging, bevestiging, verwondering, dankbaarheid, vertrouwen, vriendschap, enz.

Een mooie definitie van wat een teken is, vind ik de volgende: Een teken is iets dat je ziet, maar je kijkt er doorheen om dat te zien wat je niet ziet. Je geeft iemand bv. een bosje bloemen. Het gaat niet om dat bloemetje. Dat mag best heel klein zijn. Maar het gaat om wat daarachter ligt: genegenheid, vriendschap, liefde. Een klein cadeau zegt soms meer dan een heel duur.

Een kruisteken aan begin en eind van de eucharistie is ook zo'n teken. We hebben het in onze kindertijd van onze ouders geleerd. Als peuter probeerde je het onhandig na te doen: van omhoog naar omlaag en dan van links naar rechts. Een leuk spelletje, Zo leerden we dat gebaar maken. Bij begin en eind van een gebed en ook als je langs een kerk kwam of een kruisbeeld langs de weg. Dikwijls was het niet veel meer dan een vluchtig gebaar. Het moet geen vliegenmepper zijn, zei een kapelaan ons indertijd. Het zit in onze katholieke botten dit gebaar. Bij een voetbalwedstrijd zie je een speler soms bij het begin een kruisteken maken. Uit stille vrees dat het anders verkeerd kan aflopen? Misschien.

De betekenis ervan, de diepere zin? Ik denk dat je daarmee uitdrukt dat ook jouw leven het stempel mag drukken van het kruis van Christus.

Soms blijf ik er wat langer bij stilstaan en laat het op me inwerken, dat ik het ook in mijn leven tegenkom, op allerlei manieren. Met dat gebaar wil ik uitdrukken

dat ik daarvan niet wegvlocht. De realiteit dat het leven niet louter succes is. Een levensweg, niet altijd een prachtige laan met mooie beuken erlangs, maar ook soms een stuk zandweg vol keien en stenen en brandnetels erlangs. Het kruis van Christus aan begin en eind van de Eucharistie omvat zo dat diepe geheim, dat ook Hijzelf zo'n levensweg is gegaan, heel kort samengevat in het verhaal van de consecratie.

Titus.

BEDANKT

“Gij schenkt ons een heilzame tijd”
(Prefatie 2 van de Veertigdagentijd).

Beste allemaal,

Van woensdag 9 maart tot en met woensdag 13 april was ik te gast voor een time-out, een periode van rust, bezinning en reflectie op mijn kloosterleven bij onze zusters van de Priorij Sint Catharinadal in Oosterhout. Met grote dankbaarheid denk ik hieraan terug. De zusters hebben mij met veel warmte, empathie en gastvrijheid in hun midden opgenomen.

Zo is deze tijd een heilzame tijd geweest. Ik ben weer gesterkt en uitgerust teruggekeerd in de abdij.

Velen van u hebben door middel van een kaartje of e-mailtje blijk gegeven van hun verbondenheid met mij. Heel veel DANK daarvoor. Het heeft mij gesterkt en ook in moeilijke momenten bemoedigd en opgebeurd. SAMEN gaan we verder op de weg van het leven in verbondenheid met elkaar om onze abdijsgemeenschap op te bouwen tot een warme, nabije en troostvolle plek, waar handen en voeten worden gegeven aan de Boodschap van het Evangelie.

Het ga u allen goed!

Hartelijke groet en nogmaals heel veel dank!
Hans Duijsters o.praem.





UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL

Het goede nieuws!



Jhony Salgado, een arbeider uit El Progreso, was thuis met zijn vrouw María Elena en hun twee zonen toen de politie hem in de ochtend van 21 december 2017 willekeurig arresteerde. Dat gebeurde na landelijke protesten die volgden op de verkiezingen. De demonstranten uitten hun ongenoegen over het gebrek aan transparantie bij het tellen van de stemmen.

Salgado zat ruim vier maanden in voorlopige hechtenis. Hij werd op 25 april 2018 vrijgelaten in afwachting van zijn proces.

Hij streed meer dan 3 jaar voor intrekking van de onterechte aanklachten tegen hem. Twee keer per maand moest Salgado zich bij de autoriteiten melden. Hij kon een gevangenisstraf van 8 jaar krijgen als hij schuldig werd bevonden. Jhony Salgado werd vrijgesproken. Hij zou in juli 2022 terechtstaan op beschuldiging van het bezit van een illegaal vuurwapen en het oneigenlijke gebruik van een politieschild. Voor meer informatie:

<https://www.amnesty.nl/actueel/in-honduras-vals-beschuldigde-demonstrant-vrijgesproken>

Schrijfacties, vanuit Berne of je eigen huiskamer!

Op dit moment vindt er een verschrikkelijke mensenrechtencrisis plaats in Oekraïne. Op 24 februari vielen Russische tanks het land binnen. Sindsdien zijn er al honderden burgers omgekomen, onder wie kinderen. De VN meldt dat er al meer dan 3 miljoen mensen Oekraïne zijn ontvlucht. Duizenden levens staan op het spel.

Roep de Russische ambassadeur in Nederland op om er bij de regering in Moskou op aan te dringen het geweld te stoppen, burgers te beschermen en het internationaal recht te respecteren.



Oorlog Oekraïne

Amnesty-onderzoekers vonden onweerlegbaar bewijs, dat de Russische troepen het internationaal oorlogsrecht en mensenrechten schenden in Oekraïne. Zo vallen er burgerdoden bij aanvallen in woonwijken, zijn er aanvallen op beschermde gebouwen zoals ziekenhuizen en scholen en zet Rusland verboden wapens als clusterbommen in.

Dat zijn mogelijk oorlogsmisdrijven. Dit moet zo snel mogelijk stoppen. En de verantwoordelijken moeten worden berecht.

Teken jij ook de petitie? Zie <https://www.amnesty.nl/forms/ea-oekraïne-rusland>

Wat kun jij ook doen?

De leden van de Diaconale Werkgroep zorgen ervoor dat er brieven van andere acties van Amnesty International achter in de kerk liggen op de tweede zondag van de maand. Dit voor de mensen die dat gemakkelijker vinden, of voor hen die minder handig zijn met de computer. Deze brieven kunnen opgestuurd worden. Het enige dat je zelf moet doen is een envelop pakken, postzegel erop, adresseren en de ondertekende brief erin versturen.

Brieven die na de dienst over zijn, kunnen ook op een ander tijdstip meegenomen worden.

Namens Amnesty, en al die mensen die hierdoor steun ervaren, onze hartelijke dank.

Gabriël Roes,
Diaconale Werkgroep Abdijkerk.



CARITAS

Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557.

Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in een doos of in een plastic zak, achter in de Abdijkerk neerzetten.

Geef uw textiel, kleding en schoenen een tweede kans. U helpt er anderen mee en maakt op deze manier de afvalstroom kleiner en dat is weer goed voor het milieu!

Een aanzienlijk deel van de verworven goederen worden verzonden naar landen, waar de nood hoog is. Daarnaast worden deze goederen, door middel van de kledingbank, verdeeld aan minderbedeelden in Uden en omgeving.

Stichting Caritas St. Petrus heeft zijn opslag in de voormalige Piuskerk en is van maandag t/m zaterdag geopend van 9:00 tot 12:00 uur. Op deze locatie wordt alles gesorteerd en gereed gemaakt voor verzending en verdeling. Hebt u een bijdrage voor Caritas, dan kunt u uw spullen neerzetten op de verzamelplek achter in de abdijkerk. Ook kunt u op bovengenoemde tijden uw spullen afgeven in Uden in de Piuskerk.

Bij voorbaat heel veel dank voor uw bijdrage in het bestrijden van armoede in Uden en omgeving en in de rest van de wereld!

ABDIJKERPASTORAAT/ACTIVITEITEN VANUIT DE ABDIJKERK

Actuele informatie is steeds te vinden in agenda op de website: www.abdijvanberne.nl zie rubriek actueel.

WITTE DONDERDAGACTIE HULPDIENST LICHTPUNT

Hulpdienst Lichtpunt Heeswijk-Dinther-Loosbroek organiseerde weer een paaspakketten actie.

Na twee jaar coronacrisis was het dit jaar weer mogelijk om bij een supermarkt In Heeswijk-Dinther een inzamelingsactie van levensmiddelen te houden, om er paaspakketten voor mensen, die moeten leven van een uitkering, mee samen te stellen.

Ook heeft Lichtpunt van diverse instellingen geld en levensmiddelen gekregen voor deze paaspakkettenactie. De opbrengst was enorm. Er zijn in totaal 47 pakketten samengesteld voor gezinnen in HDL en ook nog 10 pakketten voor de vluchtelingen in HDL.

Jullie hebben heel veel mensen blij gemaakt.
Namens al deze mensen dankt Lichtpunt iedereen voor de bijdrage aan deze actie.

Hulpdienst LICHPUNT HDL,
Mia van Doorn.

Ook onze abdijkerk deed aan deze jaarlijkse actie mee.
Ook hier een prachtig resultaat: een dertigtal volle tassen met levensmiddelen en het bekende mandje met geld.

VASTENACTIE OPBRENGST

Informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

GREGORIAANS CONCERT: DE AARDE ZINGT

Bottend, bloeiend, rottend en opnieuw groeiend. Een tuin verbeeldt leven in essentie. Wat je vandaag zaait, bloeit morgen. In wat ondergronds gaat, sluimert alweer de kiem van nieuw leven. Tijdens het concert 'De aarde zingt' neemt de Nijmeegse vrouwenschola Voces Caelestes het publiek mee op een naturreis het jaar rond. Inspiratie vormden de kunstwerken die Agnes de Kok maakte van natuurfoto's in haar tuin.

Voces Caelestes bezingt de cyclus van de seizoenen in eeuwen oude gregoriaanse gezangen, liederen van Hildegard von Bingen en korte meerstemmige composities van dirigente Hanneke van der Grinten. Het concert, dat op 14 mei a.s. plaats zal vinden in de prachtige Abdij van Berne, start met de uitbundige bloei en weelde van de zomer. Daarna volgt de herfst, met naast een rijke oogst ook het besef van vergankelijkheid, overgaand in de stilte en bezinning van de winter, om uiteindelijk te eindigen met de belofte van nieuw leven in de lente.

Vrouwenschola Voces Caelestes uit Nijmegen is gespecialiseerd in het zingen van gregoriaans. Ze verzorgde diverse optredens in binnen- en buitenland. 'De aarde zingt' is de tweede cd van het koor; in 2018 verscheen 'Domus mea: de Cenakelkerk bezongen'. Het koor staat onder muzikale leiding van Hanneke van der Grinten. Voor meer informatie: www.vocescaelestes.nl.

Praktische informatie:

Datum: **zaterdag 14 mei 2022**

Locatie: Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther

Aanvang: 15.00 uur. Entree: vrije gift. Aanmelden: niet nodig.

BERNE ANDERS

Berne Anders

Lezing over 'Sporen van Norbertijnse werken op het Kloosterpad'.
Deze lezing vervalt.

Zaterdag 7 mei, Carmina Ludens: Hart dat luistert.

Aanvang 20.00 uur. Abdij van Berne.



Informatie: zie Flyer in de abdijkerk of op www.abdijvanberne.nl bij vergrootglas intypen: Hart dat luistert.

De uitvoering begint op zaterdag 7 mei om 20.00 uur in de abdijkerk in Heeswijk-Dinther. De toegangsprijs bedraagt normaliter €15,- inclusief programmaboekje. In dit geval is gekozen voor een gratis entree met een vrijwillige bijdrage achteraf. Gelieve uw bijdrage – zo mogelijk – contant mee te nemen!

Na afloop is er nog de mogelijkheid om na te praten bij een kopje koffie/thee.

Reserveren kan via een mail naar info@carminaludens.nl of berne-anders@abdijvanberne.nl (o.v.v. aantal personen). Verdere informatie over Carmina Ludens op de website www.carminaludens.nl



Informatie op
www.bernemedia.nl
21 mei 14:30 - 16:00.
Lezing door Willem Jan Otten n.a.v. zijn onlangs verschenen boek: **Zondagmorgen**



Abdij van Berne Abdijstraat 49, Heeswijk- Dinther.

U kunt plaatsen reserveren per e-mail:

activiteiten@bernemedia.com Graag vermelden om welke datum het gaat en met hoeveel personen u naar de lezing wilt komen. Toegang €10,--

Toen de pandemie kerkgang onmogelijk maakte, besloot Willem Jan Otten van het missen van de mis een deugd te maken. Hij schreef het boek waar hij sinds zijn doop in 1999 van heeft gedroomd: een essay dat week voor week reageert op het liturgisch jaar, volgens hem het grootste kunstwerk van de westerse beschaving. Zondagmorgen is het verslag geworden van een persoonlijke, poëtische 'tocht naar binnen', dwars door alle 52 zondagen van het jaar.

ANDERS IN DE KERK



17 juni. Democratie en sociale media.

Spreker Lukas van Houtert (hoofdredacteur Brabants Dagblad).

Plaats: Kerk in Bokhoven.

Aanvang 19.30 u op vrijdagavond.

20 mei. Excursie naar Genep op vrijdag 20 mei met klein minisymposium. **Vanwege het gering aantal deelnemers en daardoor de hoge kosten van de bus, gaat deze excursie niet door.**

JAARPROGRAMMA BERNEABDIJCONCERTEN 2022

Hieronder geef ik u al een voorproefje van wat het jubileumjaar, 70 jaar Berne Abdijsconcerten, ons gaat brengen.

De donateurs hebben afgelopen week de inaugurele brief van onze voorzitter Peter Damen o.praem. ontvangen en ook onze secretaresse Rhea Knipscheer heeft het programma van het concert op 1 mei doorgemailed.

Het eerste concert is a.s. zondag 1 mei. We verheugen ons er op ook niet-donateurs weer te ontmoeten en samen te genieten van een mooi concert.

Namens het bestuur, Stephan van de Wijgert.

Zondag 1 Mei Tommy van Doorn, aanvang 16u

Openingsconcert van het jubileumjaar, 70 jaar Berne Abdijsconcerten, Tommy van Doorn (1990) organist van de Sint Petrusbasiliek in Boxtel speelt een aantrekkelijk programma met werken van Bach, Franck en Langlais. Hij is naast organist ook beiaardier en speelt de beiaard onder andere in Schijndel, Boxtel en Geldrop.

Toegang: 10 euro

Zondag 5 juni Petra Veenswijk, aanvang 16u

Organist van de Maria van Jessekerk te Delft

Zondag 3 juli, aanvang 16u

Jubileumconcert

met een uitvoering van 'Suite Concertante' van Albert de Klerk strijkorkest Lundi Bleu o.l.v. Carel den Hertog

Organist: Ton van Eck

Zondag 4 september, aanvang 16u

Henri Ormières, uit Carcassonne (FR)

Zondag 2 oktober, aanvang 16u

Silvia Martinelli, sopraan en Andrea Trovato organist te Arezzo (IT) brengen een programma rondom de mariamaand met als titel; "Salve Regina"

Zondag 6 november, aanvang 16u

Pieter Dirksen, organist Sint martinuskerk te Cuijk

Zondag 18 december Kerstconcert, aanvang 16u15.

'Dromen als Messiaen'

Een audiovisuele orgel performance rondom het beroemde programma vullende orgelwerk; La Nativité (de geboorte van Heer) uit 1935 van componist Olivier Messiaen. Organist; Marc Fitze uit Bern (CH)

Werkgroepen

- ✦ Werkgroep Lectoren:
Prior Frank van Roermund o.praem.
E-mail: lectoren@abdijvanberne.nl
 - ✦ Werkgroep Bezoekgroep:
Julia Timmerman.
E-Mail: bezoek@abdijvanberne.nl
 - ✦ Diaconale Werkgroep Abdijkerk: Gabriël Roes,
tel.06 10744429, e-mail: gabroes@hotmail.com
e-mail diaconaat@abdijvanberne.nl
 - ✦ Financiële Werkgroep Abdijkerk
Deze is onderdeel geworden van
Vrienden van de Abdij van Berne.
 - ✦ Klankbordgroep: Contactpersoon Margo Rooijmans,
E-mail: margotroojmans@hotmail.com
 - ✦ Werkgroep voor Liturgie:
Contactpersoon prior Frank van Roermund o.praem.
Contactpersoon: Nel van Doornik.
E-mail: participanten@abdijvanberne.nl
- Participanten
- Vrienden van de
Abdij van Berne
- Stichting Vrienden van de Abdij van Berne, Abdijstraat 49,
5473 AD Heeswijk-Dinther.
E-mail: vrienden@abdijvanberne.nl.
Website: www.abdijvanberne.nl/vriendenvanberne.
- Orgelkring
- Orgelconcerten op de 1^e zondag van de maand
om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus.
Contactpersoon: Peter Damen o.praem.
orgelkring@abdijvanberne.nl
- Berne Anders
- Contactpersoon: Gerard van Reisen 06-20.64.24.32.
E-mail: berne-anders@abdijvanberne.nl
- Ruach
- Contactpersoon Cobi Voskuilen 024-37.81.672
E-mail: ruach@abdijvanberne.nl
- Stichting Vrienden van
Bandra East
- Sponsoring kansarme kinderen in India.
Sponsoradministratie: Corrie de Rooter, 0345-
61.93.26Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam.
E-mail: dirk.corriederuite@gmail.com
- Stichting
Solidair met India
- Contactpersoon: Anja Bekkers, 06 4285 6729
p/a Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk.
E-mail anja.bekkers@solidairmetindia.nl
E-mail: info@solidairmetindia.nl
Informatie: <http://www.solidairmetindia.nl>.
- Tijdschrift Berne
- Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne.
E-mail: tijdschriftberne@abdijvanberne.nl
Info: www.berneboek.com
- Boekhandel Berne
- Telefoon: 0413-29.13.94, Dagelijks geopend.
Ook open op zondag na de Eucharistieviering.

