

STUKWERK

Contactblad voor kerk(be)zoekers
van de
Abdij van Berne



Jaargang 40, december 2022 nr. 12

Contactgegevens	<p>Abdij van Berne Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk-Dinther Tel: 0413-299299 Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 E-Mail: secretariaat@abdijvanberne.nl http://www.abdijvanberne.nl</p>
Stukwerk	<p>Verschijnt maandelijks op de 1^e zondag van de maand Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: stukwerk@abdijvanberne.nl</p>
Abdijkerkpastoraat	<p>Abt Denis Hendrickx o.praem. Kees den Boer o.praem. E-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl Koster-diaken: Kees den Boer o.praem. E-Mail: koster@abdijvanberne.nl</p>
Vieringen weekdagen	<p>07:00 uur: Morgengebed 12:15 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers</p>
Vieringen zondagen	<p>08:00 uur: Morgengebed 10:30 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen (1 november).</p>
Bijzondere vieringen	<p>Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem. E-Mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</p>
Misintenties	<p>Koster-diaken Kees den Boer o.praem. e-mail: koster@abdijvanberne.nl of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.</p>
Vrijwillige Kerkbijdrage	<p>E-Mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne Onder vermelding van "Kerkbijdrage".</p>
Gastensecretariaat	<p>Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 09.30 – 12.30uur. E-mail: secretariaat@abdijvanberne.nl</p>

INHOUD

INLEIDING: Op weg naar Kerstmis.....	4
VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA.....	6
MEDEDELINGEN.....	7
Ontmoeten	7
Wereldwinkel.....	7
De abdij en de energie problemen.....	7
Tegelijk twee exposities in de Abdijkerk.....	7
ALLE VIERINGEN VANAF KERSTMIS 2022 T/M NIEUWJAAR 2023	8
DE KLANKBORDGROEP IN 2022.....	10
ADVENTSACTIE.....	11
EEN ERVARING BIJ HET LOPEN VAN HET KLOOSTERPAD.....	13
TE DOEN GERECHTIGHEID	14
Amnesty International.....	14
Caritas.....	16
ABDIJKERK PASTORAAT ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ.....	16
BERNE ABDIJBIER VIER HET LEVEN 21 december.....	16
BERNE MEDIA:	16
BERNE ABDIJCONCERT programma 18 december	17
KERSTWENS VAN DE REDACTIE.....	17
WERKGROEPEN, ADRESSEN, CONTACTEN, E-MAIL, TEL	19

Kopij voor Stukwerknummer van januari 2023 s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, **uiterlijk donderdag 22 december** aanleveren.

E-mailadres: stukwerk@abdijsvanberne.nl

Redactie Stukwerk. Email stukwerk@abdijsvanberne.nl

Abt Denis Hendrickx o.praem, Kees den Boer o.praem,

Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven.

Namen van schrijvers zijn bekend of worden vermeld. Anonieme kopij wordt niet geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen. Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te overleggen.

OP WEG NAAR KERSTMIS

Op weg naar Kerstmis

Het is eigen aan ons mensen om vooruit te leven en het kan zo sterk zijn dat het ons als het ware uit het heden wegtrekt. En dat geldt eigenlijk in alle tijden van ons leven. Maar het lijkt het sterkst in tijden van crisis, in welke vorm dan ook. In crisistijd stellen we ons de vraag: Wat hebben we nog te verwachten? Hoe ziet die toekomst eruit? Zal het anders worden? Het waren vragen welke bijvoorbeeld heel sterk klonken in de duistere dagen van corona en het zijn zeker ook vragen nu we in beslag worden genomen door waanzinnige oorlogen welke blijkbaar steeds dichterbij komen. En zijn vragen over toekomstig leven ook juist niet vragen, die de tijd van de Advent ons ingeeft. Het zou me niets verbazen als heel de gedachte van de Advent juist ontstaan is in crisistijd.

In tijden van crisis krijgen of nemen profeten het woord.

'Het visioen – al wacht het de vastgestelde tijd nog af – hijgt niettemin naar zijn vervulling en het vertelt geen leugen. Al blijft het ook uit, geeft het wachten niet op. Want komen doet het beslist en het komt niet te laat. (Habakuk 2:3)

In de adventstijd laten we vooral profeten aan het woord, mannen die in crisistijd de moed niet verliezen. Oude tijden kenden hun profeten, de nieuwe tijd niet minder. Ruim 10 jaar geleden – om precies te zijn op 18 november 2011 - in de adventstijd, stierf voor mijn gevoel zo'n hedendaagse profeet: Vaclav Havel, Tsjechische dissident, schrijver en president. In crisistijd had hij een boodschap voor zijn volk, een boodschap van hoop en verwachten. De in onze dagen bekende priester en hoogleraar filosofie en sociologie in Praag – Tomas Halik – spreekt en schrijft met regelmaat over de indrukwekkende gedachten van Havel.

TWEE MANIEREN VAN WACHTEN.

De eerste manier is een wachten van mensen op een God, die zou moeten ingrijpen. Het is het wachten van mensen die in zichzelf opgesloten zitten. Ze zijn omsingeld en ingesloten. Ze wachten, maar hebben geen hoop dat er een uitweg is. Ze zitten gelaten bij elkaar. Ze hebben eigenlijk niet de fut om nog iets te doen. Ze geloven er niet meer in. En toch – dat lijkt mensen ingebakken – zit er nog een sprankje verwachting in: een vaag vermoeden van heil dat van buitenaf zou moeten komen.

Het tragische van deze manier van wachten lijkt te zijn dat, waarop gewacht wordt, niet bestaat. Het is de verwachting van mensen zonder hoop. Een verwachting die gevoed wordt door wanhoop en vrees. Mensen in crisis komen vaak niet verder dan dat. En Havel noemt dat een tragisch wachten.

Een tweede manier noemt hij een oefening van geduld. Die wordt gevoed door geloof: je moet verzet bieden, dissident durven zijn. Zonder te weten of het ooit vrucht zal dragen. Steeds opnieuw je niet van de waarheid af laten brengen en je laten dragen door de overtuiging dat het zaad ooit wortel zal schieten. Dat is wachten als geduld oefenen. Het is een open en actieve verwachting, geen ongeduld uit moed der wanhoop. Geduld oefenen betekent: leren wachten, luisteren, voelen, proeven: elk verschijnsel de vrijheid gunnen en geven. Nederig en liefdevol, geduldig zaaien; koppig water blijven geven. Het vertrouwen niet verliezen, dat de waarheid het zal winnen van de leugen. Zo is leven de vreugdevolle deelname aan het wonder van het bestaan.

WAAKZAAMHEID

Zou de gedachte, zoals Havel die onder woorden heeft gebracht, niet een vertaling kunnen zijn van wat in het Evangelie 'waakzaamheid' heet. De Advent is de tijd van de waakzaamheid. Maar dan wel van de goede waakzaamheid. Want er zijn ook twee manieren om waakzaam te zijn. De gesloten waakzaamheid: bang, angstig wachten, geen oog meer dicht doen, defensief begraven wat je nu hebt. De open waakzaamheid: klaar om te ontvangen, niet krampachtig zoekend, je laten verrassen, open voor het onverwachte, woekeren met wat is toevertrouwd, open voor wat komt. Mag de Advent voor ons een tijd zijn waarin we open gaan voor wat komt: een vreugdevolle deelname aan het wonder van het bestaan. Een goede tocht naar Kerstmis.

Abdijkerkpastoraat,
Abt Denis Hendrickx.

VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

December

04	2 ^{de} zondag van de Advent. Voorganger Jan Nabuurs. o.praem. Lector Karl Tax.	10.30
08	Maria onbevleete ontvangenis.	
11	3 ^{de} zondag van de Advent. Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30
18	4 ^{de} zondag van de Advent. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector Hans Gillisen.	10.30
24	Kerstnachtmis. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. Lector Anneke Steeghs.	21.30
25	Kerstmis Dagmis. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. Lector Harry van der Pas.	10.30
26	2 ^{de} Kerstdag. Stefanus, diaken. Voorganger Joost Jansen o.praem. Lector Karl Taks.	10.30
28	Onnozele kinderen.	
30	Heilige Familie. Voorganger Frank van Roermund o.praem.	12.15
31	Oudjaar Eucharistieviering Gebedsviering van oud naar nieuw	12.15 19.00

Januari 2023

01	Nieuwjaarsdag. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. Lector Henriëtte Ausems	10.30
08	Openbaring des Heren. Voorganger Joost Jansen o.praem. Lector Hans Gillisen	10.30

MEDEDELINGEN

ONTMOETEN

Op de 2e en 4e zondag van de maand december (1^{ste} Kerstdag) kunt u elkaar, na de Eucharistieviering van 10.30 uur, ontmoeten in de Norbertuszaal van het Abdijhuis. Een gelegenheid om elkaar een Zalig Kerstmis te wensen.

Ook op Nieuwjaardag (1 januari) kunnen we elkaar ontmoeten om dan een Zalig Nieuwjaar te wensen. Koffie en thee staan klaar. U bent welkom.

WERELDWINKEL

Na een wat onregelmatige start zal de **wereldwinkel uit Oss** telkens weer op de **2^e zondag van de maand** bij het koffie drinken, na de Eucharistie van 10.30 uur, aanwezig zijn. Afhankelijk van de omzet wordt besloten of na januari de wereldwinkel doorgaat.

Deurcollecte ADVENTSACTIE zie pagina 11

Op zondag 18 december zal na de viering achter in de kerk voor dit project worden gecollecteerd.

DE ABDIJ EN DE ENERGIE PROBLEMEN

Om de energiekosten enigszins te beperken zijn er enige maatregelen genomen. Zie Stukwerk nr.11 november en de website van de abdij. Vanaf maandag 28 november worden alle vieringen van Metten en Laudan (ochtendgebed), vespers (avondgebed) en eucharistieviering gehouden in de kapittelzaal. Via de kerk wordt aangegeven hoe deze ruimte bereikt kan worden. De eucharistieviering op zondag - en bij verwachte aanwezigheid van grotere groepen - wordt in de abdijkerk gevierd. Er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat er slechts bijzonder bescheiden gestookt zal worden. Dus zorgen voor warme kleding wordt aangeraden. En.....de abdijsamenleving vraagt begrip voor deze wat onplezierige, maar om financiële redenen wel noodzakelijke maatregel

TWEE EXPOSITIES IN DE ABDIJKERK

DE NACHTWACHT IN DE ABDIJKERK

Vanaf 1 december tot en met 18 december zal de abdijkerk de plaats zijn, waar een bijzondere kopie van 'De Nachtwacht' te zien zal zijn.



Een levensgrote kopie van ruim 4 meter hoog bij 5 meter breed.

De kopie van de nachtwacht zal op enkele plaatsen in ons land te zien zijn en we prijzen ons gelukkig dat er ook voor de abdij is gekozen. Het initiatief is gekomen van ons nationaal museum. Zij willen graag een breed publiek kennis laten maken met dit unieke meesterwerk.

Tegelijkertijd zal er nog een andere expositie plaatsvinden.

‘VERTEL ME WIE JE BENT’, is het thema van deze tentoonstelling.

25 mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, achtergronden en beroepen bogen zich over de vraag: ‘Wat is er religieus of spiritueel, of heilig in mijn leven?’

Het leverde evenzoveel persoonlijke verhalen op in woord en beeld. In de tentoonstelling zijn deze verhalen samengebracht op 25 posters die als een spiegel aan de bezoeker vragen: ‘Vertel me wie je bent’. Deze expositie is gemaakt in het kader van het 750-jarig jubileum van de zusters Norbertinessen van Catharinadal in Oosterhout.

Wij in Berne zijn blij om ze ook in de abdijskerk te kunnen tonen.

ALLE VIERINGEN VAN KERSTMIS 2022 T/M NIEUWJAAR 2023

Woensdag 21 december.

Boeteviering: 19.00 uur

Zaterdag 24 december.

Metten en Lauden: 07:00 uur

Eucharistieviering: 12:15 uur

Kerstmiswake (géén eucharistie): 19:00 uur

Nachtmis: 21:30 uur, abt Denis Hendrickx o.praem.

Zondag 25 december, Eerste Kerstdag, Hoogfeest van de Geboorte van de Heer.

Metten en Lauden: 08:00 uur

Eucharistieviering: 10:30 uur, abt Denis Hendrickx o.praem.

Vespers: 15:30 uur

Maandag 26 december, Tweede Kerstdag, Feest van de H. Stefanus, eerste martelaar.

Metten en Lauden: 08:00 uur

Eucharistieviering (Gregoriaans): 10:30 uur, Joost Jansen o.praem.

Vespers: 18:00 uur

Dinsdag 27 december, Feest van de H. Johannes, apostel en evangelist.

Metten en Lauden: 07:00 uur

Eucharistieviering: 12:15 uur

Vespers: 18:00 uur

Woensdag 28 december, Feest van de HH. Onnozele Kinderen, martelaren.

Metten en Lauden: 07:00 uur

Eucharistieviering: 12:15 uur

Vespers: 18:00 uur

Donderdag 29 december.

Metten en Lauden: 07:00 uur

Eucharistieviering: 12:15 uur

Vespers: 18:00 uur

Vrijdag 30 december, Feest van de H. Familie, Jezus, Maria, Jozef.

Metten en Lauden: 07:00 uur

Eucharistieviering: 12:15 uur

Vespers: 18:00 uur

Zaterdag 31 december, Oudejaarsdag.

Metten en Lauden: 07:00 uur

Eucharistieviering: 12:15 uur

Gebedsviering van Oude naar nieuw: 19:00 uur

Zondag 1 januari, Nieuwjaarsdag, Hoogfeest van de H. Maria, Moeder van God.

Eucharistieviering: 10:30 uur, abt Denis Hendrickx o.praem

Aansluitend nieuwjaarsreceptie

Vespers: 18:00 uur

Vanaf 2 januari zijn de vieringen weer op de gebruikelijke tijden.

Bij al onze vieringen bent u van harte welkom!

DE KLANKBORDGROEP IN 2022

In het afgelopen jaar is de Klankbordgroep 4 keer bij elkaar gekomen. De klankbordgroep bestaat uit 11 mensen: Abt Denis Hendrickx en 10 mensen uit verschillende werkgroepen, zoals de diaconiegroep, de ziekenbezoekgroep, Stukwerkredactie, Berne Anders, redactie van Tijdschrift Berne, de liturgiegroep, participanten en studiegroepen. Na in de Corona-periode nagenoeg stilgelegen te hebben, uitgezonderd een bijeenkomst in mei 2021 en een thema-dienst “Op verhaal komen” op 29 augustus 2021, was het op 9 februari 2022 de uitdaging weer op gang te komen en ons tevens af te vragen of we als groep nog betekenis en bestaansrecht (konden) hebben. De conclusie was, dat we als informatie- en overleggroep willen blijven bestaan. Iedereen is het erover eens, dat het belangrijk is de Abdij als spirituele plek te behouden. De liturgie is daar een belangrijk deel van, maar er worden o.a. door Berne Anders en Berne Media ook allerlei activiteiten georganiseerd die bij dit ideaal passen.

- Op 20 april vond de tweede bijeenkomst plaats. Daarin is geëvalueerd hoe de Goede week en Pasen waren verlopen. Daarnaast is er een gesprek geweest over het Synodale proces. Van dat gesprek is een verslag gemaakt, en dat is toegestuurd naar de betreffende werkgroep van het Bisdom.

Ook werd een vredeswandeling in september aangekondigd, georganiseerd door de werkgroep Diaconie

- Op 29 juni de derde bijeenkomst: daarin is nog teruggekomen op het synodale proces, en de ontwikkelingen binnen de gelederen van de katholieke Nederlandse religieuzen. Daarin ziet abt Denis positieve ontwikkelingen en (kleine) stapjes naar vernieuwing. Bijvoorbeeld, dat broeders nu ook overste mogen worden en er meer vrouwen aangesteld worden als hoofd van departementen in het Vaticaan. Ook Nederlandse vrouwelijke religieuzen zijn actief bezig met het zich beraden op hun positie. Tegelijk speelt het grote probleem van de toekomstige bestuurbaarheid van alle kleine groeperingen.

De voorbereidingen voor de Vredesweek worden besproken, waarin niet alleen een vredeswandeling, maar ook een oecumenische avond en een lezing georganiseerd worden.

De evaluatie van de Kloostermarkt op 2^{de} Pinksterdag was zeer positief. Deze was georganiseerd door Berne Anders, Berne Media en Berne Abdijbier in een prettige samenwerking. Het was een drukbezochte markt, met een groot en heel divers aanbod en vooral een geweldige sfeer van Ontmoeting. Daarnaast kwamen ook andere zorgen en wat praktische problemen aan bod.

- Op 12 oktober was de laatste bijeenkomst: daarin was ook weer evaluatie van de afgelopen tijd, zoals de vredeswandeling. Deze was heel positief ontvangen, maar helaas niet druk (genoeg) bezocht. Toch is dit heel erg de moeite waard om volgend jaar weer te doen, vanwege de ontmoeting tussen allerlei (geloofs)groepen uit de maatschappij en het thema vrede: wat betekent vrede voor jou en wat moet je ervoor doen en laten? Ook is veel aandacht besteed aan het energievraagstuk: het verwarmen van de Abdijkerk en alle andere ruimtes is niet meer te betalen. Twee leden van de klankbordgroep hebben een document opgesteld met een aantal suggesties en aandachtspunten voor abt en convent aangaande dit onderwerp. Dit heeft al in Stukwerk van november jl. gestaan. Er waren ook positieve reacties op het TV-programma Kloostergasten. Op 18 sept jl. is daarin de abdij te zien geweest en hebben abt en convent iets aan de gast kunnen laten zien en voelen van de gastvrijheid en een open geestelijke houding. Terug te kijken op NPO start. We wensen u allen alle goeds voor de komende tijd en wanneer u iets wilt melden: welkom!

Namens de Klankbordgroep,
Margot Rooijmans- van den Akker.



EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

Adventsactie 2022: Opvang en hereniging van straatkinderen in DR Congo

Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar de Adventsactiecampagne.

De Adventsactie vraagt in deze adventstijd aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend.

Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op het recht van kinderen op een goede start in het leven, met aandacht voor voeding, zorg en een stimulerende omgeving.

In Kinshasa, de miljoenenhoofdstad van DR Congo, leven duizenden kinderen op straat. Onze partner Chemin Neuf zet zich in om de straatkinderen op te vangen en te herenigen met hun familie.

Wat is er aan de hand?

De Democratische Republiek Congo in centraal Afrika, is door zijn klimaat en grondstoffen een land met grote mogelijkheden.



Helaas is het ook een land dat al jarenlang lijdt onder dictatuur, corruptie en uitbuiting. Een langdurige burgeroorlog en een gebrek aan mogelijkheden op het platteland zorgden voor een massale uittocht naar de hoofdstad Kinshasa, een stad met nu meer dan tien miljoen inwoners. Op straat leven veel kinderen die geen contact meer met hun familie hebben omdat ze zijn weggestuurd of weggevlucht vanwege armoede, mishandeling of beschuldiging van hekserij. Naar schatting zijn er momenteel tussen de 30.000 en 35.000 straatkinderen die zowel overdag als 's nachts op straat leven.

Wat wil de Adventsactie bereiken?

Met het project wil Adventsactie met hun lokale partner Chemin Neuf 300, straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum opvangen om ze uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie. In het centrum krijgen de getraumatiseerde straatkinderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Ze ontvangen praktische hulp zoals kleding, voedsel en gezondheidszorg.

Daarnaast worden ze ook begeleid door psychologen die ze helpen hun traumatische en vaak gewelddadige ervaringen achter zich te laten. De gezinnen waarin de straatkinderen worden teruggeplaatst krijgen steun en advies hoe ze met de nieuwe gezinssituatie op de lange termijn kunnen omgaan.

Hoe doen ze dat?

De kinderen krijgen een jaar lang begeleiding op het gebied van lichamelijke en psychische zorg en ontvangen voorlichting hoe ze gezond kunnen leven. Ze krijgen voldoende te eten en ontvangen kleding. Ook krijgen ze les in lezen en schrijven, ruimte om te spelen en leren ze over hun rechten en plichten. Verder zijn er maandelijkse uitstapjes en gaat eens per jaar een groep naar een vijfdaags trauma-opvangkamp.

Hoe steunen we dit project vanuit de Abdijkerk?

Gedurende de Adventstijd zal tijdens de vieringen aandacht aan dit project gegeven worden. Op de tafel achter in de kerk liggen folders. **Op zondag 18 december zal na de viering achter in de kerk voor dit project worden gecollecteerd.**

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnr. **NL89 INGB 0653 1000 00**
t.n.v. Adventsactie, Den Haag

EEN ERVARING BIJ HET LOPEN VAN HET KLOOSTERPAD

Frans van Baars.



Samen lopend op het Kloosterpad kwamen we tijdens de 12^{de} etappe van deze route in de bossen rond Moergestel bij de kapel toegewijd aan O.L.V. van de Vrede.

Onderstaande tekst trof ons.

We beseften dat de tekst helaas zijn actualiteit niet heeft verloren en voelen ons daarbij onmachtig. Toch spreekt de tekst voor zich en zegt dat Vrede in elk mens aanwezig kan zijn voor de mens zelf en evenzeer voor zijn/haar naaste, die we in de ontmoeting kunnen bevestigen en versterken.

OP ZOEK NAAR VREDE

Vrede: een klein woord, maar groot van waarde,
Maar heeft het nog wel betekenis?

Verstaan we de inhoud van vrede nog wel?

Is vrede dan onmogelijk te bereiken?

Wat is eigenlijk vrede; hoe kan vrede ontstaan?

Zullen we daar samen voor gaan?

Als je op weg gaat, heb dan oog voor wie klein is,

Verloren en gebroken,

Draag wie moe is, troost wie bedroefd is,

Groet wie eenzaam is.

Wens ieder die je ontmoet vrede toe

En maak vrede in je eigen hart,

Zodat je jouw vrede kan delen.

Als we werkelijk oog hebben voor de ander

Dan pas krijgen we vrede met elkaar.

Mogen we in deze kapel tot besef komen:

Vrede begint in ieder mens van binnen.

Moergestel 2017.

TE DOEN GERECHTIGHEID

AMNESTY INTERNATIONAL

UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL



Het goede nieuws!

Amnesty International is blij met het nieuws dat in Slovenië Jasa Jenull geen hoge boete hoeft te betalen. De vreedzame demonstrant en theaterregisseur hoeft niet op te draaien voor de kosten van het politieoptreden tijdens een demonstratie in 2020. De overheid wilde 35.000 euro op hem verhalen om hem te straffen voor zijn activisme en een signaal af te geven aan

andere demonstranten. Jenull was erg dankbaar voor alle solidariteitsbetuigingen en de acties die voor hem werden gevoerd.

Bedankt voor uw handtekeningen, bedankt voor uw acties, bedankt voor elk klein ding dat u doet, het telt echt en het is veel beter dan te zwijgen of te wanhopen over de toestand in de wereld'. Voor meer informatie:

<https://www.amnesty.nl/actueel/geen-boete-voor-sloveense-demonstrant>

Schrijfacties, vanuit Berne of je eigen huiskamer!



Qatar, gastland van het Wereldkampioenschap voetbal in 2022, liet schitterende stadions, hotels en andere faciliteiten bouwen. Maar de arbeidsmigranten die het WK mogelijk maakten, betaalden daarvoor een hoge prijs. Ze moesten lange dagen in de zinderende hitte werken en kregen vaak te laat of helemaal niet

betaald. Families van overleden arbeiders verloren hun geliefde en blijven achter zonder kostwinner. Het is hoog tijd voor Qatar en de FIFA om de uitgebuite arbeiders en hun families te compenseren. Roep Qatar en de FIFA op om het juiste te doen: compenseer de arbeidsmigranten die het WK mogelijk maakten. Onze oproep wordt publiekelijk gesteund door meerdere voetbalbonden, supportersgroepen en sponsors van het WK. Toch hebben de FIFA en Qatar niet gereageerd.

Teken ook de petitie: <https://www.amnesty.nl/forms/petitie-qatar-migranten-fb>

Wat kun jij ook doen?

De leden van de diaconale werkgroep zorgen ervoor dat er brieven van andere acties van Amnesty International achter in de kerk liggen op de tweede zondag van de maand. Dit voor de mensen die dat gemakkelijker vinden, of voor hen die minder handig zijn met de computer. Deze brieven kunnen opgestuurd worden. Het enige dat je zelf moet doen is een envelop pakken, postzegel erop, adresseren en met de ondertekende brief erin versturen.

Brieven die na de dienst over zijn, kunnen ook op een ander tijdstip meegenomen worden.

Namens Amnesty, en al die mensen die hierdoor steun ervaren, onze hartelijke dank.

Gabriël Roes,
Diaconale Werkgroep Abdijkerk.

CARITAS



Stichting CARITAS St Petrus Uden

Een tweede leven voor
textiel kleding schoeisel

Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557.

Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in eendoos of plastic zak, achter in de abdijkerk neerzetten.

Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl

ABDIJKERKPASTORAAT/ACTIVITEITEN VANUIT DE ABDIJKERK

Nadere informatie, een uitgebreide toelichting en inschrijfprocedure vindt u op de website van de Abdij van Berne: www.abdijvanberne.nl onder de rubriek actueel - agenda.

Deze activiteiten zijn ook te vinden in de activiteitenfolder Najaar 2022.

17/12: Vertelling. Het Kerstverhaal door Jan Joosten.

17/12: Concert Servaes in de Muziekfabriek. 'Muzikaal de winter door'.

17/12: Muziektheaterkoor Carmina Ludens. 'De geboorte van een danser'.

18/12: Kerstconcert. 'Dromen als Messiaen'.

BERNE ABDIJBIER VIER HET LEVEN

21 december. Vier het leven. . . Vier de winter!

BERNE MEDIA

(Zie abijvanberne.nl tabblad actueel)



BERNEABDIJCONCERTEN

Zondag 18 december Kerstconcert, aanvang 16.15 uur.

'Dromen als Messiaen'

Een audiovisuele orgel performance rondom het beroemde programma vullende orgelwerk: La Nativité (de geboorte van de Heer) uit 1935 van componist Olivier Messiaen. Organist: Hayo Boerema, organist van de Laurenskerk te Rotterdam.

KERSTWENS 2022



De redactie wenst alle lezers van Stukwerk Zalig Kerstmis.

Werkgroepen

- ✿ Werkgroep Lectoren:
Prior Frank van Roermund o.praem.
E-mail: lectoren@abdijvanberne.nl
 - ✿ Werkgroep Bezoekgroep:
Julia Timmerman.
E-Mail: bezoek@abdijvanberne.nl
 - ✿ Diaconale Werkgroep Abdijkerk: Gabriël Roes,
tel.06 10744429, e-mail: gabroes@hotmail.com
e-mail diaconaat@abdijvanberne.nl
 - ✿ Financiële Werkgroep Abdijkerk
Deze is onderdeel geworden van
Vrienden van de Abdij van Berne.
 - ✿ Klankbordgroep: Contactpersoon Margo Rooijmans,
E-mail: margotroojmans@hotmail.com
 - ✿ Werkgroep voor Liturgie:
Contactpersoon prior Frank van Roermund o.praem.
Contactpersoon: Nel van Doornik.
E-mail: participanten@abdijvanberne.nl
- Participanten
- Vrienden van de
Abdij van Berne
- Stichting Vrienden van de Abdij van Berne, Abdijstraat 49,
5473 AD Heeswijk-Dinther.
E-mail: vrienden@abdijvanberne.nl.
Website: www.abdijvanberne.nl/vriendenvanberne.
- Orgelkring
- Orgelconcerten op de 1^e zondag van de maand
om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus.
Contactpersoon: Peter Damen o.praem.
orgelkring@abdijvanberne.nl
- Berne Anders
- Contactpersoon: Gerard van Reisen 06-20.64.24.32.
E-mail: berne-anders@abdijvanberne.nl
- Ruach
- Contactpersoon Cobi Voskuilen 024-37.81.672
E-mail: ruach@abdijvanberne.nl
- Stichting Vrienden van
Bandra East
- Sponsoring kansarme kinderen in India.
Sponsoradministratie: Corrie de Ruiter, 0345-61.93.26
Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam.
E-mail: dirk.corriederuite@gmail.com
- Stichting
Solidair met India
- Contactpersoon: Anja Bekkers, 06 4285 6729
p/a Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk.
E-mail anja.bekkers@solidairmetindia.nl
E-mail: info@solidairmetindia.nl
Informatie: <http://www.solidairmetindia.nl>.
- Tijdschrift Berne
- Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne.
E-mail: tijdschriftberne@abdijvanberne.nl
Info: www.berneboek.com
- Boekhandel Berne
- Telefoon: 0413-29.13.94, Dagelijks geopend.
Ook open op zondag na de Eucharistieviering.

