

STUKWERK

Contactblad voor kerk(be)zoekers
van de
Abdij van Berne



Jaargang 41, januari 2023 nr. 1

Contactgegevens	<p>Abdij van Berne Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk-Dinther Tel: 0413-299299 Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 E-Mail: secretariaat@abdijvanberne.nl http://www.abdijvanberne.nl</p>
Stukwerk	<p>Verschijnt maandelijks op de 1^e zondag van de maand Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: stukwerk@abdijvanberne.nl</p>
Abdijkerkpastoraat	<p>Abt Denis Hendrickx o.praem. Kees den Boer o.praem. E-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl Koster-diaken: Kees den Boer o.praem. E-Mail: koster@abdijvanberne.nl</p>
Vieringen weekdagen	<p>07:00 uur: Morgengebed 12:15 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers</p>
Vieringen zondagen	<p>08:00 uur: Morgengebed 10:30 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen (1 november).</p>
Bijzondere vieringen	<p>Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem. E-Mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</p>
Misintenties	<p>Koster-diaken Kees den Boer o.praem. e-mail: koster@abdijvanberne.nl of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.</p>
Vrijwillige Kerkbijdrage	<p>E-Mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne Onder vermelding van "Kerkbijdrage".</p>
Gastensecretariaat	<p>Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 09.30 – 12.30uur. E-mail: secretariaat@abdijvanberne.nl</p>

INHOUD

INLEIDING:ONZE KATHOLIEKE KERK IN BEELD	4
VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA.....	6
Opbrengst deurcollecte.....	6
Nieujaarswens van de redactie.....	
MEDEDELINGEN.....	7
Ontmoeten	7
Wereldwinkel.....	7
De abdij en de energie problemen.....	7
TE DOEN GERECHTIGHEID	8
Amnesty International.....	8
Caritas.....	9
ABDIJKERK PASTORAAT ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ.....	10
BERNE MEDIA:	10
WERKGROEPEN, ADRESSEN, CONTACTEN, E-MAIL, TEL	19

Kopij voor Stukwerknummer van februari s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, **uiterlijk donderdag 26 januari** aanleveren.

E-mailadres: stukwerk@abdiivanberne.nl

Redactie Stukwerk. Email stukwerk@abdiivanberne.nl

Abt Denis Hendrickx o.praem, Kees den Boer o.praem,

Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven.

Namen van schrijvers zijn bekend of worden vermeld. Anonieme kopij wordt niet geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen. Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te overleggen.

ONZE KATHOLIEKE KERK IN BEELD

Bij de overgang van het ene naar het andere jaar worden allerlei rapporten uitgebracht over de actuele stand van zaken. Ik vrees, dat als over onze Nederlandse katholieke kerk zo'n rapportage zou verschijnen, er weinig opbeurends te lezen zou zijn. Het overzicht dat in de zomer van 2022 als voorbereiding op het ad-limina- bezoek van onze bisschoppen aan Rome werd gestuurd toont dat ook aan.

Een beeld, dat overigens zeker niet alleen voor de Nederlandse kerkprovincie geldt, toont onze kerk als enigszins vermoeid en wat uitgeblust. En dat heeft zo zijn redenen: wie zich pastoraal engageert, rent in de meeste gevallen van de ene kerk naar de andere. Zo proberen pastores liturgie, catechese en hier en daar wat diaconie in stand te houden. Uit eigen ervaring weet ik dat 'keuzes maken' en rationaliseren – en daardoor ruimte creëren voor iets nieuws – in de praktijk heel lastig is. Dat heeft te maken met het grote dilemma van de Kerk: als ze de oude structuren voor een groot deel afschaft en voor een nieuwe aanpak kiest, dan verliest ze aan de ene kant heel wat mensen, die ze nu nog bereikt. Aan de andere kant weet ze niet, of er nieuw publiek aan te boren valt, vooral omdat die 'nieuwe aanpak' gepaard gaat met een ideologie van de 'kleine, overtuigde rest', die hoge eisen stelt aan bijvoorbeeld de toegang tot sacramenten.

Interessant in dit verband zijn zeker een aantal reacties op de voortgang van het synodaal proces. Onze bisschop Gerard de Korte bijvoorbeeld plaatst de resultaten in het breder kader van het Tweede Vaticaans Concilie. Als gelovigen nu pleiten voor een ruimhartige en minder klerikale Kerk, dan staan ze helemaal in de geest van het concilie. Zonder enige schroom geeft onze Bossche bisschop aan het te betreuren, dat de Kerk dikwijls gewetens gekwetst heeft. Hij geeft aan zich te kunnen vinden in een versterking van de positie van vrouwen en jongeren binnen de kerk. Maar ook het belang van oecumene en interreligieuze dialoog.



Juist voor Paus Franciscus zijn dat uitermate belangrijke thema's. Oecumenische inzet heeft immers alles te maken met het verlangen van Christus dat al zijn volgelingen leven in onderlinge eenheid. En de dialoog tussen de godsdiensten promoot de paus in het belang van de wereldvrede en de broederlijkheid tussen alle mensen. Alle pogingen om geweld en haat te rechtvaardigen in naam van God moeten krachtig worden tegengesproken.

Onze bisschop gaat zeker ook pijnpunten niet uit de weg: we zijn met minder en dat plaatst ons voor een grote onmacht. Wat is dan de rol van de geloofsgemeenschap? Het Evangelie in onze cultuur aanwezig stellen. Niet om die te heroveren, wel om mee te leven en mee te voelen met de pijn, de hoop en de angst van de wereld. Eerbied, zachtmoedigheid, authentieke ontmoetingen en solidariteit staan daarin centraal. En dat alles zonder verborgen agenda. Het is cruciaal dat de Kerk deelgenoot van de mensheid wordt. Onze bisschop roept gelovige gemeenschappen daarom ook voortdurend op, om elkaar vast te houden, te bemoedigen en niet vertwijfeld te raken.

Het synodaal proces, waarin we midden in zitten, is een geweldige kans om met elkaar een kerk in deze tijd inhoud en vorm te geven. Misschien is het wel een laatste kans. En daarom is het jammer dat onze hulpbisschop Rob Mutsaerts over het synodale proces spreekt als een 'vermaledijd proces waar God buiten beeld is en de Heilige Geest niks mee te maken heeft'. Blijkbaar heeft hij de rapportage 'Vergroot de ruimte van uw tent' niet of nauwelijks gelezen.

Een uitdagend proces waarin we ons bevinden, maar met frisse moed aan het begin van een nieuw jaar is er veel mogelijk. Laten we er met elkaar verder gaan.



Abdijkerkpastoraat
Abt Denis Hendrickx.

O

VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

JANUARI 2023

01	Nieuwjaarsdag. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. Lector Anneke Steeghs.	10.30
08	Openbaring des Heren. Voorganger Joost Jansen o. praem. Lector Hans Gilissen.	10.30
09	Doop van de Heer.	
13	Godefridus, Norbertijn.	
14	Petrus Donders.	
15	2 ^e zondag door het jaar. Voorganger Jan Nabuurs o.praem. Lector Anneke Steeghs.	10.30
22	3 ^e zondag door het jaar. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector Harry van der Pas.	10.30
29	4 ^e zondag door het jaar. Voorganger. Denis Hendrickx o.praem. Lector Karl Tax.	10.30

FEBRUARI 2023

02	Opdracht van de Heer in de tempel. De Norbertijnen begonnen in 1857 met het conventsleven in Heeswijk.	
03	Fredericus van Hallum, Norbertijn.	
05	5 ^e zondag van het jaar. Voorganger prior Frank van Roermund. Lector	10.30



MEDEDELINGEN

ONTMOETEN

Op de 2e en 4e zondag van de maand na de Eucharistieviering van half elf, bent u van harte welkom in de verwarmde Norbertuszaal van het abdijhuis. U kunt elkaar ontmoeten onder het genot van koffie of thee. Wij vragen hiervoor een bijdrage van €1,--. Het tweede kopje koffie/thee is gratis.

WERELDWINKEL

In 2023 is het de bedoeling dat de wereldwinkel Oss weer de tweede zondag van de maand in de abdij present is. In ieder geval het eerste half jaar, tot juli 2023.

ADVENTSACTIE

ADVENTSACTIE opbrengst

De opbrengst van de deurcollecte bedraagt €186,15
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

DE ABDIJ EN DE ENERGIE PROBLEMEN

Om de energiekosten enigszins te beperken zijn er enige maatregelen genomen. Zie Stukwerk nr.11 november en de website van de abdij. Vanaf maandag 28 november worden alle vieringen van Metten en Lauden (ochtendgebed), vespers (avondgebed) en eucharistieviering gehouden in de kapittelzaal. Via de kerk wordt aangegeven hoe deze ruimte bereikt kan worden. De eucharistieviering op zondag - en bij verwachte aanwezigheid van grotere groepen - wordt in de abdijskerk gevierd. Er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat er slechts bijzonder bescheiden gestookt zal worden. Dus zorgen voor warme kleding wordt aangeraden. En.....de abdijsamenleving vraagt begrip voor deze wat onplezierige, maar om financiële redenen wel noodzakelijke, maatregel.

UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL



Het goede nieuws!

Amnesty International is blij met het besluit van het hoogste hof van beroep van Turkije, om de ongegronde veroordelingen van de erevoorzitter van Amnesty Turkije en drie andere mensenrechtenverdedigers, ongedaan te maken. Wel benadrukt Amnesty dat de vervolgingen een politiek gemotiveerd karakter hebben.

De uitspraak van het Hof van Cassatie over de veroordelingen van Taner Kılıç, İdil Eser, Özlem Dalkıran en Günal Kurşun, vier van de elf mensenrechtenverdedigers in de Büyükada-zaak, die in juli 2020 werden veroordeeld, komt meer dan 5 jaar na hun eerste arrestatie in de zomer van 2017. De zaak van Taner Kılıç werd vernietigd op grond van 'onvolledig onderzoek' en is terugverwezen naar de rechtbank van eerste aanleg. Voor meer informatie: <https://www.amnesty.nl/actueel/turkije-trekt-de-veroordelingen-van-vier-activisten-in>

Schrijfacties, vanuit Berne of je eigen huiskamer!

Nasta Loika is een prominente Belarussische mensenrechtenactivist die zich onder meer hard maakt voor het beschermen van de rechten van migranten. Op grond van verzonnen beschuldigingen wordt Loika telkens voor 15 dagen vastgezet vanwege 'vandalisme'. Momenteel zit ze voor de vierde keer vast voor ditzelfde 'vergreep'. Roep de autoriteiten van Belarus op om Nasta Loika onmiddellijk vrij te laten! In de tussentijd moeten zij zorgen voor een goede behandeling volgens internationaal erkende standaarden. Loika heeft geen toegang tot een advocaat en andere basisbehoeftes zoals warme kleren, drinkwater en medische zorg. Het gevangenzetten van Loika is de zoveelste aanslag op de vrijheid van meningsuiting in Belarus. Teken de petitie: <https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-belarus-loika>

Wat kun jij ook doen?

De leden van de diaconale werkgroep zorgen ervoor dat er brieven van andere acties van Amnesty International achter in de kerk liggen op de tweede zondag van de maand. Dit voor de mensen die dat gemakkelijker vinden, of voor hen die minder handig zijn met de computer. Deze brieven kunnen opgestuurd worden. Het enige dat je zelf moet doen is een envelop pakken, postzegel erop, adresseren en de ondertekende brief erin versturen.

Brieven die na de dienst over zijn, kunnen ook op een ander tijdstip meegenomen worden.

Namens Amnesty en al die mensen die hierdoor steun ervaren, onze hartelijke dank.



Gabriël Roes

Diaconale Werkgroep Abdijkerk.

CARITAS



**Stichting CARITAS
St Petrus Uden**

**Een tweede leven voor
textiel kleding schoeisel**

Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557.

Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in eendoos of plastic zak, achter in de abdijkerk neerzetten.

Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl

ABDIJKERPASTORAAT/ACTIVITEITEN VANUIT DE ABDIJKERK

Nadere informatie, een uitgebreide toelichting en inschrijfprocedure vindt u op de website van de Abdi van Berne: www.abdijvanberne.nl onder de rubriek actueel - agenda.

De activiteiten folder 2023 is nog niet klaar. In deze rubriek daarom iets uitgebreidere informatie over de activiteiten.

13 januari tot/met 15 januari: Retraite, schrijven, yoga.

Begeleiding Lia Hesemans en Marjan Heerkens.

'Eenmaal door de poort van de Abdi van Berne te Heeswijk dwarrelt de stilte neder...'

We nodigen je uit om van 13 tot en met 15 januari 2023 mee te genieten van dit heerlijke en volledig verzorgde retraiteweekend Schrijven en Yoga. Locatie is de Abdi van Berne in Heeswijk-Dinther, een kloostergemeenschap van Norbertijnen. Zij leven volgens de Regel van Augustinus.

Praktische informatie: zie website [www. Abdijvanberne.nl](http://www.Abdijvanberne.nl) actueel

16 t/m 18 januari: retraite: Authentiek leven door Arine van Rijn.

Wie ben jij ten diepste? Leef jij jouw bestemming? Wat betekent het om trouw te zijn aan jezelf?

Praktische informatie: zie website [www. Abdijvanberne.nl](http://www.Abdijvanberne.nl) actueel

24 t/m 25 februari Tweedaagse basistraining Verbindende Communicatie

BERNE MEDIA

(Zie abdijvanberne.nl tabblad actueel)



Uitgeverij **Abdi van Berne presenteert op 7 januari 2023** Muziek van de stilte – Leven op het ritme van de getijden van David Steindl-Rast OSB. De boekpresentatie vindt plaats in de Abdijhoeve van de St. Willibrordsabdi in Doetinchem.

Op **vrijdag 27 januari 2023** zal Hein Stufkens in de boek- en abdiwinkel van Berne in Heeswijk-Dinther een voordacht houden naar aanleiding van zijn verzamelbundel "Tot aan het morgenlicht".

Werkgroepen

- ✿ Werkgroep Lectors:
Prior Frank van Roermund o.praem.
E-mail: lectoren@abdijvanberne.nl
 - ✿ Werkgroep Bezoekgroep:
Julia Timmerman.
E-Mail: bezoek@abdijvanberne.nl
 - ✿ Diaconale Werkgroep Abdijkerk: Gabriël Roes,
tel.06 10744429, e-mail: gabroes@hotmail.com
e-mail diaconaat@abdijvanberne.nl
 - ✿ Financiële Werkgroep Abdijkerk
Deze is onderdeel geworden van
Vrienden van de Abdij van Berne.
 - ✿ Klankbordgroep: Contactpersoon Margo Rooijmans,
E-mail: margotroojmans@hotmail.com
 - ✿ Werkgroep voor Liturgie:
Contactpersoon prior Frank van Roermund o.praem.
Contactpersoon: Nel van Doornik.
E-mail: participanten@abdijvanberne.nl
- Participanten
- Vrienden van de
Abdij van Berne
- Stichting Vrienden van de Abdij van Berne, Abdijstraat 49,
5473 AD Heeswijk-Dinther.
E-mail: vrienden@abdijvanberne.nl.
Website: www.abdijvanberne.nl/vriendenvanberne.
- Orgelkring
- Orgelconcerten op de 1^e zondag van de maand
om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus.
Contactpersoon: Peter Damen o.praem.
orgelkring@abdijvanberne.nl
- Berne Anders
- Contactpersoon: Gerard van Reisen 06-20.64.24.32.
E-mail: berne-anders@abdijvanberne.nl
- Ruach
- Contactpersoon Cobi Voskuilen 024-37.81.672
E-mail: ruach@abdijvanberne.nl
- Stichting Vrienden van
Bandra East
- Sponsoring kansarme kinderen in India.
Sponsoradministratie: Corrie de Ruiter, 0345-61.93.26
Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam.
E-mail: dirk.corriederuite@gmail.com
- Stichting
Solidair met India
- Contactpersoon: Anja Bekkers, 06 4285 6729
p/a Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk.
E-mail anja.bekkers@solidairmetindia.nl
E-mail: info@solidairmetindia.nl
Informatie: <http://www.solidairmetindia.nl>.
- Tijdschrift Berne
- Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne.
E-mail: tijdschriftberne@abdijvanberne.nl
Info: www.berneboek.com
- Boekhandel Berne
- Telefoon: 0413-29.13.94, Dagelijks geopend.
Ook open op zondag na de Eucharistieviering.

