

# STUKWERK

Contactblad voor kerk(be)zoekers  
van de  
Abdij van Berne



Jaargang 41, maart 2023 nr. 3

Contactgegevens	<p>Abdij van Berne  Abdijstraat 49  5473 AD Heeswijk-Dinther  Tel: 0413-299299  Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08  E-Mail: <a href="mailto:secretariaat@abdijvanberne.nl">secretariaat@abdijvanberne.nl</a>  <a href="http://www.abdijvanberne.nl">http://www.abdijvanberne.nl</a></p>
Stukwerk	<p>Verschijnt maandelijks op de 1<sup>e</sup> zondag van de maand  Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: <a href="mailto:stukwerk@abdijvanberne.nl">stukwerk@abdijvanberne.nl</a></p>
Abdijkerkpastoraat	<p>Abt Denis Hendrickx o.praem.  Kees den Boer o.praem.  E-mail: <a href="mailto:abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl">abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</a>  Koster-diaken: Kees den Boer o.praem.  E-Mail: <a href="mailto:koster@abdijvanberne.nl">koster@abdijvanberne.nl</a></p>
Vieringen weekdagen	<p>07:00 uur: Morgengebed  12:15 uur: Eucharistie  18:00 uur: Vespers</p>
Vieringen zondagen	<p>08:00 uur: Morgengebed  10:30 uur: Eucharistie  18:00 uur: Vespers  Feestdagen die als zondag worden gevierd:  Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag,  Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag,  Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 augustus), Augustinus (28 augustus),  Allerheiligen (1 november).</p>
Bijzondere vieringen	<p>Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart:  Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem.  E-Mail: <a href="mailto:abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl">abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</a></p>
Misintenties	<p>Koster-diaken Kees den Boer o.praem.  E-mail: <a href="mailto:koster@abdijvanberne.nl">koster@abdijvanberne.nl</a>  of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.</p>
Vrijwillige Kerkbijdrage	<p>E-Mail: <a href="mailto:bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl">bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl</a>  IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne  Onder vermelding van "Kerkbijdrage".</p>
Gastensecretariaat	<p>Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag  09.30 – 12.30uur. E-mail: <a href="mailto:secretariaat@abdijvanberne.nl">secretariaat@abdijvanberne.nl</a></p>

## INHOUD

INLEIDING Loslaten is een levenskunst van de eerste orde.....	4
VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA.....	6
Deurcollectes	
MEDEDELINGEN.....	7
Ontmoeten.....	7
Wereldwinkel.....	7
Vastenactie.....	7
DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID.....	8
TE DOEN GERECHTIGHEID.....	13
Amnesty International.....	13
Caritas.....	13
ABDIJKERK PASTORAAT ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ.....	15
BERNE MEDIA.....	17
Op weg naar Pasen.....	17
LEZING 7 MAART: 'Augustinus voor de mensen van nu'.....	18
PARADIJS GEDICHT.....	19
WERKGROEPEN, ADRESSEN, CONTACTEN, E-MAIL, TEL.....	19

Kopij voor Stukwerknummer van april s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail,

**uiterlijk donderdag 23 maart** aanleveren.

E-mailadres: [stukwerk@abdijvanberne.nl](mailto:stukwerk@abdijvanberne.nl)

Redactie Stukwerk. Email [stukwerk@abdijvanberne.nl](mailto:stukwerk@abdijvanberne.nl)

Abt Denis Hendrickx o.praem. Kees den Boer o.praem,

Frans van Baars. Martien van Iersel en Harry van de Ven.

*Namen van schrijvers zijn bekend of worden vermeld. Anonieme kopij wordt niet geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen. Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te overleggen.*

## LOSLATEN IS EEN LEVENSKUNST VAN DE EERSTE ORDE

De veertigdagentijd, voorbereiding op het paasfeest, noemen we de 'vasten'. Op zoek naar waar het woord 'vasten' vandaan komt, stootte ik op de verwantschap met 'vasthouden, in acht nemen'. Blijkbaar heeft vasten te maken met het observeren van voorschriften betreffende de onthouding. Voor mijn gevoel staat dat haaks op wat vasten eigenlijk in ons wil bewerken: juist het loslaten van wat ons vasthoudt.

Moeten loslaten is voor de meesten een pijnlijk gebeuren. We zijn sterker in het vasthouden. 'Geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt. Je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt. 'Ons spreken is er vol van. We zoeken houvast. Afscheid nemen van het vertrouwde en angst voor het nieuwe is ons aangeboren. Toch moeten we steeds weer in ons leven het vertrouwde loslaten. We moeten afscheid nemen van mensen met wie we intensief geleefd of gewerkt hebben. Je raakt je werk kwijt of je groeit eruit door je leeftijd. De kinderen gaan het huis uit. Je gaat scheiden. Je allerliefste sterft. Het is alsof er een stuk van jezelf sterft. De grond onder je voeten valt weg. Partir c'est mourir un peu.

Afscheid nemen van het vertrouwde en angst voor het nieuwe is ons aangeboren.

Zou de veertigdagentijd niet een steeds weer terugkerende periode kunnen zijn waarin we attent kunnen worden op iets heel belangrijks: dat het erom gaat mensen niet alleen maar kwijt te raken, maar ze ook werkelijk los te laten? Tussen die twee ligt vaak een lang proces, maar dat proces is van levensbelang. Want als je blijft steken in het gevoel van kwijtraken, dan blijf je jezelf slachtoffer voelen.

Niet meer vast blijven zitten aan wat er niet meer is of wat je niet meer hebt. Dat schept ruimte in jezelf. Niet los kunnen laten betekent moeizaam verder gaan. Met veel ballast en niet zelden geblokkeerd. Want wie alles vasthoudt en bewaart, of het nu zijn bezittingen of zijn meningen of zijn dierbaren zijn, die raakt erin verstrikt. Loslaten is een levenskunst van de eerste orde. Niet blijven steken in wat je niet meer kunt. Niet vast blijven zitten aan wat er niet meer is of wat je niet meer hebt. Dat schept ruimte in jezelf. De vastentijd lijkt een tijd die ons gegeven wordt om ons daarin te oefenen.

## ALLES SPUTTERT TEGEN

Maar dan nog blijft loslaten een moeilijke en voor je gevoel soms een onmogelijke opgave. Het blijft een groot geheim, dat het nodig is je leven los te laten om tot nieuw leven te komen. Alles in ons sputtert tegen. We kunnen niet zonder houvast. Maar dat houvast vind je alleen, als je de weg van het loslaten vertrouwt. Als je onvoorwaardelijk vertrouwt dat je wordt opgevangen, als je 'ja' zegt op je verlies. Als je in gelovig vertrouwen omgaat met je verlies. Het is het geheim van de graankorrel die zich laat vallen in de aarde, omdat hij vertrouwt dat nieuw leven daar begint.

Vasten: een tijd om los te laten. Je leven te laten vallen in de handen van de Trouwe. Een tijd om je te oefenen in het oeververtrouwen, dat het goed is om je over te geven aan het geheim van het leven zelf. Je leven verliezen om het te redden is een levenskunst. Het is geen indrukwekkend gebaar van overgave, maar de kunst om het te laten gebeuren. Het leven stroomt verder. Dat proces van leven – leven loslaten en tot nieuw leven komen – gaat door pijn heen, geboortepijn.

In ons gebeurt wat in alle mensen gebeurt. Het is deelhebben aan het grote mysterie van leven en dood en nieuw leven, dat we met Pasen gaan vieren. De veertigdagentijd wil ons daarop voorbereiden.

Abdijkerkpastoraat  
Abt Denis Hendrickx

De activiteitenfolder voorjaar 2023 ligt bij de informatie bij de uitgang van de abdijkerk.

## VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

### MAART 2023

05	2 <sup>de</sup> zondag van de vastentijd. Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. Lector Karl Tax.	10.30
12	3 <sup>de</sup> zondag van de vastentijd. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30
19	4e zondag van de vastentijd. Voorganger Joost Jansen o.praem. Lector Hans Gilissen.	10.30
20	St. Jozef	
25	Aankondiging van de geboorte van Jezus.	
26	5de zondag van de vastentijd. Voorganger Joost Jansen o.praem. Lector Anneke Steeghs.	

### APRIL 2023

02	Palmzondag. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. Lector Harry van de Pas.	10.30

**Deurcollecte i.v.m. de vastenactie Solidair met India op  
5 maart (2<sup>e</sup> zondag van de vastentijd) en op  
26 maart (5<sup>e</sup> zondag van de vastentijd)**

## MEDEDELINGEN

### ONTMOETEN

Op de 2e en 4e zondag van de maand na de Eucharistieviering van half elf, bent u van harte welkom in de verwarmde Norbertuszaal van het abdijhuis. U kunt elkaar ontmoeten onder het genot van koffie of thee. Wij vragen hiervoor een bijdrage van €1,--. Het tweede kopje koffie/thee is gratis.

### WERELDWINKEL

De wereldwinkel Oss is telkens op de tweede zondag van de maand na de Eucharistieviering van 10.30 uur in de abdij present bij het koffiedrinken in de Norbertuszaal. Van harte aanbevolen.

### VASTENACTIE

#### Hulp voor de allerarmsten

Laten we in deze vastenperiode met z'n allen een mooi bedrag bij elkaar brengen voor allerarmste kinderen in India.

- U kunt uw bijdrage overmaken naar **NL 21 INGB 0000 0058 50** t.n.v. Vastenactie, onder vermelding van **project 402176** (het nummer van ons Eigen Doel project). U kunt doneren via het scannen van de QR-code.



- Of stop uw bijdrage in een envelop en deponer deze in de brievenbus van de Abdij, Abdijstraat 49 in Heeswijk-Dinther onder vermelding van Solidair met India – Vastenactie 2023.
- Ook kunt u uw bijdrage leveren aan de deurcollectes, die in de vastentijd in de abdij worden gehouden. De deurcollectes worden opgehouden op 5 maart en 26 maart.

## DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID

### **THEO KENNIS o.praem.**

Norbertijn van de Abdij van Berne te Heeswijk.



Geboren 13 december 1931 te Lith.

Overleden 7 februari 2023 te Uden.

Uitvaartviering 11 februari te Heeswijk,  
aansluitend begrafenis op het Abdijkerkhof.

Inkleding: 17 september 1952.

Professie: 17 september 1954.

Priesterwijding: 10 augustus 1958.

Theo was een markante persoonlijkheid in de Abdij van Berne. Gedurende zijn leven was hij op vele plaatsen en in allerlei verbanden pastoraal actief. Binnen de abdij verleende hij veel ondersteunend en bestuurlijk werk.

Hij was o.a. begeleider van participanten, gasten, redactielid van het tijdschrift Berne, lid van de conventsraad, lid van het platform abdijskerk, moderator van de Gemeenschap van Berne. Ook was hij een aantal jaren proost van de Norbertinessen in Oosterhout.

Theo verrichtte veel werkzaamheden met betrekking tot het erfgoed van de Abdij van Berne, zoals het beschrijven van talloze archiefphoto's van de abdij en de zorg voor de kunstvoorwerpen.

Theo was schrijver van verhalen en gedichten. Vele gedichten van Andreas Knapp heeft hij vertaald. Op zijn negentigste verjaardag en zijn jubileum zeventig jaar Norbertijn, is er een gedichtenbundel gepresenteerd: "Kort gezegd: God ontmoeten door middel van poëzie."  
Dat Theo moge rusten in vrede bij de Heer.



## **THEO VAN DE VOSSENBERG o.praem.**

Norbertijn van de Abdij van Berne, priorij De Essenburgh te Hierden.



Geboren 5 mei 1929 te Berlicum.

Overleden 7 februari 2023 te Heeswijk.

Uitvaartviering 13 februari te Heeswijk  
aansluitend begraven  
op het Abdijkerkhof.

Inkleding: 17 september 1949.

Professie: 17 september 1951.

Priesterwijding: 7 augustus 1955.

Na zijn studie filosofie in Rome ging Theo wonen in Priorij De Essenburgh te Hierden.

Zijn leven bestond eigenlijk uit twee delen.

Het eerste deel was gericht op onderwijs. Hij doceerde filosofie aan de toenmalige priesteropleidingen, aan pedagogische academie en aan verschillende volksuniversiteiten. In 1969 begon hij ook met het geven van filosofiecurssussen aan belangstellenden in de omgeving.

Om de concrete werkelijkheid vast te houden, bestond het tweede deel van zijn leven uit pastoraat. Hij was jarenlang weekend assistent in Ermelo, Putten en in Oostelijk Flevoland. In 1985 verlegde hij zijn werkterrein en was tot 1996 ziekenhuis pastor in Harderwijk.

Naast onderwijs en pastoraat gaf hij retraites, bezinningsdagen en conferenties. Verder publiceerde Theo vele honderden artikelen in diverse tijdschriften en een aantal boekjes. Ook op bestuurlijk niveau heeft Theo veel werk verzet voor de Canonie van Berne en voor de Orde.

Zijn laatste jaren waren niet gemakkelijk. Zijn gezondheid liet hem steeds meer in de steek. Vanaf juli 2021 werd hij verzorgd op de Bongerd en Cunera in Heeswijk.

Tekenend was zijn trouw. Trouw aan zijn medebroeders en zusters, trouw aan allen voor wie hij een herder was. Trouw ook aan zijn familie.

Aan dit bijzondere aardse leven is een vredig einde gekomen.

Dat hij nu rust mag vinden bij zijn hemelse Vader.

## **PIET VAN DONGEN o.praem.**

Norbertijn van de Abdij van Berne te Heeswijk.



Geboren 17 januari 1936  
te Geertruidenberg

Overleden 15 februari  
te Heeswijk.

Uitvaartviering 21 februari 2023  
te Heeswijk, aansluitend begraven  
op het Abdijkerkhof.

Inkleding: 17 september 1955.

Professie: 17 september 1960.

Priesterwijding: 16 juli 1961.

Na het afronden van zijn theologiestudie, studeerde hij af in de oecumenica. Hier wordt al vroeg zijn interesse duidelijk voor wat "over de grens" gebeurt. Zijn lange en rijke leven wijdt Piet aan pastorale nabijheid op heel veel terreinen. Hij wordt studentenpastor in Eindhoven in Delft en Tilburg. Deze met name buitenlandse studenten weten "Father Piet" te vinden. Velen komen terecht op belangrijke posities, wereldwijd. Piet ziet zich als "internationaal pastor", wat alleen maar beaamd kan worden. De jaren verstrijken. Piet komt terug naar de abdij. De eerste jaren kan hij zijn pastoraat nog bedienen, ook door vele fysieke reizen. Toch nemen zijn krachten af. In 2021 viert hij zijn zestig jarig priester zijn. Hij staat stil bij alles wat hij allemaal aan geloof met anderen gedeeld heeft. Hij blijft zoeken, vragen, zijn geloofstocht is nog lang niet voltooid.

De Heer van alle leven denkt daar het Zijne van en roept Piet, onverwacht, in de nacht van 15 februari tot zich.

De abdijsgemeenschap heeft hem op 21 februari, in het bijzijn van zeer velen in de abdijkerk en via livestream, toevertrouwd aan het Eeuwige Licht. Dat hij moge rusten in vrede.

## **INEKEVAN SEUMEREN – NIERMAN.**



Geboren op 12 juni 1936  
te Utrecht.

Overleden op 10 februari 2023  
te Heesch.

Uitvaartviering in de Abdij van Berne  
te Heeswijk op 17 februari 2023.

Begrafenis op 18 februari 2023  
te Utrecht.

## **JOS WIEREMA**

Geboren op 29 december 1939  
te Rotterdam.

Overleden op 17 februari 2023  
te 's-Hertogenbosch.

Afscheidsviering in abdijkerk  
op 23 februari 2023, met aansluitend  
crematie in crematorium "Maaslanden"  
te Vlijmen.



**PIETA SPIERINGS –  
VAN DEN BERG**

Geboren op 27 mei 1929  
te Heesch

Overleden op 20 februari 2023  
te Heeswijk-Dinther

Afscheidsdienst in de Abdij van Berne  
25 februari 2023, aansluitend  
begrafenis op de RK. Begraafplaats  
van Heeswijk.



**LEO VAN BERKEL**

Geboren 5 mei 1927  
te Nuland.

Overleden 22 februari 2023  
te Heesch.

Uitvaartviering in het huis van troost  
op 27 februari.  
Crematie in “De Wende” te Uden.

### UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL

#### Het goede nieuws!



De Filipijnse Nobelprijswinnares en journaliste Maria Ressa is vrijgesproken van politiek gemotiveerde aanklachten tegen haar belastingontduiking.

Amnesty International verwelkomt deze beslissing van de rechtbank.

'De Cybercrime Prevention Act, wet op het gebied van het voorkomen van online misdrijven, wordt misbruikt. De autoriteiten gebruiken deze wet om journalisten te intimideren en mensenrechtenverdedigers, die de waarheid spreken, lastig te vallen. Dit bedreigt de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid en zorgt voor een toename van straffeloosheid.

Amnesty International blijft president Ferdinand Marcos Jr oproepen om ervoor te zorgen, dat er sterke maatregelen nodig zijn om mensenrechtenschendingen, die journalisten aankaarten te onderzoeken, zodat feiten de waarheid kunnen onderbouwen. Voor meer informatie:

<https://www.amnesty.nl/actueel/filippijnen-nobelprijswinnares-maria-ressa-deels-vrijgesproken>

#### **Schrijfacties, vanuit Berne of je eigen huiskamer!**

De Palestijnse zussen Wissam (24) en Fatimah (20) al-Tawil, worden al maandenlang mishandeld door hun vader in het vluchtelingenkamp in Rafah, Gaza. Ze wisten meerdere keren te ontsnappen. Maar telkens als ze hulp zochten, werden ze onder dwang teruggebracht naar hun vader.

De autoriteiten die de vrouwen zouden moeten beschermen, werken juist mee met hun vader. Sinds 6 januari 2023 is niets meer van de twee vernomen. Roep de autoriteiten in Gaza op Wissam en Fatimah te beschermen!

Teken ook de petitie: <https://www.amnesty.nl/forms/spoedactie-pa-tawil>

### ***Wat kun jij ook doen?***

De leden van de Diaconale Werkgroep zorgen ervoor dat er brieven van andere acties van Amnesty International achter in de kerk liggen op de tweede zondag van de maand. Dit voor de mensen die dat gemakkelijker vinden, of voor hen die minder handig zijn met de computer. Deze brieven kunnen opgestuurd worden. Het enige dat jezelf moet doen, is een envelop pakken, postzegel erop, adresseren en met de ondertekende brief erin versturen.

Brieven die na de dienst over zijn, kunnen ook op een ander tijdstip meegenomen worden.

Namens Amnesty, en al die mensen die hierdoor steun ervaren, onze hartelijke dank.

Gabriël Roes,

Diaconale Werkgroep Abdijkerk.

CARITAS



Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar [caritaspetrus@gmail.com](mailto:caritaspetrus@gmail.com) of bel naar 06 4200 0557.

Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in een doos of plastic zak, achter in de abdijkerk neerzetten.

Voor meer informatie zie de site: [www.caritasuden.nl](http://www.caritasuden.nl)

## ABDIJKERPASTORAAT/ACTIVITEITEN VANUIT DE ABDIJKERK

*Nadere informatie, een uitgebreide toelichting en inschrijfprocedure vindt u op de website van de Abdij van Berne: [www.abdijvanberne.nl](http://www.abdijvanberne.nl) onder de rubriek actueel - agenda. Korte informatie staat vermeld in de folder: Activiteiten voorjaar 2023*

### **4 – 6 Maart: priorij De Essenburgh.**

Ontmoetingsweekend 'Van overleven naar leven'.

**15 maart:** Lezing Esther van Fenema over 'Het verlaten individu.

**17 – 19 maart:** Bezinnende bootcamp: Jongeren en Duurzaamheid. over duurzaamheid.

**18 maart:** Lezing De Twaalf Kleine Profeten door Gerard Swüste.

**21 maart:** Vier het leven: Vier de Lente.

**20 – 22 maart:** Retraite: De Kracht Van Eenvoud.

**29 maart:** Lezing Guus Wesselink & Riet van Laake:  
2200 km pelgrimeren.

**3 april:** Workshop mantra zingen door Hanny van Doren:  
Mediatief mantra zingen.

**15 april:** Inspiratiemiddag: Geloof en Duurzaamheid.

**18-21 April:** Midweek: Vrij zijn van ... Om vrij te zijn voor ...

**28-30 April:** Weekend: Chi Qigong en andere vormen van meditatie.  
Een nieuw begin.



(Zie ook [www.abijvanberne.nl](http://www.abijvanberne.nl) tabblad actueel)

**Zojuist verschenen:**

***De innerlijke mens. Christelijke spiritualiteit ervaren***  
**André Louf**



Trappist André Louf (1929-2010) is één van de bekendste Westerse monniken van de twintigste eeuw. Hij is een echte landmeter van de innerlijkheid. In *De innerlijke mens* zijn een aantal onuitgegeven teksten van zijn hand gebundeld. Het boek weerspiegelt zijn persoonlijke ervaring.

Zijn hele leven lang was André Louf zelf een rusteloze pelgrim op weg naar zijn eigen hart. Hij neemt ons mee naar de ongekende diepte die schuilt in elke mens, naar de ontdekking van het gebed dat de hele tijd al in ons plaatsvindt.



*Charles Wright is de auteur van de biografie 'De weg van het hart. Geestelijk testament van André Louf', die in 2018 bij Halewijn verscheen. In dit nieuwe boek verzamelt hij een aantal nog onuitgegeven teksten van André Louf tot een parel voor zoekers naar waarachtig leven.*

Bestel het boek ***De innerlijke mens*** voor €25,00 bij [www.berneboek.com](http://www.berneboek.com).



Berne Media | Uitgeverij Abdij van Berne heeft “Op weg naar Pasen 2023 Meditatieboekje van Aswoensdag tot paaszondag” gepresenteerd. Met bijdragen van onder meer: Mgr. Gerard de Korte, abt Denis Hendrickx o.praem., Joost Jansen o.praem., Nadia Kroon o.p., Marga Zwiggelaar o.p., Maria Catharina Al o.p., Johanna Schuts o.s.c., Mark-Robin Hoogland c.p. en Thomas Quartier o.s.b.

Zie voor meer informatie [www.abijvanberne.nl](http://www.abijvanberne.nl) onder tabblad actueel.



**Op dinsdag 7 maart 2023** verzorgt Hans Alderliesten een **Birgitta-bijeenkomst**.

Het thema van de lezing is: **'Augustinus voor de mensen van nu'**.



*Wie de krant openslaat of het journaal bekijkt, ziet dat we in een wereld vol crises leven. Crises zijn er op mondiaal niveau, maar kunnen zich ook voordoen in het persoonlijk leven. Hoe blijf je in balans? Hoe kom je tot rust in een onrustige wereld?*

*Met deze vragen is kerkvader-filosoof Augustinus al aan de slag geweest; in deze lezing staat Hans Alderliesten stil bij diens relevantie anno 2023.*

*Augustinus hecht een groot belang aan eenheid, heelheid en waarheid. Hoe kan je met deze begrippen in je eigen leven, kerk en maatschappij aan de slag? Voor Augustinus is liefde een kernbegrip. De wet van de liefde vergeeft de zonden, wist het verleden uit en waarschuwt ons voor de toekomst.'*

U bent van harte welkom vanaf 19:30 uur voor een kopje thee of koffie in de Laurentiuskerk, Oudebaan 1 in Rosmalen.

Aanvang van de lezing is 20:00 uur en vooraf aanmelden is niet nodig. Wel is het fijn als u een kleine bijdrage geeft zodat deze lezingen in de toekomst mogelijk blijven.

Vriendelijke groet,  
Werkgroep Birgitta-bijeenkomsten.

## Verloren paradijs

Eens hebben wij de hemel  
met spot en veel gelach  
aan de mussen overgelaten.  
Wij wilden ons  
met de aarde bezig houden  
en met veel genoeg  
van haar vruchten snoepen.  
Maar wij muteerden in slangen  
en fluisterden ons in:  
wij zijn grenzeloos als god.  
Na onze zelfverdrijving uit Eden  
zijn de palmenstranden vervuild,  
de koraalriffen verbleekt,  
de paradijsvogel uitgeroeid.  
Ach, konden wij nog maar één keer  
in de hemel geloven  
waar iemand mild lachend  
zich bekommert om een kleine mus.



*Andreas Knapp*  
*Vertaling Theo Kennis, 5 april 2021*

## Werkgroepen

- ✿ Werkgroep Lectoren:  
Prior Frank van Roermund o.praem.  
E-mail: [lectoren@abdijvanberne.nl](mailto:lectoren@abdijvanberne.nl)
  - ✿ Werkgroep Bezoekgroep:  
Julia Timmerman.  
E-Mail: [bezoek@abdijvanberne.nl](mailto:bezoek@abdijvanberne.nl)
  - ✿ Diaconale Werkgroep Abdijkerk: Gabriël Roes,  
tel.06 10744429, e-mail: [gabroes@hotmail.com](mailto:gabroes@hotmail.com)  
e-mail [diaconaat@abdijvanberne.nl](mailto:diaconaat@abdijvanberne.nl)
  - ✿ Financiële Werkgroep Abdijkerk  
Deze is onderdeel geworden van  
Vrienden van de Abdij van Berne.
  - ✿ Klankbordgroep: Contactpersoon Margo Rooijmans,  
E-mail: [margotroojmans@hotmail.com](mailto:margotroojmans@hotmail.com)
  - ✿ Werkgroep voor Liturgie:  
Contactpersoon prior Frank van Roermund o.praem.  
Contactpersoon: Nel van Doornik.  
E-mail: [participanten@abdijvanberne.nl](mailto:participanten@abdijvanberne.nl)
- Participanten
- Vrienden van de  
Abdij van Berne
- Stichting Vrienden van de Abdij van Berne, Abdijstraat 49,  
5473 AD Heeswijk-Dinther.  
E-mail: [vrienden@abdijvanberne.nl](mailto:vrienden@abdijvanberne.nl).  
Website: [www.abdijvanberne.nl/vriendenvanberne](http://www.abdijvanberne.nl/vriendenvanberne).
- Orgelkring
- Orgelconcerten op de 1<sup>e</sup> zondag van de maand  
om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus.  
Contactpersoon: Peter Damen o.praem.  
[orgelkring@abdijvanberne.nl](mailto:orgelkring@abdijvanberne.nl)
- Berne Anders
- Contactpersoon: Gerard van Reisen 06-20.64.24.32.  
E-mail: [berne-anders@abdijvanberne.nl](mailto:berne-anders@abdijvanberne.nl)
- Ruach
- Contactpersoon Cobi Voskuilen 024-37.81.672  
E-mail: [ruach@abdijvanberne.nl](mailto:ruach@abdijvanberne.nl)
- Stichting Vrienden van  
Bandra East
- Sponsoring kansarme kinderen in India.  
Sponsoradministratie: Corrie de Ruiter, 0345-61.93.26  
Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam.  
E-mail: [dirk.corriederuite@gmail.com](mailto:dirk.corriederuite@gmail.com)
- Stichting  
Solidair met India
- Contactpersoon: Anja Bekkers, 06 4285 6729  
p/a Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk.  
E-mail [anja.bekkers@solidairmetindia.nl](mailto:anja.bekkers@solidairmetindia.nl)  
E-mail: [info@solidairmetindia.nl](mailto:info@solidairmetindia.nl)  
Informatie: <http://www.solidairmetindia.nl>.
- Tijdschrift Berne
- Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne.  
E-mail: [tijdschriftberne@abdijvanberne.nl](mailto:tijdschriftberne@abdijvanberne.nl)  
Info: [www.berneboek.com](http://www.berneboek.com)
- Boekhandel Berne
- Telefoon: 0413-29.13.94, Dagelijks geopend.  
Ook open op zondag na de Eucharistieviering.

