

Soms zoeken we het dicht bij huis, soms wat verder weg. We zien dat ook in de artikelen die dit nummer van *Berne* tot een eenheid vormen. Als we dicht bij huis kijken zien we de verschillende kronieken van onze huizen of het nieuws uit de orde: Heeswijk, Hierden, Tilburg, Oosterhout. Alle correspondenten hebben in hun ‘archief’ gekeken om te zien wat er in de afgelopen periode is gebeurd. Telkens weer een hele onderneming waar we dankbaar voor zijn naar de correspondenten toe.

Sommige van de auteurs kijken verder in *Berne* en schrijven bijvoorbeeld over de Orgelkring, het afscheid van onze econoom Bert Monquil, de vrijwilligers in Oosterhout of over een collectie kerststallen. U moet zelf maar eens lezen wat daar allemaal vanuit passie en verbondenheid gebeurt.

En dan zijn er nog de schrijvers die nog wat verder weg kijken. Zo schrijft de abt over de laatste brief van paus Franciscus met daarin een oproep naar de toekomst toe. Voormalig oud-katholiek Aartsbisschop Vercammen schrijft over de mogelijkheden en ontwikkelingen binnen de oecumene. En dan is er nog de priorij in Magdeburg. Kortom: een heel scala aan artikelen die ingaan op wat er her en der gebeurt in de verschillende huizen van onze orde.

Van dicht bij huis tot ver over de eigen grenzen heen. Het doet denken aan de reizen van Floortje Dessing, die de uithoeken van de wereld opzoekt en daar mensen treft die een eigen wereld bouwen, los van de wereld-

gemeenschap. Zoals zij haar ontmoetingen beschrijft, zo schrijven wij over onze nieuwe wereld, wetend dat we die niet zelf in handen hebben, maar in de handen van God leggen. En daar waar God als liefde ervaren wordt, ontstaat een stukje koninkrijk van God.



De redactieleden van *Berne* wensen u een zalig kerstmis en een voorspoedig 2024.

Foto kaft: Houtsnijwerk koorbank kapel abdij van Berne: “Norbertus als bedelman” (© Cobi Voskuilen)

Foto pag. 2: Winterlandschap (© Inspiredimages via Pixabay)

Foto pag. 3: Kerstversiering (© Marjolijn Ooms)