

STUKWERK

Contactblad voor
kerk(be)zoekers van de
Abdij van Berne



Jaargang 42 maart 2024 nr. 03

Contactgegevens	Abdij van Berne Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk-Dinther Tel: 0413-299299 Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 secretariaat@abdijvanberne.nl www.abdijvanberne.nl
Stukwerk	Verschijnt maandelijks op de 1e zondag van de maand. Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: stukwerk@abdijvanberne.nl
Abdijkerkpastoraat	Abt Denis Hendrickx o.praem. Kees den Boer o.praem. abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl Koster-diaken: Kees den Boer o.praem. koster@abdijvanberne.nl
Vieringen weekdagen	07:00 uur: Morgengebed 12:15 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers
Vieringen zondagen	08:00 uur: Morgengebed 10:30 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen (1 november).
Bijzondere vieringen	Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem. abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl
Misintenties	Koster-diaken Kees den Boer o.praem. koster@abdijvanberne.nl, of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.
Vrijwillige Kerkbijdrage	bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne Onder vermelding van "Kerkbijdrage".
Gastensecretariaat	Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 09.30 – 12.30 uur. secretariaat@abdijvanberne.nl

INHOUD

Inhoudsopgave	03
Nu de vasten is gekomen	04
Vieringen en bijzondere data	05
Overzicht alle vieringen in de Goede week	06
Mededelingen	07
Ontmoeten en wereldwinkel	07
Tv-programma Kruispunt	07
Vrienden dag	08
Opening abdijwinkel	08
40 dagen vasten met kloostercast	09
De Essenburgh vangst ontheemde Oekraïners op	09
De klok luidde ten afscheid	10
Te doen gerechtigheid	12
Amnesty International	12
Caritas	13
Activiteiten in en rond de Abdij	14
Witte Donderdag actie t.b.v. Lichtpunt	14
Berne Anders: "Like father, like son"	15
Vier de lente	15
Versterking Kloosterpad	16
Tot elk goed werk bereid: interview met Marika van Herwijnen	17
Gegevens werkgroepen en contactadres	19

ACTIVITEITENFOLDER VOORJAAR 2024 IS BIJ HET GEDRUKTE EXEMPLAAR VAN STUKWERK MAART INGESLOTEN

Kopij voor Stukwerknummer 4, april 2024 s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, uiterlijk **donderdag 28 maart** aanleveren: stukwerk@abdijsvanberne.nl

Redactie Stukwerk: stukwerk@abdijsvanberne.nl

Abt Denis Hendrickx o.praem., Kees den Boer o.praem,
Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven.

Namen van schrijvers zijn bekend of worden vermeld. Anonieme kopij wordt niet geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen. Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te overleggen.

NU DE VASTEN IS GEKOMEN

In verband met een abtskeuze en een werkbezoek zijn abt Denis Hendrickx vanuit Heeswijk en de abt generaal Jos Wouters vanuit Rome, op 19 februari, afgereisd naar India. Zij keren op hun thuishonk terug op 4/5 maart a.s.

Na overleg binnen de redactie hebben we besloten, om abt Hendrickx toch aan het woord te laten, door middel van een eerdere, in een enigszins aangepaste vorm i.v.m. de vastenactie, maar nog altijd zeer actuele, gepubliceerde inleiding.

Het woord vasten leeft niet meer echt in onze woordenschat. Ik denk dat veel jongeren het woord zelfs niet meer kennen. Een enkeling zal misschien nog een verbinding leggen met de Ramadan-periode bij de Moslims

Vasten is in de eerste plaats een tijd waarin we opgeroepen worden tot 'genoeg hebben' en dat is voor ons niet zo vanzelfsprekend. Onze hele maatschappij, onze economie, onze banken, onze politici, ons onderwijs, kortom ons hele denken herleidt nagenoeg alles tot cijfers en als de cijfers niet stijgen is iedereen ongelukkig. Onze huidige tijd van economische crisis en sombere vooruitzichten is daarvan het duidelijkste bewijs.

Solidariteit in en rond Europa is goed, als het mij maar niets kost. Alles lijkt alleen maar te moeten groeien, ons bruto binnenlands product, de beurs, onze bankrekening en ons aantal vrije dagen van werken. Het moet meer en groter en sterker zijn dan het afgelopen jaar, meer dan gisteren, anders zit er iets verkeerd en deugt het niet helemaal.

Vasten is eigenlijk zo'n moment om deze wedren een halt toe te roepen. Even een moment van bezinning. Een moment van: "Waar ben ik eigenlijk mee bezig"? Heb ik nog wel tijd voor iets anders dan voor 'meer'?

Een veertigdagentijd houdt ons voor die ruimte te scheppen. Ruimte voor onszelf om naar boven te laten komen wat diep in ons leeft. Ruimte voor God, die het in onze tijd en in onze maatschappij zo moeilijk lijkt te hebben. God die weggeduwd lijkt te worden in onze gerichtheid op meer in ons zo uitsluitend verstandelijk beredeneren.

Ruimte voor God, maar ook ruimte voor elkaar: ruimte voor een vriendelijk woord, een schouderklop, voor niet gespeeld, maar voor echt luisteren naar wat iemand anders kwijt wil. Vasten is voor elkaar stoppen en elkaar voorrang geven, niet alleen met de auto, maar in elke ontmoeting.

Vasten is ruimte scheppen voor de wereld of, zoals Jezus het zegt: “Vasten is gerechtigheid doen aan de wereld”. Beginnen met onze ogen te openen en niet langer zeggen: “Het is ver van mijn bed, wat kan ik eraan doen, wat kan mij het schelen”! Maar natuurlijk kan het ons toch schelen? Natuurlijk trekken wij het ons toch aan? Natuurlijk blijven wij toch niet doof voor de oproep uit verschillende hoeken van kerk en wereld om ons te bezinnen over onze manier van leven, een manier die onze aarde ronduit in gevaar brengt en die voor een niet gering gedeelte steunt op uitbuiting? Vanuit en rond de abdijkerk wordt in deze veertigdagentijd aandacht gevraagd voor financiële steun voor het werk van Norbertijnen van in de sloppenwijk van Indore. De daar aanwezige armoede en vooral onderwijsachterstand, het gebrek aan hygiëne vragen om daadwerkelijke steun: steun niet alleen gevraagd van overvloed, maar steun bijvoorbeeld ook door wat ontzegd wordt financieel te vertalen in een gift: laat iets staan, onderneem iets niet en bestem datgene wat u daarmee uitspaart. Een periode van veertig dagen: een prachtige gelegenheid om onze levenshouding bewust te worden en in te oefenen. Het gaat er vooral om in Gods ogen gerechtigheid te doen, dat wil zeggen zo leven dat je tot recht komt naar Gods bedoelingen.

Een goede tocht op weg naar Pasen,
Abt Denis Hendrickx o.praem.

VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

MAART 2024

03	3 ^e zondag van de veertigdagentijd. Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30
10	4 ^e zondag van de veertigdagentijd. Voorganger Petewr Damen o.praem. Lector Hans Gillissen. m.m.w. van koor 'les chanteurs Gregoriens' uit Uden.	10.30
17	5 ^e zondag van de veertigdagentijd. Voorganger Joost Jansen o.praem. Lector Marika van Herwijnen.	10.30
19	St. Jozef.	
24	Palmzondag. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. Lector Anneke Steeghs.	10.30

28	Witte Donderdag.	
29	Goede Vrijdag.	
30	Paaszaterdag.	21.30
31	Eerste Paasdag, Paaszondag. Voorgangers abt Denis Hendrickx. Lector Henriëtte Ausems.	10.30

APRIL 2024

01	Tweede Paasdag. Voorganger Joost Jansen. Lector Hans Gillissen.	10.30
07	Beloken Pasen. Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. Lector Marika van Herwijnen.	10.30

ALLE VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK TOT EN MET PASEN 2024 - Jaar B

Palmzondag 24 maart

Metten en Laudan: 08:00 uur.

Eucharistieviering: 10:30 uur, voorganger: abt Denis Hendrickx.

Vespers: 18:00 uur.

Maandag 25 maart

Als een gewone weekdag.

Dinsdag 26 maart : 07.00 uur Metten en Laudan.

Eucharistieviering: 12.15 uur.

Boeteviering: 19.00 uur.

Woensdag 27 maart

Als een gewone weekdag.

Witte Donderdag 28 maart

Metten en Laudan: 07:00 uur.

Middaggebed: 12:30 uur.

Eucharistieviering: 19:00 uur, voorganger abt Denis Hendrickx.

Goede Vrijdag 29 maart

Metten en Laudan: 07:00 uur.

Middagdienst: 15:00 uur, gezongen Passie en Kruisverering.

Meditatie bij het kruis: 19:00 - 21:00 uur.

Inloop met meditatieve muziek, open voor kerkbezoekers

Stille Zaterdag 30 maart

Metten en Laudan: 07:00 uur.

Middaggebed: 12:30 uur.

Paaswake: 21:30 uur, voorganger abt Denis Hendrickx.

Zondag 31 maart Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer.

Laudan: 08:00 uur.

Eucharistieviering: 10:30 uur, voorganger abt Denis Hendrickx.

Vespers: 18:00 uur.

Maandag 1 april Tweede Paasdag m.m.v. Les Chanteurs Grégoriens

Metten en Laudan: 08:00 uur.

Eucharistieviering: 10:30 uur, voorganger Joost Jansen.

Vespers: 18:00 uur.

Na Tweede Paasdag zijn de vieringen weer op de gebruikelijke tijden.

MEDEDELINGEN

ONTMOETEN en WERELDWINKEL

Op de **2^e en 4^e zondag van elke maand**, is er na de Eucharistieviering gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

U bent van harte welkom in de Norbertuszaal van het abdijhuis.

U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van koffie of thee.

Wij vragen een bijdrage van €1,-. Het tweede kopje koffie/thee is gratis.

Bovendien is op elke **2^e zondag** ook de **wereldwinkel uit Oss** aanwezig.

ABDIJ VAN BERNE IN TV-PROGRAMMA 'KRUISPUNT'

Op zondag 3 maart besteedt het televisieprogramma *Kruispunt* (van de



KRO-NCRV) aandacht aan de Abdij van Berne en de begeleiding van mensen met autisme in een gebouw op het abdijterrein.

In het Brabantse Heeswijk-Dinther ligt de Abdij van Berne. Hier wonen tien norbertijnen die een leven leiden van bidden en werken buiten de abdij.

Sinds 2021 bieden ze onderdak aan mensen met autisme. Zij wonen, onder begeleiding in het Bernehuis, een modern gebouw achter de statige abdij.

Net als de broeders hechten de bewoners van het Bernehuis aan de rust en de stilte van deze plek. Marc, Pim, Justin, Dave en Rens gedijen er goed bij. Veel contact met de broeders hebben ze nog niet, maar voorzichtige belangstelling is er wel. Abt Denis Hendrickx ontvangt ze in de abdij voor een rondleiding.

Het programma is te zien op 3 maart a.s. om 17.10 uur op NPO2.

6 APRIL VRIENDEN DAG MET LEZINGEN

De stichting Vrienden van de Abdij van Berne organiseert jaarlijks een dag voor haar vrienden. Ontmoeting, bezinning en inspiratie staan tijdens deze dag centraal. In samenwerking met Duurzaamheid.nl wordt o.a. een lezing aangeboden van duurzaamheidsondernemer Ruud Koorstra.

Praktische informatie:

Datum: zaterdag 6 april 2024

Locatie: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, Heeswijk-Dinther

Aanvang: 13.00 uur

Aanmelden: als vriend voor deelname kan via vrienden@abdijvanberne.nl

Voor meer informatie: www.abdijvanberne.nl/vriendenvanberne

Bron: Stichting Vrienden van de Abdij van Berne

7 APRIL OPENING BERNE ABDIJWINKEL

De Berne Abdijwinkel is de afgelopen maanden in een nieuwe jas gestoken en heeft inmiddels een ruim assortiment aan abdijsartikelen, streekproducten, boeken en kaarten. Van Berne Abdijbier tot een inspirerend boek: er is altijd een passend cadeau in de winkel te vinden.

Op zondag 7 april wordt de vernieuwde winkel feestelijk geopend.

Rondom deze feestelijke opening worden gedurende de hele dag activiteiten aangeboden. U bent van harte welkom!



Praktische informatie

Datum: zondag 7 april 2024

Aanvang: 11.00 uur (tot 17.00 uur)

Entree: gratis

Voor meer informatie: www.berneabdijwinkel.nl

40 DAGEN VASTEN MET DE KLOOSTERCAST

Op woensdag 14 februari is de nieuwe serie van De Kloostercast weer begonnen aan het begin van de 40-dagentijd, de tijd van inkeer en versoering ter voorbereiding van het Paasfeest.



Dagelijks reflecteren kloosterlingen – waaronder norbertijn Joost Jansen van de Abdij van Berne, op vragen als: ‘Vasten waarom eigenlijk?’ ‘Hoe vast je en hoe houd je vol?’ en ‘waarom je niet moet overdrijven met vasten’.

Samen nemen ze je mee in de aandacht en rust van de kloosterwereld. Laat je inspireren door hun levenslange zoektocht naar een zinvol leven!

Nieuwe kloosterlingen

In deze Kloostercast worden nieuwe kloosterlingen verwelkomd, waaronder de benedictijn Thomas Quartier, de jonge dominicanes Nadia Kroon en Peter Nissen, een emeritus-hoogleraar in kerkgeschiedenis en oblaat verbonden aan de Willibrordus Abdij in Doetinchem. Ook nieuw in deze Kloostercast is KRO-NCRV-presentator Klaas van Kruistum.

Bron/foto: KRO-NCRV

HARDERWIJK VANGT OEKRAÏENSE ONTHEEMDEN OP IN DE ESSENBURGH



De gemeente Harderwijk gaat vanaf februari minimaal 85 Oekraïense ontheemden opvangen in Hotel Kasteel De Essenburgh in Hierden. Dat heeft het college van B&W onlangs besloten. Omwonenden en andere betrokkenen zijn hier de

afgelopen dagen door de gemeente over geïnformeerd.

De eigenaren van kasteel De Essenburgh, de norbertijnen van Priorij De Essenburgh, staan met open armen klaar om de Oekraïners op te vangen.

Meer informatie op de website.

DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID

JEANNE DE BIE – VAN DER HEIJDEN

Geboren te Nistelrode,
30 april 1942.

Overleden te Heeswijk- Dinther
.29 januari 2024.

Uitvaartdienst op 13 januari,
in de Abdijkerk van Berne.

Crematie in besloten kring.



TRUUS GAALMAN-DUKKER

Geboren te Delft,
5 september 1928.

Overleden te Heeswijk-Dinther,
29 januari 2024.

Crematie te Rosmalen,
5 februari 2024.



JO VAN CREIJ – CLEERDIN

Geboren te Loosbroek,
10 november 1932.

Overleden 7 februari 2024.

Uitvaartviering in de Abdijkerk,
14 februari 2024.

Aansluitend begrafenis op het
parochiekerkhof te Heeswijk.



BERTHA HEETVELT

Geboren te Leiden,
25 mei 1928.

Overleden te Veghel,
19 februari 2024.

Uitvaartviering in de Abdijkerk,
24 februari 2024.

Aansluitend begrafenis op Natuurbegraafplaats
Maashorst in Schaijk.



BART VERBERNE

Geboren te Eindhoven,
21 september 1948.

Overleden 18 februari 2024..

Uitvaartviering in de Abdijkerk,
26 februari 2024.

Crematie in Uden, 26 februari 2024.



UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL

Het goede nieuws!

Op 3 januari 2024 besloot een rechter in Guatemala City tot de onmiddellijke vrijlating van voormalig anticorruptie-aanklager Virginia Laparra. Ze zette zich in tegen corruptie en straffeloosheid in Guatemala en werd onterecht



veroordeeld tot 4 jaar cel voor machtsmisbruik.

‘Virginia Laparra had nog geen dag in de gevangenis mogen zitten’, reageert Ana Piquer van Amnesty International. ‘Het is fantastisch nieuws dat ze herenigd kan worden met haar naasten, nadat ze bijna twee jaar als gewetensgevangene vastzat. Dit is de eerste stap om een eind te maken aan alle mensenrechtenschendingen, die haar uit wraak zijn aangedaan voor haar werk als anticorruptie-aanklager.’

Ondanks het goede nieuws, betreurt Amnesty International het dat Virginia Laparra veroordeeld blijft voor een misdaad die zij nooit heeft gepleegd en dat haar een nieuw ongegrond proces wacht. Guatemala criminaliseert haar en tientallen anderen die zich hebben ingezet tegen de straffeloosheid in het land.

Voor meer informatie <https://www.amnesty.nl/actueel/guatemala-vrijspraak-gewetensgevangene-virginia-laparra-is-triomf-voor-gerechtigheid>

[//www.amnesty.nl/actueel/guatemala-vrijspraak-gewetensgevangene-virginia-laparra-is-triomf-voor-gerechtigheid](https://www.amnesty.nl/actueel/guatemala-vrijspraak-gewetensgevangene-virginia-laparra-is-triomf-voor-gerechtigheid)

Schrijfacties vanuit je eigen huiskamer!



De Zweeds-Iraanse wetenschapper Ahmadreza Djalali is op 22 december op de hoogte gebracht van zijn naderende executie. Zeer waarschijnlijk willen de Iraanse autoriteiten op deze manier Zweden dwingen om een gevangen Iraanse ambtenaar uit te leveren. Djalali kreeg al meerdere keren te horen dat hij op korte termijn zou worden geëxecuteerd.

Djalali is gespecialiseerd in rampengeneeskunde. De enige reden dat hij is opgepakt en veroordeeld is, omdat hij weigert zijn wetenschappelijke contacten te gebruiken om te spioneren voor Iran. Djalali zit al sinds 2016 in Iran in de gevangenis.

Teken jij de petitie? <https://www.amnesty.nl/forms/pet-iran-djalali>

Wat kun jij ook doen?

Kijk online bij <https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties> en kies je eigen actie uit!

Namens Amnesty, en al die mensen die hierdoor steun ervaren, onze hartelijke dank.

Gabriël Roes,
Diaconale Werkgroep Abdijkerk.

CARITAS



**Stichting CARITAS
St Petrus Uden**

**Een tweede leven voor
textiel kleding schoeisel**

Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar:
caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557.

Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in een doos of plastic zak, achter in de Abdijkerk neerzetten.

Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl

ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ

Voor de laatste en **actuele informatie** zie website www.abdijvanberne.nl onder tabblad agenda en/of actueel.

WITTE DONDERDAG INZAMELING VOEDSELPAKKETTEN VOOR HULPDIENST LICHTPUNT

Steeds meer mensen vallen tussen de wal en het schip. Zij behoeven aandacht en ondersteuning.

De kerken van Heeswijk-Dinther en Loosbroek hebben daarom samen de hulpdienst Lichtpunt opgericht. Mensen die het moeilijk hebben en die steun nodig hebben zijn niet altijd zo zichtbaar. Lichtpunt wil hen hulp bieden.



Evenals voorgaande jaren kunt u bij aanvang van de Witte Donderdagviering op donderdagavond 28 maart een voedselpakket doneren. De hulpdienst Lichtpunt pakt deze pakketten vervolgens uit en maakt dan nieuwe pakketten, al naar gelang de gezinsgrootte van het doelgezin en zorgt voor verspreiding.

De inhoud van de pakketten kan worden samengesteld uit bv: gebroken rijst; pasta; brinta; pannenkoekenmix; witte/bruine bonen in blik of glas; blikken soep; pakjes droge soep; vis in blik; vruchten in blik of glas; koffie; thee; suiker; jam; hagelslag; paaseitjes; koekjes.

Kortom allerlei producten die niet in koelkast bewaard hoeven worden.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk.

BERNE ANDERS

10 maart: Spirituele filmmiddag: 'Like Father, Like Son'

Marjeet Verbeek verzorgt op zondag 10 maart een inleiding en na afloop ook een uitleiding bij de film "Like Father, Like Son?" (2013).

De film gaat over verwantschap. Want wat is de werkelijk bindende factor bij twee kinderen, die verwisseld zijn na de geboorte. Is het de bloedband of de opvoeding die bepalend is voor de liefde van ouders?

Praktische informatie:

Datum: zondag 10 maart 2024

Locatie: Abdij van Berne, Abdijstraat 49 in Heeswijk-Dinther

Aanvang: 14.00 uur tot ca 17.15 uur

Entree: € 10,-, te betalen aan de zaal

Aanmelden via: berne-anders@abdiivanberne.nl

Bron: Berne Anders

21 MAART VIER HET LEVEN VIER DELENTE!

Op de eerste dag van de lente organiseert Berne Abdijbier weer: 'Vier het leven... Vier de Lente!' Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom om op het plein naast het proeflokaal gezellig samen te komen en de lente te vieren. Met live muziek van T.A.P.E. Om 23.00 uur is het einde van de avond.

Praktische informatie:

Datum: donderdag 21 maart 2024

Locatie: Proeflokaal Abdij van Berne en plein naast proeflokaal

Aanvang: 19.00 uur (tot 23.00 uur)

Entree: gratis

Aanmelden: niet nodig.

Voor meer info: www.berneabdijbier.nl

Bron/foto: Stichting Berne Abdijbier

VERSTERKING 'ONS KLOOSTERPAD' DOOR SAMENWERKING DRIE SECTOREN



Met het ondertekenen van een overeenkomst is donderdagmiddag 1 februari het startschot gegeven voor een nieuwe samenwerking om de toekomst van Ons Kloosterpad te borgen. De provincie, VisitBrabant en de Vereniging Samenwerkende Kloosters breiden de komende maanden de route verder uit naar West-Brabant. Ook wordt het bestaande netwerk uitgebreid met fietsroutes en komen er plekken voor stiltebeleving en bezinning langs de route. De 1e rondwandelingen worden nog dit jaar gerealiseerd.

Zie voor meer informatie op de website: www.abdijvanberne.nl onder de rubriek actueel.

Bron/foto: VisitBrabant/Provincie Noord-Brabant

In gesprek met Marika van Herwijnen van Eeuwijk.

Geboren te Velddriel, 9 september 1958.

Gehuwd 29 april 1982 met Wim van Herwijnen. Geen kinderen.

Opleiding:

LHNO/LEAO, Mavo en Havo en diverse cursussen m.n. op het gebied van archivering.

Is lector van de Abdijkerk.



Marika, naam afgeleid van Maria, groeide op in een fijn gezin met vier kinderen.

Vader was timmerman en moeder zorgde voor de huishouding en gaf de kinderen een veilig en geborgen onderkomen.

Marika werkt bij de provincie Noord-Brabant en houdt zich vooral bezig met archief- en bibliotheekwerk. Vooral bij de provincie heeft ze de mogelijkheid gekregen en gebruikt om zich te ontwikkelen, mede door het volgen van cursussen.

Marika was in haar vrije tijd al vroeg actief in de parochiekerk van Velddriel als lector en is dit jaren blijven doen. Daar heeft ze haar man leren kennen. Wim en Marika hadden dikwijls samen een taak in de vieringen, Wim als voorganger en Marika als lector. Wim had de opleiding tot diaken gevolgd in het Sint Janscentrum te Den Bosch en werd in 1993 tot diaken gewijd. Ze trouwden in 1982. Het werkgebied van Wim als diaken bestreek de parochies Geffen, Vinkel, Lithoijen en Teeffelen. Omdat er parochies bij zijn die onder de Abdij van Berne vallen en ze prior Klaas Fongers o.praem leerden kennen, die Wim en Marika betrok bij de parochies van de Abdij, gingen ze meer kerken in de Abdij, vooral nadat Wim als diaken van deze parochies met emeritaat ging. Het lector zijn heeft Marika altijd met zorg en voldoening gedaan. Lector-zijn betekent voor haar een grotere betrokkenheid bij de vieringen.

Omdat Wim als diaken vooraf de exegetische van de lezingen op papier krijgt, kan Marika daar ook gebruik van maken en zich de betekenis van de teksten eigen maken. Op de website van de Abdij zijn de teksten van de komende vieringen te vinden en kan iedereen die dat wil zich daarvan op de hoogte stellen.

In haar Veldddrielse parochieactiviteiten was Marika niet alleen als lector actief. Ook was ze secretaresse van het kerkbestuur en organisatiemedewerkster.

Momenteel is ze nog fulltime beheerster van het fotoarchief bij de provincie Noord-Brabant en zal dat tot haar pensionering in september 2025 blijven doen. Ook rondleidingen in het gebouw van de provincie Noord-Brabant blijft Marika doen en ze vervult ook de functie als gastvrouw. Belangstellenden voor rondleidingen kunnen zich via de website van de provincie aanmelden.

Beiden zijn blij zich betrokken te voelen bij de Abdij. Mensen hebben oog en oor voor elkaar, communiceren en velen zijn actief voor kerk en geloofsgemeenschap.

Marika vindt het in deze tijd van oorlog en dreiging nog meer een noodzaak dat liefde, aandacht en zorg voor elkaar in ons wonen en werken centraal moeten staan en dit mag in gebed en aandacht in kerk en samenleving nog meer benadrukt worden om er ons nog beter van bewust te worden dat liefde voor God, mens en schepping centraal mag en moet staan als de kern van ons geloof en mens-zijn.

Marika bedankt voor jouw inbreng en openhartigheid. Moge wij allen mens zijn voor en met elkaar om in deze wereld te blijven geloven en ervaren hoe belangrijk zorg en liefde voor elkaar zijn.

11 februari 2024,

Frans van Baars.

Werkgroepen	<ul style="list-style-type: none"> ✪ Werkgroep Lectoren: Prior Frank van Roermund o.praem. lectoren@abdijvanberne.nl ✪ Werkgroep Bezoekgroep: Julia Timmerman. bezoek@abdijvanberne.nl ✪ Diaconale Werkgroep Abdijkerk: Gabriël Roes, tel.06-10744429 diaconaat@abdijvanberne.nl ✪ Financiële Werkgroep Abdijkerk Deze is onderdeel geworden van Vrienden van de Abdij van Berne. ✪ Klankbordgroep: Margo Rooijmans, margotroojmans@hotmail.com ✪ Werkgroep voor Liturgie: Prior Frank van Roermund o.praem.
Participanten	Nel van Doornik. participanten@abdijvanberne.nl
Vrienden van de Abdij van Berne	vrienden@abdijvanberne.nl. abdijvanberne.nl/vriendenvanberne
Berne Abdijconcerten	Orgelconcerten 1e zondag van de maand om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. Peter Damen o.praem. orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl
Berne Anders	Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. berne-anders@abdijvanberne.nl
Ruach	Cobi Voskuilen 024-37.81.672 ruach@abdijvanberne.nl
Vrienden van Bandra East	Sponsoring kansarme kinderen in India. Administratie: Corrie de Ruiter. 0345-61.93.26 Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam. dirk.corriederuijter@gmail.com
Solidair met India	Anja Bekkers 06 4285 6729. anja.bekkers@solidairmetindia.nl info@solidairmetindia.nl
Tijdschrift Berne	Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne.tijdschriftberne@abdijvanberne.nl

