

STUKWERK

Contactblad voor
kerk(be)zoekers van de
Abdij van Berne



Jaargang 42 mei 2024 nr. 05

Contactgegevens	Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther. Tel: 0413-299299 Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 secretariaat@abdijvanberne.nl www.abdijvanberne.nl
Stukwerk	Verschijnt maandelijks op de 1e zondag van de maand. Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: stukwerk@abdijvanberne.nl
Abdijkerkpastoraat	Abt Denis Hendrickx o.praem. Kees den Boer o.praem. abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl Koster-diaken: Kees den Boer o.praem. koster@abdijvanberne.nl
Vieringen weekdagen	07:00 uur: Morgengebed 12:15 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers
Vieringen zondagen	08:00 uur: Morgengebed 10:30 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen (1 november).
Bijzondere vieringen	Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem. abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl
Misintenties	Koster-diaken Kees den Boer o.praem. koster@abdijvanberne.nl, of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.
Vrijwillige Kerkbijdrage	bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne Onder vermelding van "Kerkbijdrage".
Gastensecretariaat	Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 09.30 – 12.30 uur. secretariaat@abdijvanberne.nl

INHOUD

Inhoudsopgave	03
Pinksteren komt er aan	04
Vieringen en bijzondere data	06
	07
Mededelingen	07
- Dodenherdenking 2024	07
- Ontmoeten en wereldwinkel	07
- Nieuwe participant Abdij van Berne	07
- Openingstijden Abdijwinkel	08
Totale opbrengst eerdagentijd actie Solidair met India	08
Diaconiegroep exit	09
De klok luidde ten afscheid	10
Verslag synodaal proces	11
Te doen gerechtigheid	14
- Amnesty International	14
- Caritas	14
Berne Anders: Naar het einde der aarde	15
Activiteiten in en rond de Abdij	16
Berne Abdijconcert 5 mei	16
Berne Abdijconcert 2 juni	17
Bijzondere uitgave: Dagboek van Michael Ophovius	18
Gegevens werkgroepen en contactadres	19

Kopij voor Stukwerknummer 6, juni 2024 s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, uiterlijk **donderdag 23 mei** aanleveren: stukwerk@abdijvanberne.nl

Redactie Stukwerk: stukwerk@abdijvanberne.nl

Abt Denis Hendrickx o.praem., Kees den Boer o.praem,
Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven.

Namen van schrijvers zijn bekend of worden vermeld. Anonieme kopij wordt niet geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen. Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te overleggen.

PINKSTEREN KOMT ER AAN

Ruim over de heft van de mei maand vieren we Pinksteren: de vijftigste dag na Pasen. We gedenken dat de Heilige geest over ons wordt uitgeblazen. Vaak wordt gedacht dat de Geest zich vooral manifesteert in enthousiasme, in een krachtige gerichtheid op een gemeenschappelijk doel. Maar de apostel Paulus zegt: Er zijn verschillende gaven, maar de geest is een en dezelfde (1 Korinthe 12, 4). De Heilige Geest is voor alles de eenheid in verscheidenheid, de melodie die verborgen is in de veelstemmigheid, de samenhang die zich manifesteert in veelvormigheid. Of directer aansluitend bij het Pinksterverhaal: de Geest is de boodschap die spreekt in de veeltaligheid.

“...Dat ieder van ons hen hoort spreken in de eigen moedertaal”.

Die uitroep van verbaasde verwondering op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem, is een sleutelzin in het Pinksterverhaal. Het is immers het kantelmoment van de geschiedenis. Daarmee is de opmars van het Christendom begonnen met de taal van mensen te spreken. Nee, de aanvankelijke schuwe leerlingen van Jezus spraken de mensen niet naar de mond. Ze spraken ze naar het hart. Dus mochten ze ook iets zeggen dat tegendraads of tegentijds was. Het werd begrepen in de eigen ‘moeder-taal’, de taal van de liefde. En dit is de enige taal waar troosten en terechtwijzen geen pijn doen.

In het Pinksterverhaal staat geschreven: “ze werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen.” Twee dingen dus: ze werden enthousiast en ze lieten hun jargon achterwege. Drie dingen eigenlijk, want ze stapten ook naar buiten, op het marktplein. Pleidooien omwille van de volkskerk zijn dan ook te verklaren vanuit de Pinkstervoorwaarden: zelf enthousiast zijn over je/ons geloof, je onder mensen begeven en in mensentaal spreken.

Enthousiast zijn over en voor je geloof, de wil is zeker aanwezig, maar er zijn zeker ook de nodige twijfels. Is het mogelijk om die twijfels in ieder geval wat te doen verminderen? Is pastorale vermoeidheid ook niet een oorzaak van veel moedeloosheid, die enthousiasme afremt?

Misschien is een stevig Pinksterweekend wel een mooie start om aanwezige moedeloosheid op zijn minst te doen verminderen. Waarom niet aan de hand van het Pinksterverhaal opnieuw geestdriftig worden? Ons onder de mensen begeven, veronderstelt ook een noodzakelijke verandering. Veel kerkenwerk gaat nog voor een belangrijk deel uit van het beeld uit de tijd van het Rijke Roomse leven: de mensen gáán naar de kerk. Dat wil zeggen, we verzorgen wie komt.

Dat was toen een goed model, want ze kwamen massaal, de kerk hoefde zich niet onder de mensen te begeven, ze woonde te midden van het volk. Vandaag de dag is dat anders. Het is de kerk die zich onder het volk moet begeven.



Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar begint het niet met aanwezigheid op de plaatsen en evenementen, waar mensen samenzijn, om het leven te vieren? In kerkelijke kringen wordt gemakkelijk gedacht, dat de ontspanningscultuur een kenmerk is van het van God vervreemde volk en dus misschien wel een uitvinding van zo genoemde tegenstanders.

Pinksteren het feest van de Geest. De geest heeft ons te pakken, de geest heeft een nieuw begin gemaakt, telkens weer. Er we moeten er eens op proberen te letten wat er dan allemaal kan en ook gaat gebeuren: dan worden mensen die verstart zijn soepel en plooibaar, dan worden mensen die bedroefd zijn toch blij, dan worden pessimisten toch wat optimistischer, dan worden mensen die koud zijn en kil toch weer menselijker, dan wordt vuur uit koude stenen geslagen, vuurstenen, donderstenen, waar de vonken vanaf springen, mensen die aanstekelijk met elkaar omgaan, waar je door geraakt wordt, waar je het warm van krijgt. Mensen die elkaar verstaan en begrijpen, mensen overal vandaan, mensen samen een kleurrijk geheel.

Pinksteren het feest van het enthousiaste begin, het feest van begeesterde mensen die willen vertalen en vertolken. Met Gods hulp, met de helper, de heilige Geest, moet het ook ons lukken.

Abdijkerkpastoraat,
Abt Denis Hendrickx, o.praem.

VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

MEI 2024

03	Filippus en Jakobus, apostelen.	
04	Dodenherdenking.	18.45
05	6 ^e zondag van Pasen. Bevrijdingsdag. Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30
09	Hemelvaart van de Heer. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. Lector Hans Gillissen.	10.30
12	7 ^e zondag van Pasen. Voorganger Joost Jansen o.praem. Lector Marika van Herwijnen.	10.30
13	Servatius, bisschop.	
14	Mattias, apostel.	
19	Pinksteren. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. Lector Anneke Steeghs.	10.30
20	Tweede Pinksterdag, Maria, moeder van de kerk. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector Harry van der Pas.	10.30
23	Jezus Christus, eeuwige hogepriester.	
24	Herman Jozef, norbertijn.	
26	8 ^e zondag door het jaar H. Drie-Eenheid. Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. Lector Karl Tax.	10.30
31	Maria bezoekt haar nicht Elizabeth.	

JUNI

02	9 ^e zondag door her jaar, Sacramentsdag. Voorganger Jan Nabuurs o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	
06	Norbertus, stichter van de Norbertijnen. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. Lector	10.30
09	10 ^e zondag door het jaar. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector Karl Tax.	10.30

MEDEDELINGEN

DODENHERDENKING 2024

Op zaterdag 4 mei zijn er geen vespers om 18.00 uur.
Om 18.45 uur begint de dodenherdenking met een samenkomst in de abdijkerk.

Om 19.30 uur start vanaf de abdijkerk een stille tocht naar het Airborne monument.



ONTMOETEN en WERELDWINKEL

Op de **2^e en 4^e zondag van elke maand**, is er na de Eucharistieviering gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
U bent van harte welkom in de Norbertuszaal van het Abdijhuis.
U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
Wij vragen een bijdrage van €1,--. Het tweede kopje koffie/thee is gratis.
Bovendien is op elke **2^e zondag** ook de **wereldwinkel uit Oss** aanwezig.

JOHN MEEUWESEN PARTICIPANT VAN BERNE

Op woensdag 3 april heeft John Meeuwesen zich als participant verbonden met de abdijsamenleving van Berne. De plechtigheid vond plaats tijdens de vespers.
John is al geruime tijd betrokken bij de abdijsamenleving. Hij verleent regelmatig hand- en spandiensten. Hij is afkomstig uit Sint-Michielsgestel en is in het dagelijks leven werkzaam bij de gemeente Sint-Michielsgestel.



Bron/foto: Abdij van Berne.

OPENINGSTIJDEN BERNE ABDIJWINKEL

De openingstijden zijn van dinsdag t/m zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur.

U bent van harte welkom!

Berne Abdijwinkel is een onderdeel van de stichting Berne Abdijbier.



Voor meer informatie: www.berneabdijwinkel.nl

Op maandag is de abdijwinkel en het proeflokaal gesloten.

OPBRENGST 40-DAGENTIJD ACTIE



We zijn bijzonder blij te kunnen delen dat de 40-dagentijd actie 2024 maar liefst € 10.866,- heeft opgebracht.

Dit prachtige bedrag zal ten goede komen aan project 34910:

Verbetering gezondheid en inkomen in de sloppenwijken van Indore.

Namens de vrouwen en kinderen: enorm bedankt voor uw bijdrage!

Hieronder een overzicht van de opbrengst:

- € 4.000,- Hierden: De Essenburgh en Mariëngaard
- € 1.516,- Heeswijk-Dinther: Abdijkerk
- € 583,- Tilburg: Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen
- € 390,- Bokhoven: Parochie H. Antonius Abt
- € 4.377,- Bankoverschrijvingen
- € **10.866,- Totale opbrengst**

Anja Bekkers, directeur

DIACONIEWERK GROEP *EXIT*, EN TOCH NOG WAT...

Tientallen jaren heeft de Abdijkerk een diaconiegroep gehad, vrijwilligers die hart, hand en voeten gaven aan de aanwezigheid bij kwetsbare mensen, zowel in de directe omgeving van de Abdij als over grenzen heen. Er is de inzameling van levensmiddelen op Witte Donderdag en het inzamelen van kleding. En ver weg? Projecten in India en andere landen konden op de steun van de mensen van de Abdijkerk rekenen. Natuurlijk waren er ook incidentele acties bij de een of andere ramp. *Amnesty International* werd niet vergeten.

De bezetting van de diaconiegroep liep al jaren terug met name door vergrijzing en overlijden. De drie overgebleven leden, Gabriël Roes, Michel van Zijl en (sinds een jaar) Joost Jansen o.praem, hebben zich de vraag gesteld is of nog voldoende inbedding van al deze activiteiten aanwezig is bij Abdij en Abdijkerk en of hun inbreng een meerwaarde betekent.

Zij hebben voor zich geconcludeerd dat dit niet het geval is en hebben hun mandaat aan de abt teruggegeven.

En toch nog wat: Veel activiteiten zijn veilig gesteld: *Solidair met India* staat in voor de *Vastenactie en Adventsactie*, Kees den Boer o.praem. zorgt dat de kaars van *Amnesty* een keer per maand in de eucharistie op zondag wordt aangestoken. *Lichtpunt* (diaconie van de Parochie Heilige Augustinus) staat borg voor de kerst- en paaspakketten voor behoeftige gezinnen. Ongetwijfeld zullen de zieken o.a. door de *bezoekgroep* bezocht worden, want dat is toch ook een van de werken van barmhartigheid (Matteüs 25)?

We mogen hiervoor dankbaar zijn én voor de inzet van de vele – nog levende en overleden – leden van de Werkgroep Diaconie van de Abdij van Berne.

Joost Jansen o.praem.

ASTRID RAKHORST - VAN RHIJN.

Geboren te Scheveningen,
25 juli 1942.

Overleden te Uden,
29 maart 2024.

Afscheidsviering in de Abdijkerk,
6 april 2024.

Begraven op natuurbegraafplaats
Maashorst, 6 april 2024.



HENNY VAN OERS – SCHELLEKENS

Geboren te Schijndel,
14 mei 1945.

Overleden te Heeswijk – Dinther,
13 april 2024.

Uitvaartviering in de Abdijkerk,
17 april 2024.

Aansluitend crematie in Uden.



PETER VAN DER DONK

Geboren te Rosmalen,
22 november 1943,

Overleden te Rosmalen,
16 april 2024.

Uitvaartviering in de Abdijkerk,
24 april 2024 met aansluitend
crematiedienst in crematorium
Sparrenburg,
Oude Baan-Oost 170, 5244 NG
Rosmalen.



VERSLAG VAN EEN SYNODAAL GESPREK DOOR DE KLANKBORDGROEP OP 20 MAART 2024

Inleiding

Eerder is in Stukwerk gepubliceerd over Het Synodale Proces. Om even in herinnering te brengen waar dit over gaat het volgende: Paus Franciscus heeft 3 jaar geleden dit synodale proces gestart, met als doel samen aan de vernieuwing van de Kerk te werken, door naar elkaar te luisteren in de goede geest en mogelijkheden naar boven te halen om te komen tot het vormgeven van een Kerk, die beter aansluit op de behoeften van de mensen.

De synode wordt in twee rondes vormgegeven waarbij het bijzondere is, dat daarbij ook steeds de inbreng van “onderaf” wordt gevraagd. Daarom heeft ook de Klankbordgroep van de Abdij meegedaan met het zoeken naar antwoorden op de vragen die er zijn.

De eerste fase van het synodale proces is afgerond in oktober 2023 in Rome. Daarna is een synthese-document gepubliceerd: ‘Een synodale Kerk op Zending’.

De landelijke werkgroep Synodaliteit van Nederland heeft een handreiking gemaakt voor de gesprekken tijdens de tweede fase met als titel: "Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire kerk zijn?" Iedereen wordt daarin uitgenodigd mee te denken en te praten over hoe we in onze tijd bezig kunnen zijn met de missie van de Kerk.

Er zijn 4 thema's uit het document van oktober 2023 gehaald, die aangeboden worden en een handleiding voor het synodale gesprek. Dat houdt in, dat er een groep van 8 tot 10 personen een synodaal gesprek voert over een thema. Kenmerkend voor dat gesprek is, dat er in drie rondes wordt gewerkt, waarbij luisteren, stilte en reflectie leidend zijn.

De klankbordgroep van de Abdijkerk heeft op 20 maart uit de aangeboden thema's gekozen voor het thema:

Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk

En heeft daar met 8 personen, 3 vrouwen en 5 mannen, waaronder de Abt een synodaal gesprek over gevoerd.

A) Wat leert dit gesprek ons?

Dit gesprek leert ons hoe goed het is naar elkaar te luisteren als we spreken over de positieve ervaringen, maar ook naar de pijn en de frustratie ten aanzien van dit onderwerp. Een van de aanwezige vrouwen geeft aan enorm geboft te hebben met een pastoor, die 25 jaar geleden ruimte en mogelijkheden gaf aan vrouwen, bijvoorbeeld door een cursus voorgaan in de liturgie. Die pastoor nodigde uit om overwegingen te doen. Sommige parochianen hadden daar in het begin moeite mee, zoals in de hele maatschappij men eraan heeft moeten wennen, dat vrouwen een positie innamen, maar later werd het juist gewaardeerd door parochianen. Dat soms vrouwen eronder doorgingen, dat er vanuit de hiërarchie geen waardering kwam, en er neerbuigendheid was en is. Hoe belangrijk de gelijkwaardigheid is. Dat het gezamenlijk dragen van het pastoraat door mannen en vrouwen belangrijk is. In deze groep leeft pijn aan wat er in het instituut leeft hierover. De bisschoppen weten dat. Er is frustratie naar het overheersen van de structuur, die zorgt dat er geen/te weinig aansluiting is bij de beleving van mensen. De eigenschappen warmte, empathie en zorg komen te weinig tot uitdrukking in de kerk. Na het tweede Vaticaanse Concilie kwamen vrouwen meer in beeld op een positieve manier. Dat dit door conservatieve krachten teruggedraaid werd is een enorme verarming, en kan mede veroorzaakt hebben, dat mensen de kerk verlaten hebben.

B) Welke lijnen komen naar voren uit het gesprek?

Dat er geen onderscheid is en mag zijn. Het is niet relevant door wie er iets gezegd wordt, maar het gaat om de woorden, die je aanspreken. Dat vrouwen uit beeld gezet worden is onderdrukkend. Het gaat om de kwaliteiten van mensen en hun roeping om het geloof uit te dragen en niet om hun geslacht. Het is belangrijk, dat de Kerk zichzelf bij de huidige tijd brengt. In de wereldse wereld zien we steeds meer, dat vrouwen een gelijkwaardige plaats innemen op alle plekken van de maatschappij, waarbij de traditioneel als “vrouwelijk” beschouwde eigenschappen als zorg, empathie en warmte als verrijkend worden ervaren.

Natuurlijk hebben veel mannen die eigenschappen ook, maar door de samenwerking kun je een betere balans en een warmere uitstraling krijgen waarin mensen zich kunnen herkennen en welkom voelen. Het kan alleen maar vruchtbaar zijn als vrouwen zich daarin kunnen ontplooien, en hun plaats mogen innemen in de kerk.

De meningen over welke plaats precies lopen uiteen: de een vindt dat vrouwen zowel diaken als priester moeten kunnen worden. De ander wil het houden bij diaken. Natuurlijk is dit een proces.

C) Wat willen we meegeven aan de synode in oktober 2024?

Dat de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen ook tot uitdrukking komt in de kerk.

Het zou goed zijn, dat er een groei wordt gestimuleerd naar gelijkheid en gelijkwaardigheid van de ambten van diaken en priester voor vrouwen en mannen. De mogelijkheden moeten verruimd worden, zodat ook vrouwen de toerusting krijgen dit te kunnen gaan doen.

Dat de elementen/ persoonlijkheidskenmerken, die traditioneel aan vrouwen toegekend worden ook in mannen bewust gemaakt worden, en in de kerk in praktijk gebracht kunnen worden, zodat we een andere balans krijgen. In opleidingen zou er meer aandacht besteed mogen worden aan bewustwording, zelfreflectie op empathische vermogens en leren aansluiten bij de beleving in plaats van teveel de nadruk op regels en wetten.

Met respect voor de Wereldkerk zouden we toch niet alles in alle landen hetzelfde moeten willen doen. Ook respect voor de verschillende culturen en behoeften van verschillende continenten mogen meespelen in de grote lijn.

Namens de Klankbordgroep, Margot Rooijmans- van den Akker.

TE DOEN GERECHTIGHEID

AMNESTY INTERNATIONAL (zie ook pagina 8)

UW REACTIE MAAKT HET VERSCHIL

Er liggen geen voorbeeld brieven meer in de abdijkerk.

Wat kun jij toch?

Kijk online bij <https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties> en kies je eigen actie uit!



Namens Amnesty, en al die mensen die hierdoor steun ervaren, zullen u dankbaar zijn. onze hartelijke dank.

CARITAS



Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar:
caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557.

Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in een doos of plastic zak, achter in de Abdijkerk neerzetten.

Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl

ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ

Voor de laatste en **actuele informatie** zie website www.abdijvanberne.nl onder tabblad agenda en/of actueel.

Voor meer informatie:

Zie folder achter in de kerk: Abdi van Berne **activiteiten voorjaar 2024**.

BERNE ANDERS

15mei 2024.

Naar het Einde van de Aarde

David Hordijk liep 2500 km vanuit Nederland, via Santiago de Compostella naar het Spaanse Finisterre, het einde van de aarde. Via een crowdfundingactie kwam zijn eigen piano ook daar. Als afsluiting van zijn reis gaf hij een concert op de kliffen 140 meter boven de Atlantische Oceaan.

In "**Naar het Einde van de Aarde**" vertelt David het persoonlijke verhaal achter zijn tocht. Ondersteund door zijn eigen pianocomposities en prachtige beelden van onderweg, neemt hij je mee op zijn immense reis.

"De intentie van mijn tocht is altijd geweest om vrijer te worden. Als je zo lang wandelt heb je een grote afstand tot je normale leven waardoor je veel gemakkelijker ziet wat nou echt belangrijk voor je is. Het hele avontuur heeft me veel meer vertrouwen gegeven in wat het leven ook maar brengt."

Natuurlijk was er op de tocht genoeg tegenslag, vallen en opstaan. Nog veel meer was er echter magie en onverwacht klein en groot geluk. Één ding is zeker. Van een tocht als de zijne kom je niet meer als dezelfde persoon terug.

David Hordijk, die in Helmond opgroeide, studeerde innovatieve wetenschappen aan de TU Eindhoven, maar koos na zijn studie voor zijn passie muziek.

Praktische informatie:

Datum: woensdag 15 mei 2024

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Abdi van Berne, Abdijsstraat 49, Heeswijk-Dinther

Entree: 10 euro, te betalen aan de zaal

Kaarten: via een mail naar berne-anders@abdijvanberne.nl

Bron: Berne Anders

BERNE ABDIJCONCERTEN

Welkom bij onze orgelconcerten

5 MEI 2024. Berne Abdijconcert door Marcel van Westen.

Marcel van Westen studeerde orgel- en kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium en volgde cursussen en internationale masterclasses op het gebied van orgel en koorzang. Na een periode in Zeeland is hij vanaf 1 september 2013 als kerkmusicus (organist/dirigent) verbonden aan St. Severin in Aken. Hij was o.a. prijswinnaar op het internationale orgelconcours in de stad Goes en Korschenbroich (D).



Praktische informatie:

Datum: zondag 5 mei 2024.

Locatie: Abdijkerk van de Abdij van Berne, Abdijstraat 49 in Heeswijk-Dinther. **Aanvang:** 16.00 uur. **Entree:** € 10,-, betalen aan de kerk.

Voor meer informatie over Berne:

Abdijconcerten: www.stichtingberneabdijconcerten.nl

Op **zondag 2 juni** komt Split Level: Jazz- en improvisatieconcert door Hayo Boerema, Dick de Graaf en Greetje Bijma.

De organist Hayo Boerema is sinds december 2005 organist-titulaire van de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam. Als improvisator is Boerema bekend om zijn authentieke en originele vakmanschap en kennis van een grote verscheidenheid aan muziekstijlen.



Samen met Dick de Graaf op saxofoon en met stemkunstenares Greetje Bijma verzorgt hij een Jazz- en improvisatieconcert.

Praktische informatie

Datum: zondag 2 juni 2024

Aanvang: 16.00 uur

Entree: € 15,-, te betalen aan de kerk

Voor meer informatie: www.stichtingberneabdijconcerten.nl

Na afloop van ieder concert is er gelegenheid om, onder het genot van een kopje koffie of thee, elkaar en de uitvoerende(n) te ontmoeten. U bent van harte welkom in de kerk van de Abdij van Berne te Heeswijk Dinther.

Foto: SBA



Begin april zal het dagboek (het deel 1629) van bisschop Ophovius in Nederlandse vertaling verschijnen. Met daarin zijn belangrijke rol bij het beleg van 's-Hertogenbosch. De abt van Berne, Joannes Moors, wordt door Ophovius vaak genoemd. Samen namen ze de verantwoordelijkheid voor de bevolking. Ze speelden een centrale rol in de onderhandelingen over de capitulatie.

Over het boek

Het is augustus 1629. Prins Frederik Hendrik ligt met zijn Staatse troepen al 3 maanden voor de poorten van 's-Hertogenbosch. Terwijl de stad onder vuur ligt, houdt bisschop Michaël Ophovius zijn dagboek bij. In het Latijn tekent hij op wat hij ziet, wie hij ontmoet en wat hij bespreekt met leden van het stadsbestuur, de geestelijkheid, de militair gouverneur Van Grobbendonck en met Frederik Hendrik zelf.

Ophovius' handgeschreven verslag werd in 1937 omgezet in Latijnse druk en voorzien van een uitgebreid notenapparaat. Jan van Boxel heeft dat nu naar het Nederlands vertaald. Daarmee is het dagboek voor het jaar 1629 voor een breed publiek van historici en andere geïnteresseerden integraal beschikbaar. Het bevat een schat aan details over personen, situaties, overtuigingen en twisten in dat roerige jaar. Na het gedwongen vertrek uit zijn geboortestad 's-Hertogenbosch trekt de dominicaan Ophovius onvermoeibaar voor zijn missie door de Zuidelijke Nederlanden en verblijft onder meer in Lier, Geldrop, Mechelen, Brussel en Antwerpen.

Hildo van Engen, gemeentearchivaris van 's-Hertogenbosch, leidt ons door het leven van Ophovius en de tijd waarin hij leefde. Gerard de Korte, bisschop van 's-Hertogenbosch, schreef het voorwoord bij deze uitgave.

Boekgegevens

Titel: Michaël Ophovius, bisschop van 's-Hertogenbosch | Vertaling: Jan van Boxel | ISBN: 978-90-70545-65-9 | Uitvoering: paperback | Aantal pagina's: 144 | Formaat: 17x24 cm | Verkoopprijs: € 16,29

Bestellen

Michaël Ophovius, bisschop van 's-Hertogenbosch is een uitgave van Aldus Uitgevers in opdracht van Jeroen Lijdsman (initiatiefnemer). Het boek is nu te bestellen in de abdijwinkel van Berne. Levering vanaf 8 april.

Bron: Aldus Uitgevers.

Werkgroepen	<ul style="list-style-type: none"> ✪ Werkgroep Lectoren: Prior Frank van Roermund o.praem. lectoren@abdijvanberne.nl ✪ Werkgroep Bezoekgroep: Julia Timmerman. bezoek@abdijvanberne.nl ✪ Diaconale Werkgroep Abdijkerk: diaconaat@abdijvanberne.nl ✪ Financiële Werkgroep Abdijkerk Deze is onderdeel geworden van Vrienden van de Abdij van Berne. ✪ Klankbordgroep: Margo Rooijmans, margotroojmans@hotmail.com ✪ Werkgroep voor Liturgie: Prior Frank van Roermund o.praem.
Participanten	Nel van Doornik. participanten@abdijvanberne.nl
Vrienden van de Abdij van Berne	vrienden@abdijvanberne.nl. abdijvanberne.nl/vriendenvanberne
Berne Abdijconcerten	Orgelconcerten 1e zondag van de maand om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. Peter Damen o.praem. orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl
Berne Anders	Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. berne-anders@abdijvanberne.nl
Ruach	Cobi Voskuilen 024-37.81.672 ruach@abdijvanberne.nl
Vrienden van Bandra East	Sponsoring kansarme kinderen in India. Administratie: Corrie de Ruiter. 0345-61.93.26 Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam. dirk.corriederuite@gmail.com
Solidair met India	Anja Bekkers 06 4285 6729. anja.bekkers@solidairmetindia.nl info@solidairmetindia.nl
Tijdschrift Berne	Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne.tijdschriftberne@abdijvanberne.nl

