

STUKWERK

Contactblad voor
kerk(be)zoekers van de
Abdij van Berne



Jaargang 43 maart 2025 nr. 03

Contactgegevens	Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther. Tel: 0413-299299 Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 secretariaat@abdijvanberne.nl www.abdijvanberne.nl
Stukwerk	Verschijnt maandelijks op de 1e zondag van de maand. Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: stukwerk@abdijvanberne.nl
Abdijkerkpastoraat	abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl
Vieringen weekdagen	07:00 uur: Morgengebed 12:15 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers
Vieringen zondagen	08:00 uur: Morgengebed 10:30 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen (1 november).
Bijzondere vieringen	Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl
Misintenties	koster@abdijvanberne.nl of per post (adres zie boven)
Vrijwillige Kerkbijdrage	Bijdrage: abdijkerk@abdijvanberne.nl IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne Onder vermelding van "Kerkbijdrage".
Gastensecretariaat	Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 09.30 – 12.30 uur: secretariaat@abdijvanberne.nl Telefoon via de centrale 0413 299 299

INHOUD

Inhoudsopgave	03
Inleiding: Voorbereiding op Pasen	04
Vieringen en bijzondere data	05
Mededelingen	06
Ontmoeten en wereldwinkel	06
Aswoensdag	06
Vastenactie	06
Komst nieuwe postulant	06
Overwegingen	06
Verhuizing Kees den Boer	07
De klok luidde ten afscheid	07
Te doen gerechtigheid	09
Amnesty International	09
Caritas	09
Activiteiten in en rond de abdij	10
Landelijke vastenactie	11
Gebiedsvisie omgeving Abdij van Berne	12
Goed voorbeeld doet goed volgen	13
Gegevens werkgroepen en contactadressen	15

Kopij voor Stukwerk nummer 4, april 2025, s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, uiterlijk **donderdag 27 maart** aanleveren: stukwerk@abdijsvanberne.nl

Redactie Stukwerk: stukwerk@abdijsvanberne.nl

Administrator Frank van Roermund o.praem,

Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven.

Namen van schrijvers zijn bekend en/of worden vermeld. Anonieme kopij wordt niet geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen.

Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te overleggen.

“VOORBEREIDING OP PASEN“

Aan alle grote feesten gaat een grondige voorbereiding vooraf. Als wij ons voorbereiden op Pasen, het feest van de verrijzenis van Christus, past het ons, ons te bezinnen op de betekenis van dit mysterie voor ons leven.

In de Veertigdagentijd laat de kerk zich leiden door de verhalen uit de Bijbel van Gods volk, dus ook van óns. De verhalen uit de Schrift herinneren ons aan de weg van bevrijding uit de onderdrukking, aan de weg van Jezus Christus die dóór lijden en dood heen is gegaan en voor ons het nieuwe leven bij God de Vader heeft ontsloten.

Nu, aan het begin van deze Veertigdagentijd, op Aswoensdag, stellen we een gebaar: we worden getekend met as, symbool van vergankelijkheid. *'Uit stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.'* We horen de oproep om ons te bekeren. Bekering houdt in dat we ons afkeren van alles wat tot afbraak en afstand leidt tot elkaar en tot God.

Moge het ons allen gegeven zijn een vruchtbare voorbereidingstijd te beleven in de opgang naar het allergrootste feest dat wij christenen mogen vieren: Pasen, de Verrijzenis van Jezus Christus uit de doden, en - op zijn belofte - voor óns zicht op eeuwig leven bij God. In deze tijden van politieke instabiliteit, oorlog en internationale spanningen een hoopvol perspectief dat ons staande kan houden!

Frank van Roermund o.praem.
Administrator.

VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

Maart 2025

02	8 ^e zondag door het jaar. Voorganger Adm. Frank van Roermund. o.praem. Lector Karl Tax.	10.30
05	Aswoensdag. Vasten en onthoudingsdag. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector Hans Gilissen. Tijdens deze viering kunt u het askruisje ontvangen.	12.15
09	1 ^e zondag van de Veertigdagentijd. Voorganger Jan Nabuurs o.praem. Lector Hans Gilissen.	10.30
16	2 ^e zondag van de Veertigdagentijd. Voorganger Joost Jansen o.praem. Lector Marika van Herwijnen.	10.30
19	St. Jozef	
23	3 ^e zondag van de Veertigdagentijd. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector John Meeuwissen.	10.30
25	Aankondiging van de geboorte van Jezus	
30	4 ^e zondag van de Veertigdagentijd. Voorganger Jan Nabuurs o.praem. Lector Harry van der Pas.	10.30

April 2025

06	5 ^e zondag van de veertigdagentijd. Voorganger Adm. Frank van Roermund o.praem. Lector Karl Tax.	10.30
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

MEDEDELINGEN

ONTMOETEN

Op de **1^e en 3^e zondag van elke maand**, is er na de Eucharistieviering gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

U bent van harte welkom in de Norbertuszaal van het Abdijhuis.

U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van koffie of thee.

Wij vragen een bijdrage van €1,-. Het tweede kopje koffie/thee is gratis.

WERELDWINKEL

Op de **1e zondag** van elke maand is, na de Eucharistieviering, de wereldwinkel uit Oss aanwezig.

ASWOENSAG

Op Aswoensdag, 5 maart, kunt u in de eucharistieviering van 12.15 uur het askruisje ontvangen.

VASTENACTIE

De abdijkerk doet dit jaar mee met de Bisschoppelijke Vastenactie. Elders in dit blad vindt u meer informatie.

Op enkele zondagen wordt een extra collecte gehouden.

EEN NIEUWE POSTULANT

Met ingang van 6 februari jl. is Marcin Mikolajczyk als postulant bij ons in de abdij komen wonen.

De datum van zijn inkleding als novice zal later worden bekendgemaakt.

OVERWEGINGEN

Op de website van de abdij kunt u al jarenlang vele uitgesproken overwegingen van de zondagen en bij het overlijden van overleden medebroeders nalezen. Sinds dit jaar worden ook de overwegingen van Jan Nabuurs o.praem opgenomen.

www.abdijvanberne.nl Bij "wat zoekt u" typt u in: preek.

Door naam of datum of door scrollen vindt u wat u wilt nalezen.

VERTREK KEES DEN BOER



Kees den Boer o.praem, u allen bekend als koster van de abdijkerk, is onlangs verhuisd naar de pastorie van de norbertijnenparochie De Schans 122, 5011 EN te Tilburg.

Zijn werkzaamheden worden door een team van personen overgenomen. Het e-mailadres voor alle kosterzaken, waaronder misintenties, is en

blijft: koster@abdiivanberne.nl

Kees heeft 59 jaar zijn werk als koster met grote trouw vervuld. Daarnaast heeft hij als Abdijkerkpastor veel zieken bezocht en veel uitvaarten verzorgd. Wij zijn hem voor dit alles zeer dankbaar.

Wij wensen hem in Tilburg alle rust en nog vele gezonde jaren toe.

Zelf heeft Kees aangegeven: "In stilte ben ik gekomen, heb geen jubilea willen vieren en wil weer in stilte vertrekken, zonder afscheid".

Kees, het ga je goed!

DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID

MARIETJE VAN NULAND-LANGENHUIJZEN

Geboren te Vinkel,
31 maart 1930.

Overleden te Heeswijk-Dinther,
24 januari 2025.

Uitvaartviering in de Abdijkerk
31 januari 2025 met aansluitend
in de namiddag begrafenis op
natuurbegraafplaats Maashorst
te Schaijk.



GUUS TIMMERMAN



Geboren te Brunssum,
22 maart 1935.

Overleden te Sint-Michielsgestel,
9 februari 2025.

Herdenkingsviering
in besloten kring 14 februari 2025.

Crematie in besloten kring 15 februari
2025.

DICK RAKHORST



Geboren te Heerde,
3 oktober 1941.

Overleden te Uden,
9 februari 2025.

Uitvaartdienst in de Abdijkerk,
14 februari 2025.
Begraven op Natuurbegraafplaats
Maashorst te Schaijk.

TE DOEN GERECHTIGHEID

AMNESTY INTERNATIONAL

UW REACTIE MAAKT HET VERSCHIL

Er liggen geen voorbeeld brieven meer in de abdijkerk.
Wat kun jij doen?

Kijk online bij <https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties> en kies je eigen actie uit!

N.a.v. het opheffen van de Diaconale Werkgroep Abdijkerk, zal de redactie van eventuele binnenkomende berichten aan de redactie van Stukwerk betreffende Amnesty International, toch blijven publiceren, gezien het belang dat hiermee gediend wordt om hierop te kunnen reageren.

Amnesty en al die mensen die hierdoor steun ervaren, zullen u dankbaar zijn. Onze hartelijke dank voor uw bijdragen.



CARITAS



**Stichting CARITAS
St Petrus Uden**

**Een tweede leven voor
textiel kleding schoeisel**

Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar:
caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557.

Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in een doos of plastic zak, achter in de Abdijkerk neerzetten.

Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl

ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ

Voor de **LAATSTE EN ACTUELE informatie** zie website:
www.abdijvanberne.nl onder tabblad agenda en/of actueel.

8 maart De natuur als Bron.

Plaats: Boekwinkel 14.00 uur.

Boekpresentatie door Mari Verstegen en Ernst Bohlmeijer.

19 maart Lezing bij Boekenweek thema “Geschiedenis”.

Wim Daniëls spreek over “Het Dorp”

21-22 maart 2-daagse basistraining Verbindende Communicatie.

“Metgezel in zingeving”. Begeleiding: Jan Daem en Karin Slegers.

21 maart Vier het leven.

Proeflokaal Vier de Lente. 19.00 u tot 23.00 u.

28-30 maart Kloosterwandeling van de Wandelmaat.

Wandelgids Elly de Poot begeleidt vanuit “De Wandelmaat”.

28-30 maart Leven met vuur Ontdek de passie in jezelf.

Weekend samen op zoek naar wat je echt beweegt.

5 april Stichting Vrienden van de Abdij van Berne.

Vrienden dag met lezingen. 12.00u tot 17.00u.

11-13 april Stilte retreat onderleiding van Cees Bots.

Driedaagse stilte retreat.

Ook een stilte retreat op 27-29 juni 2025.

11-13 april Chi Qigong door Yogastudie Anna.

Workshop: ‘Een Nieuw Begin’.

11, 12 en 13 april Muziekvereniging Servaes i.s.m. koor La Orfeon en solisten.

Hartstocht; the passion in concert.

13 april Concert met het verhaal van lijden en sterven, van verslagen worden en de dood verslaan.

Passie-concert met het koor Muzimare. Aanvang 15.00 uur.

SCHONER KOKEN, BETER LEVEN

De campagne staat dit jaar in het teken van schoner koken in Oeganda. Daar heeft een groep vrouwen ontdekt hoe ze van gft-afval briketten kunnen maken om hun kookvuren mee te branden. Daarmee sparen ze het kostbare oerwoud, beperken ze de uitstoot van schadelijke stoffen, verminderen ze het zwerfafval op straat én besparen ze dagelijks veel geld. Met de verkoop van de briketten kunnen ze bovendien extra inkomsten verdienen. Een ogenschijnlijk eenvoudige oplossing met grote impact dus!

EEN GOED BESTAAN VOOR IEDEEREEN

Hoe kunnen we achterover leunen als anderen honger lijden, dorst hebben of ziek zijn? Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Een wereld waarin mensen zelf beschikken over de mogelijkheden om dat te realiseren.

WAT DOET DE VASTENACTIE.

Om het doel te bereiken, werven ze fondsen in Nederland, waarmee ze wereldwijd jaarlijks vele kleinschalige ontwikkelingsprojecten steunen. Deze projecten zijn voor iedereen, ongeacht religie, sekse of afkomst. Ze vragen in Nederland ook aandacht voor de omstandigheden, waarin mensen ver weg leven. Door iets van onze overvloed te delen, kunnen we het leven van andere mensen verbeteren: even minderen voor een ander.

Jaarlijks steunen we vele kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Wereldwijd In 2023 konden we ruim 267.000 mensen helpen.

De Vastenactie steunde 72 projecten in 31 landen en besteedden 2,5 miljoen euro aan hun doelstellingen.



Opleiding en training: 30.490 mensen.



Schoon water en sanitatie: 4.992 mensen.



Gezondheidszorg: 36.890 mensen

De extra collectes in de veertigdagentijd in de abdijkerk worden gehouden op: 16 maart, 30 maart en op Palmzondag 13 april.

GEBIEDSVISIE OMGEVING ABDIJ VAN BERNE:

SAMEN DROMEN, SAMEN DOEN



Het eerste Toekomstfestival van de Abdij van Berne en omgeving was een groot succes. Meer dan 120 inwoners, ondernemers en organisaties kwamen samen om in gesprek te gaan over de

toekomst van dit waardevolle gebied. In een interactieve setting werden ideeën uitgewisseld over initiatieven op korte en lange termijn. De sterke betrokkenheid van de gemeenschap laat zien hoe belangrijk het is om samen te blijven bouwen aan de toekomst.

De Norbertijnen, al eeuwenlang nauw verbonden met de gemeenschap, spelen hierin een actieve rol. Hun erfgoed en traditie vormen het hart van Heeswijk-Dinther en bieden een stevige basis om samen met de omgeving verder te ontwikkelen. Dit bijzondere gebied, inclusief landerijen, Laverhof en Gymnasium Bernrode, biedt een unieke combinatie van historie en nieuwe mogelijkheden. De unieke ligging midden in het dorp en de bestaande sterke verbindingen maken dit gebied extra waardevol. Wethouder Marius Tielemans benadrukt dit: "We hebben een actief betrokken gemeenschap die het erfgoed respecteert en gelijktijdig kijkt naar nieuwe verbindingen. Er zijn veel waardevolle ideeën opgehaald waar we mee aan de slag kunnen."

De komende periode blijven we met elkaar in gesprek. Tijdens Bernheze Bespreekt en het tweede Toekomstfestival op 19 mei worden de plannen verder uitgewerkt.

Bron: [Gemeente Bernheze](#) | Foto: Artem Muliavka

GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN

reactie n.a.v. de inleiding van Stukwerk februari

Met de overweging van 6 februari in gedachten liep ik naar het restauratiegedeelte van de abdijwinkel. Onder het genot van een kop koffie en een worstenbroodje las ik Stukwerk februari 2025.

De titel “De Juiste Balans” – het door Administrator Frank van Roermund geschreven stukje – sprak me direct aan en ik moest denken aan mijn werkzame leven in het speciaal basisonderwijs.

Als je een klas kleuters onder je hoede hebt is Zelfzorg – waardevolle momenten die ontspanning en rust biedenⁱ – van het allergrootste belang. Ik beschouwde het ook als opdracht om dit vóór te leven, zodat de allerjongsten konden ervaren wat rust, of stilte met hen doet.

Vaak was ik tijdens een speelwerkles druk met het bezoeken van leerlingen, die mijn hulp nodig hadden. Kleuters kunnen nog moeilijk omgaan met uitgestelde aandacht, dus ik bood hulp waar de nood het hoogst was.

Zelden kwam ik toe aan het drinken van een kop koffie en als ik er al aan toekwam, was de koffie koud.

Doordat ik goed bedoeld hulp bood waar nodig, zag ik ook een aantal leerlingen niet. Dit moest anders.

Ik besloot de leerlingen – maar ook mezelf – meer houvast en structuur te bieden, door een vaste ronde door de klas te lopen. De leerlingen wisten wanneer ze aan de beurt waren – ze leerden hierdoor omgaan met uitgestelde aandacht. De vaste rondes werden voorspelbaar.

Mijn eigen stoel kreeg een plaats in de vaste ronde. De leerlingen wisten dat ze me dan even niet mochten storen. Soms deed ik een moment mijn ogen dicht om mijn handelen duidelijk te etaleren. Ik vertelde de leerlingen waarom ik het deed; dat ik ook een moment voor mezelf nodig had. Je kunt immers niet altijd beschikbaar zijn. Nu genoot ik van mijn kop koffie.

Als je leerlingen uitlegt waarom je doet zoals je doet en het hen letterlijk laat zien, dan kunnen ze dit goed accepteren. Er waren zelfs leerlingen die met me meededen. Samen kwamen we op het idee om enkele keren per dag rustmomenten – ‘goed-voor-jezelf-zorgen-momentjes’ – in te plannen.

Als je even de tijd neemt voor jezelf, bied je jezelf ook de ruimte om alles eens rustig te overzien. Nu pas kon ik kijken door de ogen van sommige kinderen en kwam ik erachter welke ondersteuning ze echt nodig hadden.

Als je rustmomenten voor jezelf creëert ben je beter in staat om onvoorspelbare zaken op te vangen en hier rustig op te reageren. In rust naar de ander kijken en luisteren opent vensters om de ander echt te zien en te horen.

Laten we als leerkrachten, ouders, grootouders een voorbeeld zijn, want jonge kinderen leren door nabootsing en oefening.

Johan Eichhorn

.

Werkgroepen	<ul style="list-style-type: none"> ✪ Werkgroep Lectoren: Administrator Frank van Roermund o.praem. lectoren@abdijvanberne.nl ✪ Financiële Werkgroep Abdijkerk Deze is onderdeel geworden van Vrienden van de Abdij van Berne. ✪ Klankbordgroep: Margo Rooijmans, margotroojmans@hotmail.com ✪ Werkgroep voor Liturgie: Administrator Frank van Roermund o.praem.
Participanten	participanten@abdijvanberne.nl
Vrienden van de Abdij van Berne	vrienden@abdijvanberne.nl. abdijvanberne.nl/vriendenvanberne
Berne Abdijconcerten	Orgelconcerten 1e zondag van de maand om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. Peter Damen o.praem. orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl
Berne Anders	Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. berne-anders@abdijvanberne.nl
Ruach	Cobi Voskuilen 024-37.81.672 ruach@abdijvanberne.nl
Vrienden van Bandra East	Sponsoring kansarme kinderen in India. Administratie: Corrie de Ruiter. 0345-61.93.26 Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam. dirk.corriederuite@gmail.com
Solidair met India	Anja Bekkers 06 4285 6729. anja.bekkers@solidairmetindia.nl info@solidairmetindia.nl
Tijdschrift Berne	Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne.tijdschriftberne@abdijvanberne.nl

