

STUKWERK

Contactblad voor
kerk(be)zoekers van de
Abdij van Berne



Jaargang 44 april 2026 nr. 4

Contactgegevens	<p>Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther. Tel: 0413-299299 Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 E-mail: secretariaat@abdijvanberne.nl www.abdijvanberne.nl</p>
Stukwerk	<p>Verschijnt maandelijks op de 1e zondag van de maand. Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan E-mail: stukwerk@abdijvanberne.nl</p>
Abdijkerkpastoraat	<p>Jan Kraus E-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</p>
Bijzondere vieringen	<p>Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: Jan Kraus E-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</p>
Misintenties	<p>Jan Kraus E-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</p>
Vieringen zondagen	<p>08:00 uur: Morgengebed 10:30 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen (1 november).</p>
Vrijwillige Kerkbijdrage	<p>Bijdrage : abdijkerk@abdijvanberne.nl IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne Onder vermelding van "Kerkbijdrage".</p>
Gastensecretariaat	<p>Bereikbaar op maandag tot en met donderdag 09.00 – 12.30 uur. Vrijdag tot 1200 uur. E-mail: secretariaat@abdijvanberne.nl Telefoon via de centrale 0413 299299</p>

INHOUD

Inhoudsopgave	03
Inleiding: "Een heftige, maar Góede Week"	04
Vieringen en bijzondere data	05
Mededelingen	06
Ontmoeten	06
Wereldwinkel	06
Tijdschrift Berne	06
Vastenactie	06
Dodenderdenking	06
De klok luidde ten afscheid.	07
Te doen gerechtigheid	08
Amnesty International	08
Caritas	08
Activiteiten in en rond de Abdij	08
Rondleiding kruidenhof Berne	09
Berne Abdijconcerten	10
Berne Anders	10
Familiedag heerom Otto Paymans	11
Tot elk goed werk bereid. In gesprek met Rudold Scheltinga	13
Verslag Vrienden dag Abdij van Berne	16
Gegevens werkgroepen en contactadressen	19

Kopij voor Stukwerknummer 5 mei 2026, s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, uiterlijk **donderdag 23 april** aanleveren: stukwerk@abdiijanberne.nl

Redactie Stukwerk: stukwerk@abdiijanberne.nl

Overste Frank van Roermund o.praem, Frans van Baars, Martien van Iersel, Harry van de Ven en Piet van Asseldonk.

Namen van schrijvers zijn bekend of worden vermeld. Anonieme kopij wordt niet geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen. Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te overleggen.

"Een heftige, maar Góede Week"

Vorige week zondag, op Palmzondag, is de Goede Week van start gegaan. Een week vol contrasten. Van euforie bij Jezus' intocht in Jeruzalem op Palmzondag naar ongekende heftigheid bij de Tempelreiniging vrijwel meteen daarna daarna (volgens Johannes). Van een intiem samenzijn van Jezus met zijn leerlingen bij het Laatste Avondmaal op Witte Donderdag naar verraad uit eigen kring en gevangenneming later die avond. Van de martelgang op Goede Vrijdag en Jezus' begrafenis naar ongekende vreugde bij diens opwekking uit de doden op Pasen. Het is vanwege dit vréugdevolle slot dat deze week tóch met recht een "Góede Week" kan worden genoemd.

Maar wat is het toch een tragiek dat Jezus - die werkelijk niets dan góed heeft gedaan - zóveel tegenstand en lijden heeft moeten ondergaan. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen dat het voor mij een groot mysterie is en blijft dat verheerlijking en lijden kennelijk zo innig met elkaar verstrengeld zijn. Een aankondiging van lijden dat zou volgen op verheerlijking kregen we bij voorbeeld ook te horen op het feest van de Gedaanteverandering van de Heer en de lijdensvoorspellingen die erop volgden, op de terugweg naar Jeruzalem.

Als we kijken naar ons eigen leven zullen velen van ons zich in al die contrasten herkennen. Praktisch iedereen kent gelukkige dagen, én dagen met ellende van allerlei soort. Haast onvermijdelijk. En dat is natuurlijk best moeilijk te accepteren. Wie dat wel kan mag zich gelukkig prijzen. Ik hoorde pas geleden een oosterse wijze zeggen: concentreer je in moeilijke momenten op iets fijns, ook al is dat maar iets onbenulligs en kleins. Je zult dan merken dat de pijn wordt verzacht en er hoop gloort aan de horizon.

Overste Frank van Roermund o.praem.

VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

April 2026

05	Hoogfeest van Pasen. Voorganger overste Frank van Roermund o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30
06	Tweede Paasdag. Eucharistie m.m.v. koor Les Chanteur Gregoriën Voorganger Joost Jansen o.praem. Lector Hans Gilissen.	10.30
12	2 ^e zondag van Pasen. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector Marika van Herwijnen.	10.30
19	3 ^e zondag van Pasen. Voorganger overste Frank van Roermund o.praem. Lector John Meeuwesen.	10.30
24	Bekering van Augustinus.	
25	Marcus Evangelist.	
26	4 ^e zondag van Pasen. Voorganger Jan Nabuurs o.praem. Lector Harry van der Pas.	10.30
29	Catharina van Siena, kerklerares.	

Mei 2026

03	5 ^e zondag van Pasen. Filippus en Jakobus, apostelen. Voorganger Jan Kraus. Lector Karl Tax.	10.30
04	Dodenherdenking. M.m.v Sint Barbara Gilde Dinther.	18.45
05	Bevrijdingsdag.	
10	6 ^e zondag van Pasen. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30

MEDELINGEN

ONTMOETEN

Op de **1^e en 3^e zondag van elke maand**, is er na de Eucharistieviering gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

U bent van harte welkom in de Norbertuszaal.

U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van koffie of thee.

BERNE

Het lentenummer 2026 van het tijdschrift Berne is verschenen.

WERELDWINKEL

De wereldwinkel uit Oss is op de **1^e zondag van de maand** na de viering, met wereldwinkelspulletjes aanwezig in de ruimte waar koffie en thee geschonken wordt.

VASTENACTIE

De abdijkerk deed dit jaar mee met de Bisschoppelijke Vastenactie.

De extra collectes, die werden gehouden in de veertigdagen tijd, brachten € 661,35 op. Daarvoor hartelijk dank.

DODENHERDENKING

Op maandag 4 mei zijn er om 18.00 uur geen vespers.

Om 18.45 uur begint de dodenherdenking met een samenkomst in de abdijkerk.



Om 19.30 uur start vanaf de abdijkerk een stille tocht naar de herdenkingsplaats.

Adriaan (Ad) Donkers

Geboren te Gerwen,
28 mei 1950.

Overleden te Heeswijk-Dinther,
18 maart 2026.

Uitvaartviering in de Abdijkerk,
25 maart 2026.

Begraven op het parochiekerkhof
in Dinther.



Max Pittens

Geboren te Heeswijk-Dinther,
30 december 1943.

Overleden te Heeswijk-Dinther,
25 maart 2026.

Uitvaart in de Abdij van Berne,
1 april 2026.



TE DOEN GERECHTIGHEID

AMNESTY INTERNATIONAL

UW REACTIE MAAKT HET VERSCHIL

Wat kun jij doen? Kijk online bij

<https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties> en kies je eigen actie uit!

N.a.v. het opheffen van de Diaconale Werkgroep Abdijkerk, zal de redactie van eventuele binnenkomende berichten aan de redactie van Stukwerk betreffende Amnesty International, toch blijven publiceren gezien het belang dat hiermee gediend wordt om hierop te kunnen reageren.



CARITAS



**Stichting CARITAS
St Petrus Uden**

**Een tweede leven voor
textiel kleding schoeisel**

Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar:
caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557.

Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in een doos of plastic zak, achter in de Abdijkerk neerzetten.

Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl

ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ

De **activiteitenfolder** voorjaar 2026 ligt achter in de abdijkerk. Digitaal vindt u de laatste en **actuele informatie** op de website: www.abdijvanberne.nl onder tabblad agenda en/of actueel.

Donderdag 9 t/m zondag 12 april 2026.

De mystiek van Maria – retraite door Johanna Kraus.

Voor uitgebreide informatie en aanmelden:

Zie de website: www.abdijvanberne.nl, onder de rubriek agenda.

15 april Lezing 'Sterrenstof zijn wij'.

Auteur en sterrenkundige Margot Brouwer.

Voor uitgebreide informatie en aanmelden:

Zie de website: www.abdijvanberne.nl, onder de rubriek agenda.

17-19 april Inspiratieweekend. Je hebt goud in handen....

Begeleiding Erik te Loo.

RONDLEIDING KRUIDENHOF BERNE

Sinds een paar jaar is er een kruidenhof in de Abdijtuin van Berne. Enkele vrijwilligers van Kruidenhof Berne vertellen over de medicinale werking en toepassing van de kruiden die in kruidentuin staan. Aansluitend maken de deelnemers een product.



Praktische informatie:

Datum: maandag 6 juli 2026.

Aanvang: 14.00 uur tot 16.00 uur.

Prijs: € 12,50 vooraf te betalen.

Plaats: Kruidenhof Berne, (in de tuin van Abdij).

Aanmelden: kruidenhofberne@outlook.com

Meer info: www.abdijvanberne.nl/wat-te-doen/kruidenhof

Er wordt ook een rondleiding gegeven op 1 augustus en 10 oktober 2026. Jose van der Heijden-van den Berg, herboriste.

Kruidenhof Berne is te vinden in de tuin van de **Abdij van Berne**

Wij zijn voor weetjes en recepten ook te vinden op Facebook en Instagram.

Wil je informatie over rondleidingen en/of workshops?

Mail dan naar kruidenhofberne@outlook.com.

#kruidenhof #kruidencirkel #heeswijkdinker #bernheze #vogelmuur



3 mei Orgelconcert. 'Vier handen -vier voeten, één instrument.'

Twee vooraanstaande organisten uit Krakau, Dariusz Bąkowski-Kois en Marcin Kucharczyk, brengen een sprankelend vierhandig programma van laat-Barok tot Galant. Virtuositeit, stijl en de verfijnde dialoog tussen twee topmusici komen samen op het Adema- en Reil-orgel van de Abdijkerk.

Praktische informatie:

Datum: zondag 3 mei 2026

Aanvang: 16.00 uur

Prijs: € 15,- betalen aan de kerk

Plaats: Abdijkerk van Berne, Heeswijk-Dinther

Meer info: www.stichtingberneabdijconcerten.nl



Nog geen activiteit / ontmoeting te vermelden in de maand april.

FAMILIEDAG HEEROM OTTO PAYMANS

Otto Paymans: pionier, sociaal werker, medicijnman, bouwkundige en waterbronnenvinder in India.



Op zaterdag 7 maart kwamen ruim 80 familieleden van heerom Otto Paymans naar de Abdij van Berne om meer te weten te komen over ruim 40 jaar leven en werk voor de allerarmsten in India. Hij werd getypeerd als pionier, woudloper, sociaal werker, medicijnman, landbouwconsulent, bestuurder, bouwkundige, jager en waterbronnenvinder.

Hutje in de jungle.

Joost Sitskoorn: "Heerom kwam uit een groot bakkersgezin in Tilburg. Als 11-jarige ging hij op kostschool in Heeswijk-Dinther en trad op 8 oktober 1917 in als norbertijn in de Abdij van Berne, waarbij hij de kloosternaam Otto aannam. Hij wist al jong dat hij naar de missie wilde en vertrok eind 1933 naar India. Vanuit een armoedig hutje in het Mandla-district werkt hij met de Gonds en de Baiga's, stammen die tot de oorspronkelijke bevolkingsgroepen van India behoren. Pas na 15 jaar kwam hij voor het eerst terug in Nederland."

Analfabetisme bestrijden.

Paymans wist het vertrouwen van de mensen te winnen door op al zijn tochten (te paard, op de fiets en te voet!), zijn medicijnkoffertje mee te nemen. Hij zorgde voor watervoorziening en stichtte ruim 100 basisscholen om het analfabetisme te bestrijden.

Joost: “Na ruim 40 jaar kwam hij in 1976 weer terug naar de Abdij van Berne in Nederland.

Hij was enorm van het land

gaan houden en reisde diverse malen terug naar India om de mensen te bezoeken. Toen dat niet meer kon, vroeg hij mij om dat te doen. Heel bijzonder.”



Elke euro telt.

Tot slot liet Anja Bekkers zien dat zijn pionierswerk goed is voortgezet door nobertijnen uit India zelf. Zij zetten zich met hart en ziel in voor kwalitatief goed onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen, werk en inkomen. Anja: “Als Stichting Solidair met India ‘bedelen’ wij nu om geld, zodat de allerarmsten een toekomst krijgen.

Dat kan via IBAN NL18 RABO 0120 110 660.”

Familie viert het leven van heerom.

De familie was onder de indruk van hoe Otto Paymans zijn schouders heeft gezet onder onderwijs en ontwikkeling van de allerarmsten in India. Na de rondleiding in de abdij, was er tijd om gezellig bij te kletsen in het Proeflokaal van Berne Abdijbier. Kortom: een geslaagde bijeenkomst, waarin de familiebanden werden aangehaald.

Voor meer informatie:

Anja Bekkers

E. anja.bekkers@solidairmetindia.nl

T. 06 4285 6729



Solidair met India

- In gesprek met Rudolf Scheltinga, algemeen manager Berne Media -

Het lijkt een rare combinatie: een pastoor van de Oud-Katholieke Kerk die sinds eind 2024 algemeen manager (een part time functie) is van Berne Media, uitgever van liturgische teksten voor parochies van de Rooms-Katholieke Kerk.



Bij een nadere kennismaking met Rudolf Scheltinga, de man waarover we het hebben, vallen veel puzzelstukjes op hun plaats. Constante in de kerkelijke loopbaan van de Fries Scheltinga is namelijk zijn liefde voor liturgie en oecumene. Waarden die sinds jaar en dag ook de Heeswijkse norbertijnen na aan het hart liggen. Hij zegt: “Al tijdens mijn jeugd ging mijn belangstelling uit naar liturgie: vieren, lezen in de Schrift, zingen en muziek. Ook het luisteren naar de levensverhalen van mensen trok me aan.”

Rudolf Scheltinga (61 jaar) groeide op in een Rooms-Katholiek bakkersgezin in Bolsward. Zijn vader runde de bakkerij en zijn moeder, opgeleid als huishoudster, bestierde de winkel. Rudolfs liefde voor kerk en liturgie bloeide op toen zijn vader de bakkerij in 1970 verkocht en als kok aan de slag ging in een bejaardenhuis in Bolsward. Zusters franciscanessen zwaaiden er de scepter en paters franciscanen verzorgden de diensten in de kapel. De jonge Rudolf, na zijn Eerste Communie misdienaar geworden, voelde zich in de kapel van het bejaardenhuis als een vis in het water. Al snel werd hij er ook koster en organist: “Toen kwam bij mij het gevoel op: daar wil ik meer mee doen, daar wil in verder gaan, binnen de kerk werken.”

Niet verwonderlijk dus dat Rudolf Scheltinga, 18 jaar intussen, aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam (KTHA) ging studeren. Dat deed hij van 1982 tot 1988.

Het waren de jaren waarin katholiek Nederland in de ban was van het Pausbezoek aan Nederland en de benoeming van Simonis tot aartsbisschop van Utrecht. Rudolf studeerde en schreef een doctoraalscriptie over een liturgisch onderwerp en bereidde zich voor op een pastorale functie in het bisdom Groningen. Er gebeurde iets ingrijpends: Rudolf ontmoette tijdens een Lourdesreis de vrouw van zijn leven (nog steeds is zij dat) en trouwde met haar. Dankzij het inkomen van zijn vrouw, een verpleegkundige, kon hij zijn theologiastudie afmaken. Een priesterwijding zat er vanwege de celibaatsplicht in de Rooms-Katholieke Kerk niet meer in.

Daarom ging Rudolf als pastoraal werker aan de slag in de Noordoost Polder. Zijn vrouw werkte in deze periode in het ziekenhuis van Emmeloord. Na vijf jaar verkaste hij naar de Heilige Geest Parochie in Amersfoort. Hij en zijn vrouw gingen allebei part time werken om de zorg voor hun twee kinderen te delen. Opnieuw na vijf jaar sloeg Rudolf Scheltinga de weg van het categorale pastoraat in. Hij werd ziekenhuispastor in het BovenIJ-ziekenhuis in Amsterdam, maar bleef in Amersfoort wonen. Het beviel goed.

Toch knaagde er iets. Zo kwam het dat de pastoraal werker in 1998 overstapte van de Rooms-Katholieke Kerk naar de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, een klein kerkgenootschap met eeuwenoude wortels dat de Paus van Rome niet als kerkleider erkent en geen celibaatsplicht kent. Rudolf Scheltinga over deze stap: "Als pastoraal werker voelde ik me in de katholieke kerk wat naar de zijlijn gedirigeerd. De Oud-Katholieke Kerk, die in Nederland zo'n 4500 geregistreerde leden heeft, is minder top down, minder hiërarchisch en legt veel nadruk op alles wat met liturgie te maken heeft. Zij is bovendien sterk oecumenisch gericht. Niet-kerkleden zijn bij alle diensten welkom.

Ik kon er voluit als priester werken. Na mijn priesterwijding in 1999 kon ik gewoon als ziekenhuispastor mijn werkkring behouden. In de bediening en omgang met mensen bleken er maar weinig verschillen tussen Oudkatholieken en Rooms-Katholieken. Behalve voor theologische fijnproevers, maar in de pastorale praktijk speelt dat niet zo." Voor de echte fijnproevers: het gaat bijvoorbeeld om de al meer dan 1000 jaar heikele vraag of de Heilige Geest voortkomt uit de Vader én de Zoon of uit (alleen) de Vader.

Het Rooms-Katholieke credo, behorend tot de vaste gebeden in de eucharistie, belijdt dat de Heilige Geest voortkomt uit de Vader én de Zoon (in het Latijn: ex Patre Filioque procedit).

Na zijn toetreding tot de Oud-Katholieke Kerk kreeg Rudolf Scheltinga het eervolle verzoek pastoor te worden in Egmond aan Zee, met 850 leden de grootse parochie van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Tien jaar bleef hij dat. Daarna was hij pastoor in Amersfoort en nu vervult hij deze functie in Arnhem-Nijmegen. In het voorjaar van 2023 kwam het voor hem verrassende verzoek van de Abdij van Berne, waar hij contacten mee onderhield, of hij vanwege zijn kennis van en ervaring met liturgie, als opvolger van Roel van Gestel, voor één dag in de week algemeen manager wilde worden van Berne Media. Dit lange tijd beeldbepalende abdijbedrijf was net afgeslankt door het afstoten van de boekwinkel aan de Stichting Berne Abdijbier en de uitgeverij aan branchegeenoot Jongbloed Media. De in 1920 gestarte drukkerij van de abdij sloot al eerder (2011) haar poorten. Scheltinga vroeg zich af of hij wel op het (herhaalde) verzoek van Berne Media kon ingaan. Hij wilde het niet op zijn geweten hebben dat zijn benoeming als Oudkatholiek “negatief zou kunnen uitwerken” op het bedrijf. Een gesprek met de toenmalige abt Dennis Hendrickx trok hem over de streep.



Roelof Scheltinga leidt samen met een klein team de overgebleven liturgieafdeling van Berne Media.

Deze produceert 60 keer per jaar misboekjes met daarin schriftlezingen, gezangen en bezinningsteksten. De fleurige covers van de boekjes worden verzorgd door de Antwerpse kunstenaar Davide Meindersma. Voor pastors, dirigenten, organisten en koorleden heeft Berne Media twee keer per jaar het geactualiseerde boek ‘Overzicht van de gezangen’ in de aanbieding.

Alles ten gerieve van de eucharistiedeelnemers én AMDG (Ad majorem Dei gloriam). Tot meerdere eer en glorie van God.

Piet van Asseldonk.

VERSLAG VRIENDENDAG ABDIJVAN BERNE



Op zaterdag 28 maart kwamen vele tientallen Vrienden van Berne bijeen voor de jaarlijkse Vrienden dag van de Stichting Vrienden van de Abdij van Berne.

Het werd een zonnige en sprankelende dag.



De dag begon met een inspirerende mis. Deze werd opgeluisterd door een bemoedigende preek van Frank en stemmige gregoriaanse gezangen en samenzang. De gezamenlijke lunch met soep en broodjes was gemoedelijk, gezellig en lekker.

's Middags ging iedereen naar Kasteel Heeswijk voor een mooie lezing van de archivaris en bewondering van de iconen. Deze iconen hebben een lange periode gehangen in de Abdij van Berne, en hebben in het kasteel nu een plekje hebben gekregen naast de bibliotheek van de baron.

Uiteraard is er ook een gezellige afsluiting geweest bij de Barones in het koetshuis van Kasteel Heeswijk.





Vriendenstichting

Op verschillende manieren zijn de norbertijnen van Berne in hun eigen gemeenschappen, parochies en elders actief. Zij kunnen dit goede werk echter niet alleen doen. De Stichting Vrienden van de Abdij van Berne wil daarom een steunpunt zijn en ondersteunt projecten van de norbertijnen financieel. Daarnaast organiseert de stichting jaarlijks een Vriendendag. Voor 50 euro per jaar kunt u ook vriend worden. Voor meer informatie: zie website: www.abdijvanberne.nl tabblad:

Bron/foto: Abdij van Berne

Werkgroep Lectoren	Administrator Frank van Roermund o.praem. lectoren@abdijvanberne.nl
Participanten	participanten@abdijvanberne.nl
Vrienden van de Abdij van Berne	vrienden@abdijvanberne.nl
Berne Abdijconcerten	Orgelconcerten 1e zondag van de maand om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. Peter Damen o.praem. orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl
Berne Anders	Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. berne-anders@abdijvanberne.nl
Ruach	Cobi Voskuilen 024-37.81.672 ruach@abdijvanberne.nl
Vrienden van Bandra East	Sponsoring kansarme kinderen in India. Administratie: Corrie de Ruiter. 0345-61.93.26 Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam. dirk.corriederuite@gmail.com
Solidair met India	Anja Bekkers 06 4285 6729. anja.bekkers@solidairmetindia.nl info@solidairmetindia.nl
Tijdschrift Berne	Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne www.tijdschriftberne@abdijvanberne.nl

