



In una spe

*Laat me soms even merken dat Je er bent,
als een Lichtheid in mij ademend.
Hans Andreus*

Na een lange periode van 'leven in de schaduw van de dood'
is opgegaan in het volle licht van de Levende, de Eeuwige,
onze medezuster

Wilhelmina Petronella Joseph van Bussel
Norbertijn van Mariëngaard

Willemien werd op 19 maart 1953 geboren in Wieringermeer.
Op 27 augustus 1992 ontving zij het witte kleed van de orde.
Zij verbond zich op 27 augustus 1994 door professie aan de Norbertijnencommunity
Mariëngaard te Hierden.
Nadat zij van velen afscheid had genomen overleed zij thuis, in alle rust, in de vroege
morgen van dinsdag 26 februari 2019.

Willemien is thuis, waar u persoonlijk afscheid van haar kunt nemen op donderdag
28 februari van 19.00 tot 20.30 uur en op vrijdag 1 maart van 15.30 tot 17.00 uur.
Op vrijdag 1 maart willen wij haar biddend gedenken in een Avondwake in de kapel van
Priorij De Essenburgh. Deze Avondwake begint om 19.30 uur.
Zaterdag 2 maart om 12.00 uur nemen wij daar in een Eucharistieviering afscheid van
Willemien, waarna haar levensweg definitief voltooid zal worden in de graflegging om
14.00 uur op de gemeentelijke begraafplaats Oostergaarde, Oosteinde 12 te Harderwijk.

Namens de gemeenschappen van Mariëngaard en De Essenburgh
en namens de familie Van Bussel
Janny Verwijs
Liesbeth Dercksen
Mieke van den Hoven

Namens de Canonie van Berne
Abt Denis Hendrickx o.praem.

Norbertijnencommunity Mariëngaard, Zuiderzeestraatweg 201, 3849 AE Hierden.

;

